



## *Meditatie*

### **Eenheid in ... verscheidenheid**

De samenleving bestaat uit heel veel verschillende mensen. Kijk maar eens om je heen, dan zal je ontdekken dat er een grote verscheidenheid aan persoonlijkheden bestaat die vaak min of meer langs elkaar heenleven. Dat gebeurt echt niet alleen in 'de grote stad'. Ook in kleinere plaatsen – zelfs in dorpen – kan het zomaar gebeuren dat mensen nauwelijks weten van elkaar, laat staan dat ze op elkaar betrokken zijn. Mensen zijn nogal op zichzelf gericht, zijn druk met van alles en nog wat, en gunnen zich geen tijd voor anderen – dan alleen die zij zelf in hun kringetje toelaten. In de kerk is dat helaas vaak niet zoveel anders. Ook daar zie je heel veel verschillende mensen. Gelukkig is er toch wel een belangrijk verschil.

Want ondanks alle verscheidenheid, is er iets – of liever Iemand – dat/die ons bindt. We hebben allemaal onze eigen gaven en talenten die we op onze eigen manier mogen gebruiken. Het is de kunst om op de plekken waar je woont/werkt/samenkomt enz. en met meerdere mensen te maken hebt tóch als eenheid te functioneren wanneer dat nodig is.

Bijv. in een gezin... waar ieder zijn/haar taak heeft, en je er vanuit gaat dat die dan ook gedaan wordt (al is de praktijk niet altijd zo...)

Bijv. op de werkvloer...

Ook daar zijn mensen met elk een eigen taak, en het functioneert alleen als ieder zich daar aan houdt.

In een sportploeg, bij de muziekvereniging, wáár dan ook... alleen goed samenwerken kan leiden tot goede resultaten en mooie melodieën. Zo gaat het dus ook in de kerk... Er zijn meerdere groepen actief die elk op een eigen manier functioneren. Dat is heel prima. Bij al die verschillende activiteiten zetten mensen zich in. Hoe meer mensen, hoe makkelijker het zou moeten gaan. Want bij een tekort aan man-/vrouwkracht worden anderen te veel belast waardoor mensen uitgerangeerd kunnen raken...

Het is steeds weer belangrijk te beseffen dat we een eenheid zijn die we niet uit het oog moeten verliezen, en dat we met elkaar moeten samenwerken. Het doet denken aan het (welbekende) beeld dat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 12 om de verscheidenheid van de gemeente te duiden en tegelijk niet voorbij te gaan aan de eenheid die je als gemeente vormt – nl. in Hem die samenbindt, Jezus Christus. Paulus wil duidelijk maken dat alle leden nodig zijn – hoe verschillend ook, en hoe klein/bescheiden ook.

Zelfs die kleine pink heeft een belangrijke taak – al zal die pink dat van zichzelf misschien wel helemaal niet zo vinden...

Dagen gingen voorbij en het lichaam ging een flinke wandeling maken. De voeten stapten er lustig op los. De handen zaten warm in de zakken van de jas. De oren luisterden naar het waaien van de wind. De ogen keken rond en genoten van al het mooie. De neus rook de frisse natuur. Opeens voelde het oog een grote steek en het zag niets meer. Er kwamen grote tranen te voorschijn van de pijn. Dat kwam allemaal door een heel klein splintertje. De voeten bleven opeens staan en de mond riep: “AU”! De neus begon te snotteren. De handen voelden in de jaszak en namen er een spiegeltje uit. “Veeg het eruit” zei de mond. Maar er liepen zoveel tranen uit het oog, dat het niets meer kon zien. De hand wreef in het oog, maar dat hielp niet. “De pink”! zei de mond, “die moet de splinter eruit halen. Die is fijn genoeg”! Haastig werd de pink gevraagd of hij dit wilde doen. Zou hij...? Alle leden van het lichaam wachtten in spanning af. De pink wist: hier is een taak voor mij! Hij richtte zich op, hij werd er helemaal blij van en heel voorzichtig duwde hij het in het puntje van het oog, terwijl de andere vingers het oog openhielden. De mond stond open van spanning. Het hele lichaam stond gespannen af te wachten en voelden mee met het oog. De kleine pink werkte heel voorzichtig de splinter naar buiten. Weer sprongen er tranen uit het oog, maar nu van dankbaarheid. Het hart werd er warm van. De voeten maakten een sprong in de lucht. De handen gingen omhoog en de mond zei: hoera! Het hele lichaam was blij. En toen het oog tegen de pink zei: “Dank je wel. Wil je me vergeven?” wisten alle leden dat ze bij elkaar hoorden en elkaar nodig hadden.

Heidi Kramer

## **Uit de Kerkenraad**

Op 11 oktober is de kerkenraad bijeen geweest voor een vergadering. We konden weer gewoon in de kleine zaal vergaderen zonder de 1,5 meter afstand. Dat geeft een goed gevoel. We zijn dankbaar dat we ook in de kerk geen afstand meer hoeven te houden. Zo kunnen we meer met elkaar verbonden zijn.

Om die verbondenheid weer te beleven starten we het koffie drinken op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand weer op in december. U bent dan van harte welkom om na de dienst een kopje koffie/thee te komen drinken in de Ontmoeting of de Paasloë.

Door de corona-periode is Jacolien Roeland weinig zichtbaar geweest in onze gemeente. Zij is inmiddels officieel aangesteld in haar eigen gemeente als pastoraal werker. In de dienst van 7 november zal zij bij ons afscheid komen nemen.

Er kwamen signalen binnen dat het Maatjesproject niet goed loopt. Er zijn te weinig mensen voor dit project, waardoor al het werk op één persoon terecht komt. We hebben daarom besloten om het Maatjesproject te stoppen. Wanneer u een hulpvraag heeft, kunt u altijd terecht bij de diaconie.

In Kerkklanken staan altijd de namen van ingekomen en vertrekkende leden. I.v.m. de AVG mogen er geen adresgegevens worden genoemd. Aangezien wij een beleid voeren, waarin u kunt aangeven wanneer u bezwaar heeft om genoemd te worden, zullen we dit gaan aanpassen. Bij vertrekkende leden zal een adres worden genoemd en inkomende leden zal worden gevraagd of hun adres mag worden vermeld. Het bezwaarformulier kunt u vinden op de website en wordt elk jaar in het 1<sup>e</sup> nummer van Kerkklanken opgenomen.

Op 4 oktober hebben er jaargesprekken plaatsgevonden met mw. Kramer en ds. Jans. De kerkenraad is blij en dankbaar dat zij erg enthousiast zijn in hun werk. Nu alle activiteiten weer worden opgestart is het voor hen soms schipperen met de beschikbare tijd. Het is met name een hele uitdaging om de jeugd bij elkaar te krijgen. Het zou vooral fijn zijn als er wat meer jeugd deel zou nemen aan de tienerdiensten. We hopen dat u als ouders ook uw kinderen wilt stimuleren om mee te doen aan de activiteiten.

Er wordt inmiddels al weer op de ‘oude’ manier gecollecteerd met de collectezakken. I.v.m. de bezetting van de colleges is er per dienst één diaken en één kerkrentmeester ingeroosterd. Het Heilig Avondmaal gaan we weer staande voor in de kerk vieren. Het brood en de wijn zal wel in aparte bakjes/cupjes worden gedaan.

De kerkrentmeesters zijn bezig met de verkoop van het ‘Kerkbosje’ aan de Oosterpaasloërweg. Hier is al jaren niets mee gedaan en er is de afgelopen tijd ook geen onderhoud aan gepleegd. Het scherm waarop de liturgie in Paasloo wordt getoond, zal binnenkort hoger worden gehangen.

Verder bespraken we in de vergadering het collecterooster voor 2022. We willen vriendelijk verzoeken aan de commissies van speciale diensten, waarbij de collectedoelen nu nog niet bekend zijn, om deze doelen tijdig door te geven aan de scriba. Zo kan dit worden gecommuniceerd via het Zondagsnieuws en de website.

We hebben het dienstenrooster voor 2023 besproken en de conceptbegrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters voor 2022 kwamen aan bod. U bent ook als gemeente in de gelegenheid om de conceptbegrotingen in te zien.

We hebben als kerkenraad besloten dat we graag door willen gaan met het aanbieden van beelduitzendingen. Voor de bediening hiervan zijn wel mankracht en financiële middelen nodig. Er moet nog uitgezocht worden hoe het voortzetten hiervan zal worden vormgegeven. Op dit moment zijn Aron Bouwer, Sjaco Bouwer en Jelmer Trox de enigen die de camera kunnen bedienen. We zijn hun dankbaar dat ze zoveel tijd aan de gemeente hiervoor ter beschikking stellen.

Op de oproep om namen in te dienen voor het bekleden van een ambt zijn een aantal reacties gekomen. Deze namen zijn besproken in de vergadering en de gemeenteleden die de kerkenraad geschikt acht voor het vervullen van een ambt, hebben inmiddels een benoemingsbrief ontvangen. We vragen uw gebed om de opvulling van vacatures en voor Gods zegen en leiding voor de kerkenraad.

Laten we als gemeente verbonden zijn met elkaar, naar elkaar kijken door Gods ogen en Zijn liefde en dan ook zo met elkaar omgaan.

“Ten slotte zeg ik tegen jullie allemaal: Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, en houd van elkaar als broers en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden.” 1 Petrus 3:8 (Bijbel in gewone taal)

Namens de kerkenraad,

Mirjam de Graaf, scriba

## **IN MEMORIAM – Marten Mintjes**

Op 1 maart 1935 werd Marten Mintjes geboren in – zoals hij altijd zei Op 1 maart 1935 werd Marten Mintjes geboren in – zoals hij altijd zei – mien dorpien Oldemaark. Op 17 september is hij overleden op de leeftijd van 86 jaar.

Marten Mintjes kende een veelbewogen leven: hard werken in de bouw, de zorg voor zijn gezin, ruim 50 jaar muziek maken met de Holland Venetië Band. En ook de sociale contacten die er waren door allerlei vrijwilligerswerk dat hij gedaan heeft, zoals het rondbrengen van medicijnen.

Iedereen kende hem in Oldemarkt en omgeving, en al kende Marten niet iedereen – hij groette wél de mensen die hij tegenkwam.

Zelfs toen Marten te maken kreeg met Alzheimer stapte hij een paar keer per dag op de fiets om zijn rondje doen. Hij kende de omgeving door en door, en zou daardoor zeker niet verdwalen.

Toen Marten Mintjes getroffen werd door een herseninfarct, was het duidelijk dat hij niet meer terug kon naar zijn dorpien Oldemaark. De zorg die hij nodig had, ook vanwege de Alzheimer, werd te zwaar voor zijn vrouw. Marten ging naar Zonnekamp waar hij na verloop van tijd zijn plek gevonden heeft. De woorden van Psalm 23 zijn misschien wel meer of minder bewust een houvast voor hem geweest zoals die al eeuwenlang voor heel veel mensen van grote betekenis zijn geweest.

Marten vond het moeilijk om te geloven dat God er ook voor hem was en als een Herder voor hem wilde zorgen. Hij geloofde wel dat God er is, maar hij dacht dat het voor hem ‘te laat’ was. Maar het is nooit te laat om te vertrouwen dat de Herder waar David het over had, ook voor jón wil zorgen.

Het is nooit te laat om te geloven dat je in het huis van die Herder mag blijven voor altijd.

Al heeft Marten dat nooit zo uitgesproken, het is goed mogelijk dat hij dat toch heeft mogen ontdekken. Dat Marten voor altijd bij de Heer, zijn Herder, mag blijven.

Dat mag ook de troost en bemoediging zijn voor hen die achterblijven: zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

## Verslag van de Startdienst van zondag 26 september:



De kinderen mochten bij de ingang van de kerk een blok kiezen en meenemen naar binnen. We mochten ongeveer 90 kinderen en volwassenen verwelkomen. Het was een heerlijk geroezemoes in de kerk, lang niet gehoord. Kort na aanvang van de dienst mochten alle kinderen met hun blok naar voren komen en samen proberen een huis te bouwen. Alleen lukte dat pastor Esther niet maar samen met de kinderen gelukkig wel. Nena en Boaz deden een gebed en Lieke met Maud de schriftlezing. Het was muisstil toen het verhaal : De jongen en de zee via de beamer verteld werd.

Hierna was een korte overdenking met daarin het verhaal met verschillende kleuren draad, die los en toch verbonden waren met elkaar.

Toen werden we verrast door een schoonmaakster die toch echt vond dat de preekstoel schoongemaakt moest worden. Ze kreeg hulp van een 2 tal kinderen en even later zag alles er weer piekfijn uit.

Op een gegeven moment lukte het niet meer om via You Tube te zingen maar a capella ging ook prima!

Bij de uitgang kregen alle kinderen een kaart. Deze kaart kan gekleurd worden en naar iemand gebracht/gestuurd worden, die een steuntje in de rug kan gebruiken. Na afloop was er buiten thee, koffie en limonade voor iedereen.

Helaas had corona nog invloed op onze dienst maar wij kijken terug op een fijne en gezellige startdienst.

De **bloemen** vanuit de dienst gingen naar: Fred Jonkman, Krukmansveldweg, Dick en Gerda Menger-van Eijck te Willemsoord en naar fam Buijert – Kraak, Oosterbroekweg 1.

De **collecte opbrengst** was: Save de Children : € 88.90 en Onkosten € 65,95  
Hartelijk dank hiervoor!!



**Actuele informatie over de diensten kunt u vinden op de website en op het Zondagsnieuws.**

**Woensdag 3 november 2021, Dankdag**

Oldemarkt: 19.30 uur voorganger Protestantse Gemeente  
*gezamenlijk met PG in gereformeerde kerk*

Collectes:

*1. Dorcas*

*2. door PG bepaald*

*uitgang: Dorcas*

**Zondag 7 november 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans  
*dienst m.m.v. Muziekteam, ook tienerdienst*

Collectes:

*1. Diaconie*

*2. College van Kerkrentmeesters*

*uitgang: instandhouding gebouwen*

Ossenzijl: 10.00 uur voorganger Vrije Zendingsgemeente  
*gezamenlijk met VZG, dienst in Rehoboth*

**Woensdag 10 november 2021**

Paasloo: 19.30 uur Ds. E.H. Jans  
*dienst van genezing en bemoediging*

**Zondag 14 november 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong  
*Oecumenische dienst in hervormde kerk*

Collectes:

*1. door commissie bepaald*

*2. door commissie bepaald*

*uitgang: door commissie bepaald*

### **Zondag 21 november 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans en Mw. H. Kramer-de Jong  
*laatste zondag kerkelijk jaar, ook tienerdienst*

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

### **Dinsdag 23 november 2021**

Landerijen: 15.30 uur Ds. E.H. Jans  
*viering HA*

### **Zondag 28 november 2021, 1<sup>e</sup> Advent**

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans  
*viering HA*

Collectes:

- 1. Compassion*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

### **Zondag 5 december 2021, 2<sup>e</sup> Advent**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans  
*ook tienerdienst*

Collectes:

- 1. Roemenië (project mw. Hetebrij)*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

### **Zondag 12 december 2021, 3<sup>e</sup> Advent**

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans  
*jeugddienst*



## **Uit de Israëlwerkgroep**

25 jaar Breng de Joden thuis.

Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. ( Jesaja 43:5-7)

We kunnen terugzien op een fijne dienst, zondag 3 oktober jl., Israëlzondag. Met dank aan ds. Jans, het muziekteam o.l.v. Edwin Pen en organist Henk Braad. Bovenal dank aan onze Heer, die ons de vrijheid gaf om te komen.

Dank voor giften en de gebeden voor ons project in Rechalim, nodig voor meer beveiliging van de bewoners en voor de voedselpakketten voor de Joodse mensen in de Oekraïne.

Ook de verkoop tijdens ons “open huis”, zaterdag 2 oktober, stemt ons tot dankbaarheid.

-----

*Vader van Sam aan vader van Moos:*

*‘Hoe gaan de zaken?’*

*Vader van Moos: ‘Niet slecht.*

*Ik handel in postduiven.*

*’s Morgens verkoop ik ze en ’s avonds  
zijn ze weer terug’.*



## **De Pen..**

De pen werd ons aangereikt voor het Muziekteam, dus bij deze een stukje over de koffieochtenden. Ik moest even graven in mijn geheugen, want door de coronaperikelen is het ruim 1 ½ jaar geleden dat we onze laatste koffieochtend hebben gehad. De koffieochtenden voor ouderen in een samenwerking van de Protestantse gemeente en de Hervormde gemeente. We komen 1 x in de maand bij elkaar en onder het genot van een kopje koffie kunnen we even gezellig bijkletsen. Dan hebben we meestal tot 12 uur een of ander onderwerp. Zo hebben we onder meer een pottenbakker op bezoek gehad, een lezing over J.C. Bloem, een natuurfilm over de Linde en een presentatie over Mercy Ships. We hadden ook altijd een kerstviering in de Protestantse Kerk en een paasmaaltijd in de Landerije. De koffieochtenden werden altijd goed bezocht en de gasten vonden het ook wel gezellig. We hopen het komende jaar weer op te starten, maar er moet wel versterking bijkomen in de organisatie. Met 3 personen kunnen we de kar echt niet trekken, dus wij hopen dat er nog 3 personen zich aanmelden. Dit was even een stukje over de koffieochtenden voor ouderen. We geven de pen weer door aan de Israël werkgroep.

Groeten van Imke Weemstra, Sonja Homan en Wijmie Dekker.

## **Oecumenische dienst in Oldemarkt**

Op zondag 14 november wordt 's morgens om 9.30 uur in de Hervormde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden.

Voorganger is Heidi Kramer.

Deze keer is er geen koor omdat er te weinig tijd is geweest om te repeteren. Organist is Henk Braad.

Thema voor deze dienst is: "Houd vol".

De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is.

De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen.

Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.

## **Officiële presentatie NBV21 in Den Haag Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst**

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt 's middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

(beeld: Standaard NBV21)



‘De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw’, aldus Buitenwerf. ‘Daarom zijn we vereerd dat onze beschermheer, Zijne Majesteit de Koning, deze Bijbel in ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel mensen een boek met een diepe betekenis. Het boek vormt de bron van de Joodse en christelijke geloofstradities, en is daarnaast van

grote betekenis voor onze cultuur.’

### **De NBV21**

De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe inzichten verwerkt.

### **Bijbelzondag 2021: ‘Op zoek naar betekenis’**

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. ‘We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’, vervolgt Buitenwerf. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw.

**WELKOM IN ONZE GEMEENTE sept.2021 t/m okt.2021**

**AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS**

*Mevr. J. Rienmeyer – Baauw*

*Buitenland*

*Mevr. J. de Boer - Schaap*

*Steenwijkerwold*

*Mevr. F.E. de Boer – Venekamp*

*Wolvega*

**Verhuizen?**

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.  
Geef uw verhuizing door met deze coupon.

***Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo***

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden:

Geb. datum:

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:

Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemark

## ***Kerkradio***

Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden dienst kan ook worden opgenomen.

Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:

Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343

Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:

Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538

U kunt de diensten als volgt beluisteren:

- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk **[www.hgop.nl](http://www.hgop.nl)** of via **[www.audioserver.nl](http://www.audioserver.nl)**

## **Adressen**

### Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,  
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902  
E-mail: **[ds.jans@hgop.nl](mailto:ds.jans@hgop.nl)**

### Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,  
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,  
E-mail: **[heidi.kramer@hgop.nl](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)**

### Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

### Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries  
Platteweg 31  
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455  
E-mail: **[scriba@hgop.nl](mailto:scriba@hgop.nl)**

### College v Kerkrentm:

Tijdelijke voorzitter :

H. Elgersma  
Windsingel 32  
8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952  
E-mail: **[h.elgersma@hetnet.nl](mailto:h.elgersma@hetnet.nl)**

Voorzitter :Wim van Veen

Burg. Kuiperslaan 83  
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146  
E-mail: **[wimhgop@hotmail.com](mailto:wimhgop@hotmail.com)**

Secretaris: E-mail: [kerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

**Kerkebalans:**

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [penningsmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningsmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

**Collecte munten:**

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

(graag van tevoren even bellen, tel. 06-13931052).

**Overige:**

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail:

[penningsmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningsmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Diaconie:

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,  
tel. 06-13931052

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,  
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.

Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep:

Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,  
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171  
Bankreknr. NL21RABO0322029007  
fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Website: [\*\*www.hgop.nl\*\*](http://www.hgop.nl)

Kerkelijk bureau

Contact: open op afspraak scriba

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,  
tel. 0561-451924

E-Mail: [\*\*scriba@hgop.nl\*\*](mailto:scriba@hgop.nl)

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,  
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628  
E-mail: [koster.oldemarkt@hgop.nl](mailto:koster.oldemarkt@hgop.nl)

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,  
H. Nijholtstr. 10,  
8375BV Oldemarkt,  
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten:

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.**  
**Lettertype Times New Roman, grootte 16.**  
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld  
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.  
E-mail: [kerkklanken@hgop.nl](mailto:kerkklanken@hgop.nl)

**KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 6 december 2021, vóór 18.00 uur**

Nr.6 / november 2021

