



## *Meditatie*

**Van U is de toekomst**, het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland, is een thema dat uitnodigt tot nadenken. Want heb je het over de toekomst, dan kijk je vooruit. Maar hoe zie je de toekomst? Wat verwacht je, wat hoop je, waar maak je je zorgen om, waar verlang je naar? Ben je vooral bezig met je eigen toekomst of met die van de wereld om je heen? Of loopt dat meer door elkaar?

De afgelopen zomerperiode is onze achtertuin grondig aangepakt. Al aan het begin van het jaar hebben we een tuinman/hovenier benaderd met de vraag wat hij voor ons kon betekenen.

Na een paar gesprekken (wat wil je graag, wat wil je beslist niet) kwam hij met een tekening met een voorstel voor een nieuwe indeling. Het zag er mooi uit, en enkele weken geleden begon de ‘tuinverbouwing’. Want met alleen een mooi plan ben je er niet, er moet ook gewerkt worden.

Bijna alle vaste planten en struiken, het gras en de tegels zijn verwijderd, en vervolgens is er nieuwe bestrating aangelegd, zijn er een aantal grote plantenbakken gemaakt, en zijn er stroken met tuinaarde om te beplanten aangelegd.

Maar toen kwam de dag dat de beplanting werd aangeleverd. En wat waren die plantjes klein! En wat was er nog veel grond te zien tussen de planten!

Onze tuinman stelde me al snel gerust: ‘Het komt allemaal goed Esther, maar je moet geduld hebben. Over een jaar ziet het er al heel anders uit, en over twee jaar is het zoals jij het graag wilt.’

Zelf had onze tuinman er een beeld bij, een beeld van hoe onze tuin er in de toekomst uit zou zien. Maar ik zag alleen maar die kleine plantjes.

Van U is de toekomst... misschien is het met onze wereld en met G'ds Koninkrijk net zoals met onze tuin. G'd heeft een plan met de wereld, de tekening is gemaakt, de lijnen zijn uitgezet. En er is al van alles gezaaid en geplant. Alleen, wij zien dat niet. We zijn teveel gericht op hoe de wereld er nú uitziet, en kunnen niet in de toekomst kijken.

Maar soms vangen we er een glimp van op. In de glimlach van een kind, in de ontroering van een mooi muziekstuk, in een zonsondergang of zonsopkomst. Misschien in de weidsheid van een heldere sterrenhemel, of in het tere van een bloem. Mogelijk in een gesprek ‘van hart tot hart’. Dat kunnen momenten zijn, niet vast te pakken, waarin je even iets ervaart

van wat er groter is dan je zelf bent. Momenten waarin je een sprankje ziet van wat gaat komen: G'ds koninkrijk!

Wij mogen aan dat koninkrijk bouwen.

Zoals onze tuin niet in één dag van tekening werkelijkheid werd, zo komt ook het Koninkrijk van G'd niet opeens 'uit de lucht vallen'. Wij hebben daar een taak in. We mogen zaaien en planten.

Vaak zijn we geneigd om te denken dat het niet uitmaakt wat we doen of zeggen. Onze daden lijken zo nietig en onbeduidend in verhouding tot die van anderen. Het lijkt of we geen invloed hebben. Maar wij allen maken het verschil! Jij maakt het verschil! Het maakt uit wat je koopt, wat je eet, wat je doet, wat je zegt. Woorden doen er toe. Een achteloos gemaakte opmerking blijft soms een leven lang hangen. Een compliment kan iemands dag kleuren. Je hebt veel meer invloed dan je denkt, wendt je die ten goede of ten kwade? Een roddel kan lang doorzingen, maar een glimlach kan ook een groot effect hebben.

Er is moed nodig om trouw te zijn aan jezelf, te luisteren naar je innerlijke stem. Moed om niet te doen wat de mensen van je verwachten, als dat ten koste gaat van de trouw aan jezelf.

Zoals Rosa Parks, zij deed niet wat er van haar werd verwacht. Op een dag in 1955 weigerde zij, een tot dan toe onbekende Amerikaanse zwarte vrouw, te voldoen aan het beval van een buschauffeur om haar zitplaats aan een blanke af te staan. Haar arrestatie vormde het begin van de geweldloze strijd voor de gelijke rechten van zwarten en blanken, onder leiding van Martin Luther King. Eén initiatief kan veel gevolgen hebben. Degene die een praatje begint met zijn buurman kan zorgen voor een verandering in de hele buurt. Het maakt uit of je goedemorgen zegt tegen de buurvrouw, of dat je haar toesnauwt.

Bouwen aan het koninkrijk van G'd is beseffen dat álles er toe doet, en tegelijk vertrouwen dat onze toekomst in G'ds handen is.

Esther Pierik

Pastor / kerkelijk werker Protestantse Gemeente Oldemarkt



## Uit de Kerkenraad

Nu de zomervakantie voorbij is worden alle activiteiten weer opgestart. Zo is de jeugd eind augustus al op kamp geweest in het scoutinggebouw in Ommen. Het was een geslaagd weekend. Binnenkort zullen voor hen weer de catechisaties en clubavonden starten. Op 26 september is de startdienst van de beide kerken en basisschool De Ark gepland. Op moment van schrijven is er nog veel onduidelijk, maar via de bekende informatiekanalen wordt u op de hoogte gehouden van de manier waarop deze startdienst vormgegeven gaat worden. Het zal u niet ontgaan zijn dat het 'Amen' na de zegen is veranderd in Lied 415:3. Het 'Amen' na de zegen is een antwoord van de gemeente op de zegen. Dit lied is een bevestiging op de zegen en gelijk een gebed. Het besluit voor deze verandering is begin 2020 al genomen door de kerkenraad en in een uiteenzetting in Kerkklanken in oktober 2020 aan u voorgelegd. Omdat we nu weer mogen zingen in de kerk, hebben we deze verandering ook daadwerkelijk ingevoerd. Nu we weer makkelijker naar de kerk kunnen gaan en kunnen zingen hopen we dat de 1,5 meter regel snel zal verdwijnen, zodat we weer echt samen gemeente kunnen zijn. Als kerkenraad missen we de betrokkenheid van gemeenteleden. Door de beelduitzendingen lijkt het erop dat mensen gemakkelijker thuis blijven en niet meer in de kerk komen, waardoor ook de betrokkenheid en saamhorigheid afneemt. Binnenkort zullen we op de kerkenraadsvergadering gaan bespreken of we door zullen gaan met beelduitzendingen te verzorgen of niet. We zijn blij en dankbaar u te kunnen melden dat dhr. J. Luth zijn ambt als diaken met een jaar heeft verlengd en mw. T. de Jonge haar ambt als ouderling met 4 jaar. We maken ons wel zorgen over het groeiende aantal vacatures binnen de kerkenraad. We zouden het fijn vinden als we van de gemeente namen krijgen voor mensen die u geschikt acht voor een ambt. U kunt deze namen indienen bij de scriba, bij voorkeur voor 26 september. Zoals u in het vorige nummer van Kerkklanken heeft kunnen lezen, zijn de data voor het Praise Café, de Gavencursus en de Bijbelstudie over de Korinthebrieven vastgelegd. U bent hierbij van harte welkom. En zo staan we aan de start staan van een nieuw seizoen. We kunnen niet zonder Gods zegen en zijn Heilige Geest. En dat wensen wij u daarom toe:

Gods liefde draagt jou.  
Zijn hand beschermt jou  
waar je ook bent of zal gaan.  
Ontvang Gods zegen  
over je leven:  
Vrede voor jou in Zijn Naam!

Gods zegen voor jou in de Naam van Jezus:  
Zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de Naam van Jezus,  
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.  
Deel in Zijn zegen.  
Leef uit Zijn volheid en kracht.  
Durf te geloven.  
Blijf op Hem hopen:  
Leef je geloof elke dag!  
(Tekst: Hans Maat)

Namens de kerkenraad,  
Mirjam de Graaf, scriba

## IN MEMORIAM

Jacob Akse

( Jaap )

29 juni 1947 – 28 juli 2021

Jaap werd geboren te Hollandscheveld. Het gezin waarin hij mocht opgroeien bestond uit zijn vader en moeder en een oudere zus. Enkele jaren na zijn geboorte verhuisde het gezin naar het Tuindorp te Hoogeveen, waar zijn vader werkzaam was als machinebankwerker in de blikfabriek. Het geloof en kerkgang werd hem van huis uit bijgebracht. In de achtereenvolgende jaren bezocht Jaap de Hervormde Lagere School en de Hervormde ULO. Als 16-jarige startte hij zijn loopbaan op het belastingkantoor te Hoogeveen en eindigde hij deze bij de belastingdienst te Emmen. Ter vervulling van zijn dienstplicht werd die loopbaan tijdelijk onderbroken. In 2004 ging hij met vervroegd pensioen waarna een andere tijd met andere werk- en bezigheden aanbrak. Op latere leeftijd had hij namelijk zijn vrouw Roelie Lok ontmoet, waarna ze trouwden op 1 november 2000.

Roelie woonde op de voormalige boerderij van haar ouders aan de Wetering en daar was voor Jaap genoeg te doen om zijn tijd te vullen. Van hobbyboer tot klusjesman. Samen van alles en nog wat doen. Maar vooral “samen”. Aan dit samenzijn kwam heel plotseling en geheel onverwacht een einde toen Jaap op woensdag 28 juli kwam te overlijden. Voor zijn vrouw een ontzettende gebeurtenis en een enorm gemis. De dienst waarin we afscheid hebben genomen van Jaap werd gehouden in het Streekcentrum de Wielewaal te Scheerwolde op woensdag 4 augustus. Voorganger ( wegens afwezigheid van ds. Jans en mevr. Kramer ) was ds. A. van der Spek uit Zwartsluis. Centraal in deze dienst stond de tekst uit Ps. 23 “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, vertroosten mij”. Een overbekende tekst, maar steeds wanneer je hem op nieuw hoort of leest, hoe komen deze woorden bij je binnen! Zeker in een situatie van lijden of verdriet. Je bent een begenadigd en rijk mens als dan deze woorden van uit je hart opkomen. Is niet de Here een schuilplaats voor wie Hem vrezen! Voor Jaap was dat ook een vast gegeven. Zo hebben we afscheid van een gemeentelid genomen en volgde na de dienst de ter aarde stelling op de begraafplaats te Scheerwolde. Dat zij die achterblijven, in het bijzonder zijn vrouw Roelie, zich iedere dag gedragen mogen weten door de liefde van de Here.

De wijkouderling,  
Lubbert Buijert

## **Vanuit Emmeloord...**

Hoe anders had ik het mij voorgesteld om na onze vakantie weer aan het werk te gaan...

Ik had het bezoekwerk weer op willen pakken, zeker omdat er in de gemeente verschillende mensen zijn die te maken hebben met zorgelijke omstandigheden.

Ook had ik graag weer voor willen gaan, vergaderingen willen bijwonen (die aan het begin van een nieuw seizoen vaak de agenda vullen)...

Maar – het liep allemaal anders.

Zoals u/jullie ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben is op zondagavond 22 augustus mijn moeder na een periode van afnemende gezondheid rustig ingeslapen. Hoewel we haar enorm zullen gaan missen, hebben we er vrede mee omdat we ook mogen weten dat zij in een vast vertrouwen op haar Heer en Heiland rustig is gaan slapen te weten dat zij veilig mag wonen in het hemels Vaderhuis (Ps.4:9)

Op zaterdag 28 augustus hebben we haar naar haar laatste rustplaats hier op aarde gebracht na een dankdienst voor haar leven waarin ik zelf voor mocht gaan (hoe bijzonder en dankbaar om dat voor haar, mijn vader en ons allemaal te kunnen en mogen doen).

Langzaam aan komt het besef dat zij er niet meer is.

Het leven gaat verder – en dat is ook goed.

Bij het verschijnen van Kerkklanken heb ik normaal gesproken mijn werk weer opgepakt en hoop ik ook u/jou weer te ontmoeten.

Neem gerust contact met mij op als u graag zou willen dat ik langskom.

Onlangs hoorde/las ik de dagtekst bij Groot Nieuws Radio:

De Here is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

Al Uw werken zullen U loven, Here, U gunstelingen zullen U danken (PS.145:9-10)

Zo is het; laten we ons daar maar aan vasthouden.

Rest mij nog te zeggen dat wij als familie overweldigd zijn door de vele blijken van medeleven rondom het overlijden en afscheid nemen van mijn moeder.

Namens mijn vader en onze gezinnen willen we u/jou daar heel hartelijk voor bedanken.

Het heeft ons zeer goed gedaan dat er zo met ons meegeleefd wordt.

In Christus verbonden,

Heidi Kramer

**Actuele informatie over de diensten kunt u vinden op de website en op het Zondagsnieuws.**

**Zondag 19 september 2021**

Paasloo: 09.30 uur           Ds. E.H. Jans  
*ook tienerdienst*

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

**Zondag 26 september 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur       Mw. E. Pierik  
*startdienst*

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

**Zondag 3 oktober 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur       Ds. E.H. Jans  
*Israëlzondag, ook tienerdienst*

Collectes:

- 1. Israëlwerkgroep*
- 2. College van Kerkrentmeesters*  
*uitgang: instandhouding gebouwen*

Oldemarkt: 19.00 uur       Ds. E.H. Jans  
*jeugddienst*

## **Zondag 10 oktober 2021**

Paasloo: 09.30 uur

Ds. E.H. Jans

Collectes:

*1. PDC De Herberg*

*2. College van Kerkrentmeesters*

*uitgang: instandhouding gebouwen*

## **Zondag 17 oktober 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur

Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord

*ook tienerdienst*

Collectes:

*1. Diaconie*

*2. College van Kerkrentmeesters*

*uitgang: instandhouding gebouwen*

## **Zondag 24 oktober 2021**

Paasloo: 09.30 uur

Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

*1. Project 10 27*

*2. College van Kerkrentmeesters*

*uitgang: instandhouding gebouwen*

### **Collectes:**

- 27 juni: Diaconie: €37,20; college van kerkrentmeesters: €32,60;  
Instandhouding gebouwen: €31,20
- 4 juli: Dorcas: €49,35; college van kerkrentmeesters: €30,20;  
Instandhouding gebouwen: €27,65
- 11 juli: Diaconie: €42,50; college van kerkrentmeesters: €42,25;  
Instandhouding gebouwen: €38,80
- 18 juli: Diaconie: €59,70; college van kerkrentmeesters: €41,70;  
Instandhouding gebouwen: €41,60
- 25 juli: Diaconie: € 73,05; college van kerkrentmeesters: €42,53;  
Instandhouding gebouwen: €28,96
- 1 augustus: Diaconie: €48,90; college van kerkrentmeesters: €37,50;  
Instandhouding gebouwen: €26,40



- 8 augustus: Diaconie: €74,-; college van kerkrentmeesters: €106,15; Instandhouding gebouwen: €73,05
- 15 augustus: Diaconie, project 10 27: €47,50; college van kerkrentmeesters: €24,30; Instandhouding gebouwen: €26,40
- 22 augustus: Diaconie: €63,50; college van kerkrentmeesters: €47,50; Instandhouding gebouwen: €38,24

### **Giften:**

- Via mevr. Kramer: € 10,- voor de kerk; € 20,- voor restauratie kerktoren Paasloo
- Via fam. de Graaf: € 25,- voor de kerk; € 25,- voor het kerkhof te Paasloo
- Via mevr. v/d Steege: € 10,- voor de diaconie
- Via dhr. Buijert: € 10,- voor de diaconie
- Via mevr. Veenstra: € 5,- voor de diaconie
- Via mevr. Hetebrij: 2 maal € 10,- voor de diaconie, gezamenlijk bedrag verschillende zendingsdoosjes: € 113,-
- Via de collecte in de kerk 2 maal €10,- voor de diaconie
- Via mevr. Elzenaar: € 10,- voor Compassion

### **Sam zegt tegen Moos:**

Ik kreeg straf voor iets wat ik niet had gedaan!

**Moos:** Wat dan?

**Sam:** Nou, mijn huiswerk

## De Pen..

### Het Muziekteam

Het Muziekteam is rond 2000 opgericht door Henriëtte Poot en dus inmiddels al zo'n twee decennia actief binnen onze gemeente. Familie Poot had verschillende muzikale talenten binnen het gezin, dus begeleiding was er meteen voldoende! Het werd professioneel aangepakt met geluidsapparatuur, digitale piano en microfoons. Om dit te bekostigen werd een originele actie bedacht: de verkoop van rolletjes pepermunt!

Er moest auditie worden gedaan om mee te doen en zo ontstond een enthousiaste groep van zangers en muzikanten die hun medewerking verleende aan de sing in diensten. Bijzonder was het zingen op een bok in de vaart tijdens openluchtdiensten in Kalenberg.

De samenstelling van het Muziekteam is door de jaren uiteraard wel veranderd, maar gelukkig was de groep steeds groot genoeg om te kunnen blijven zingen. Alweer een aantal jaren gelden is afgestapt van de geluidsapparatuur en zingen we zonder versterking en met akoestische piano. Momenteel bestaat het Muziekteam uit elf leden.

Het oefenen doen we liefst in huiselijke kring, maar zoals zoveel activiteiten was dit wegens corona ook beperkt en repeteren we nu in de kerk.

Het doel van het Muziekteam is het prijzen en groot maken van onze Heer met een breed scala aan liederen. Voornamelijk zingen we Opwekkingsliederen, maar we hebben bijvoorbeeld ook Sela, Taizé, het Nieuwe Liedboek en de Evangelische Liedbundel in ons repertoire. Bij medewerking in de Kerstdienst wordt er ook flink gestudeerd op vierstemming nummers.



We geven de pen graag door aan de organisatie van de koffieochtenden in de Landerijen.

## Terug naar Westerbork

Het is prachtig om te zien hoe compleet vreemden met elkaar in de bus stappen, en na een busreis van 18 uur uit de bus stappen als vrienden. De reis duurde zo lang, omdat een bus met aanhanger minder hard mag, maar ook doordat we twee keer zijn aangehouden door de douane. Gelukkig hoefden we direct na de lange reis niets te doen. Hierdoor hadden wij de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

De volgende dagen gingen Auschwitz bezoeken, drie kampen in twee dagen. De eerste dag Auschwitz 1 en 3. Het laatste kamp is tegenwoordig een woonwijk, waar eigenlijk alleen een bunker doet herinneren aan de dingen die daar hebben afgespeeld. In Auschwitz 1 was het doodstil. Stil omdat wij er niet met onze hoofden bij konden wat de nazi's de gevangenen hebben aangedaan. Het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bezochten we voordat we gingen fietsen. Als ik hieraan terugdenk dan geeft het mij nog de kriebels. Hoe mensen zo slecht kunnen omgaan met anderen.



Fietsen in Polen en Duitsland is toch heel anders dan hier in Nederland. De auto's mogen harder en de wegen zijn slechter. In Duitsland hebben we meerdere keren politiebegeleiding gekregen voor op de fiets. De mooiste keer was richting Bergen-Belsen. Die dag zouden we maar twintig kilometer begeleiding krijgen. De twintig kilometer werd zestig kilometer, toen hadden we lunchpauze. Maar de politie besloot ons te begeleiden tot het voormalige kamp, wat in totaal negentig kilometer van het startpunt was.

In Westerbork legden we een roos op een monument, net als in Auschwitz-Birkenau. Daarna moesten wij na bijna twee weken en 850 kilometer gefietst te hebben, afscheid nemen. Daar stonden we dan met een brok in onze keel. Deze tocht had ik voor geen goud willen missen. De dingen die wij bezochten waren indrukwekkend en maakten ons stil. Toch hebben wij ook gelachen met z'n allen. Het was een ervaring om nooit te vergeten. Een ding weet ik zeker, vrede is er niet zonder inspanning.

Dave Prins

## Kampeerweekend jeugd

Vrijdag 28 augustus vertrokken we met acht jongeren richting Ommen met bestemming het scouting gebouw. Het was best een klusje geweest om een locatie te vinden en we wisten daarom niet helemaal wat we konden verwachten. We hadden ons verheugd op stapelbedden, maar tot onze schrik waren er GEEN bedden aanwezig. Gelukkig is de leiding niet voor één gat te vangen en waren de winkels in Ommen nog open op vrijdagavond. Snel luchtbedden en een pomp gekocht. Probleem opgelost! We hebben het enorm naar ons zin gehad. Vuurtje stoken en broodjes afbakken, blikspuit en verstoppertje in het donker (en donker was het er), vloten bouwen en ermee varen, levend Stratego en ezelen, het was super! Op zondagmorgen was er tienerdienst en zowaar had de jeugd nog energie om liedjes met de gitaar mee te zingen. Daarna gingen de 2 meiden nog pannenkoeken bakken die goed in de smaak vielen. De energie was helemaal op en aan het begin van de middag zijn we weer naar Oldemarkt gegaan, waar de ouders hun kinderen stonden op te wachten. Hopelijk volgend jaar een nieuw kampeeravontuur!

Jennifer, Arno, Alike, Gea en Hennie



## **Koffie morgen nieuws!!!**

Zoals beloofd, willen we u even bijpraten.

Eind Juli zijn we (dat zijn Wijmie Dekker, Sanja Homan, Imke Weemstra en Els Brouwer) bij elkaar geweest.

Over: hoe nu verder? In het rijtje namen mist u Grietje Visser, omdat zij heeft aangegeven te stoppen.

Als het mogelijk is hopen we in Januari weer te starten maar.....omdat ik (Els) ook heb besloten om te stoppen zijn nu Wijmie, Sanja en Imke over om de ochtenden te verzorgen. Dit is te weinig dus worden er dringend 3 nieuwe mensen gezocht om door te kunnen gaan!!! Hoe alles zal gaan met de corona regels is nog onduidelijk en we zijn benieuwd hoe u hier zelf in staat.

Zou u komen als er weer gestart kan worden? Daar zijn we ook benieuwd naar. U kunt daarom bellen naar Wijmie Dekker en haar dit laten weten op telefoon nummer 0561-451538.

Rest mij u allen te laten weten dat ik met veel plezier aan de koffie morgens heb meegewerkt en ik hoop dat dit werk door kan gaan. Ik wens u allen alle goeds toe en: Ga met God en Hij zal bij u zijn!

Hartelijke groet, Els Brouwer.

## **Uit de Israëlwerkgroep**

### **De Heere zegene u**

De mensen zijn geteld, de stam Levi, en Aaron en zijn zonen zijn afgezonderd voor de dienst aan God in de tabernakel, de eerste wetten zijn gegeven en dan zijn daar die bijzondere woorden: “De Heere zegene u en Hij behoede u! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”

### **Heilig moment**

In de kerk kennen wij de zegen ook, aan het einde van de eredienst. Vaak uitgesproken met de woorden van Paulus: “De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”. Dat is niet ineens iets anders. Maar wel valt de naam van Jezus. Door Hem hebben wij deel gekregen aan Gods zegen. Die zegen is een heilig moment. Het is geen afscheid, een ‘tot ziens’, maar ‘Ik ga met u’ en het wordt uitgesproken over allen. Maar wat ook gezegd moet worden, is dat het nooit klinkt met de rug naar Israël. Nog steeds klinkt de eeuwige belofte aan Abraham door: “Wie u zegent, zal Ik zegenen”. De zegen is geen goedkoop slotwoord. We worden

gesteld onder de zegenende handen van de God van Israël en mogen de naam van Sions kinderen dragen. En zo gaan wij samen met Israël het einde tegemoet.  
( bron: Israelactueel)

----

Op zaterdag 2 oktober a.s. staan de deuren van 'De Ontmoeting' weer open voor de verkoop van Israëlproducten. Kom vrijblijvend eens binnenlopen. De koffie of thee staan klaar van 10.00-16.00 uur!

----

3 oktober a.s. Israëlzondag.

Een dienst waarin onze betrokkenheid met Israël centraal staat!

Vanuit de Israëlwerkgroep wensen wij u shalom.

----

### **Passage Oldemarkt-Paasloo**

*Passage* is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter-)nationale vraagstukken.



*Passage* is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.

*Passage* is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

[www.passagevrouwen.nl](http://www.passagevrouwen.nl).

Ons jaarprogramma 2021-2022 ziet er als volgt uit:

### **Maandag 27 september 2021**

Ds. Anne van der Sloot uit Steenwijk. Eenzaamheid in Bijbels perspectief

### **Maandag 25 oktober 2021**

Mevr. Katja Vledder van Remedica: Leven met Diabetes

### **Maandag 29 november 2021**



Creatieve avond

**Maandag 13 december 2021**

Kerstviering met de Messiah van Händel

**Maandag 31 januari 2022**

Mevr. Jacqueline Meijners uit Baars, schaapherderin

**Dinsdag 22 februari 2022**

Regio-avond te Steenwijk. In samenwerking met andere plattelandsvrouwenverenigingen.

Dhr. Jacob Kuiper uit Steenwijk, meteoroloog bij het KNMI in De Bilt, 'Een bijzondere blik op natuurverschijnselen'.

**Maandag 28 februari 2022**

Migrantenvrouwen. Dit is een project van Passage.

**Maandag 28 maart 2022**

Ds. G.H. Nijland uit Rijssen. Zendingswerk in Peru.

**Maandag 25 april 2022**

Jaarvergadering

Naast onze avonden hebben we regelmatig een uitje.  
Ook is er een actieve leeskring.

Spreekt dit alles je aan, dan ben je van harte welkom op onze avonden. Daar kun je vrijblijvend luisteren en praten met andere leden om te kijken of onze vereniging misschien iets voor jou is.

Deze avonden worden gehouden in "De Ontmoeting", Marktplaats 9, 8375 AZ Oldemarkt elke laatste maandag van de maanden september t/m april (m.u.v. december) en we beginnen om 20.00 uur.

Inlichtingen bij: Vrouwkje Visserman-Winters, telefoon 0561-451933, e-mail: [vrouwkje.visserman@gmail.com](mailto:vrouwkje.visserman@gmail.com)

**WELKOM IN ONZE GEMEENTE juni 2021 t/m aug 2021**

*Dhr. G. van der Zwaard                      Oldemarkt*  
*Fam. C. Siebert                                Paasloo*

**AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS**

*Dhr. R. Gruppen                                Aalden*  
*Mevr. R. Jans                                 Nijmegen*

**Verhuizen?**

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.  
Geef uw verhuizing door met deze coupon.

***Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo***

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden:	Geb. datum:
.....	.....M/V
.....	.....M/V
.....	.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:

Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo  
p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemark



## ***Kerkradio***

Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden dienst kan ook worden opgenomen.

Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:

Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343

Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:

Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538

U kunt de diensten als volgt beluisteren:

- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk **[www.hgop.nl](http://www.hgop.nl)** of via **[www.audioserver.nl](http://www.audioserver.nl)**

## **Adressen**

Voorganger: Ds. E.H Jans, Marktpllein 6,  
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902  
E-mail: **[ds.jans@hgop.nl](mailto:ds.jans@hgop.nl)**

Kerkelijk werker: Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,  
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,  
E-mail: **[heidi.kramer@hgop.nl](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)**

Kerkenraad: Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba: M.L.B. de Graaf-de Vries  
Platteweg 31  
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455  
E-mail: **[scriba@hgop.nl](mailto:scriba@hgop.nl)**

College v Kerkrentm: Tijdelijke voorzitter :  
H. Elgersma  
Windsingel 32  
8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952  
E-mail: **[h.elgersma@hetnet.nl](mailto:h.elgersma@hetnet.nl)**

Voorzitter :Wim van Veen  
Burg. Kuiperslaan 83  
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146  
E-mail: **[wimhgop@hotmail.com](mailto:wimhgop@hotmail.com)**

Secretaris: E-mail: **[kerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)**

**Kerkebalans:**

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)**Collecte munten:**

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

(graag van tevoren even bellen, tel. 06-13931052).

**Overige:**

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail:

[penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)Diaconie:

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,

Burg. Kuiperslaan 89,

8375 BK Oldemarkt, tel. 06-13931052

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,

8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.

Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep:

Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,

8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171

Bankreknr. NL21RABO0322029007

fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Website: [\*\*www.hgop.nl\*\*](http://www.hgop.nl)Kerkelijk bureau

Contact: open op afspraak scriba

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,

tel. 0561-451924

E-Mail: [\*\*scriba@hgop.nl\*\*](mailto:scriba@hgop.nl)

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,  
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628  
E-mail: [koster.oldemarkt@hgop.nl](mailto:koster.oldemarkt@hgop.nl)

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,  
H. Nijholtstr. 10,  
8375BV Oldemarkt,  
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten:

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.**  
**Lettertype Times New Roman, grootte 16.**  
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld  
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.  
E-mail: [kerkklanken@hgop.nl](mailto:kerkklanken@hgop.nl)

**KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 18 oktober 2021, vóór 18.00 uur**

Nr.5 / september 2021