



## *Meditatie*

### Pinksteren

Ooit heb ik ergens gelezen, en nooit ben ik het vergeten: met Kerst gaat de hemel open, met Pasen gaat de aarde open, en met Pinksteren gaan de harten open. Vijftig dagen na Pasen, op 23 mei, vieren we Pinksteren. Maar wat vieren we dan eigenlijk? Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. En zijn opstanding, door de dood heen, na zijn leven en sterven, dat vieren we met Pasen. Maar daarna? Wat gebeurt er dan?

Vijftig dagen na Pasen vieren we ‘Vijftigste’, Pentekostos in het Grieks, Pinksteren. Het is misschien wel het meest onbekende feest van deze drie, en niet zo eenvoudig om uit te leggen. Het is het feest van de Geest, van G’ds Geest, die mensen bezielt en in beweging brengt.

Eerst en toen de leerlingen van Jezus, maar tegenwoordig en nu ook mensen als u en ik. Maar wat is dat ‘Geest’, of wie is ‘Geest’?

Geest heeft te maken met energie, met spirit, met levenskracht.

In mijn jeugd jaren gingen wij vaak met het Hemelvaartweekend of met Pinksteren kamperen in het zuidelijkste puntje van Limburg. En ik kan mij nog goed herinneren dat we op een zondag naar de kerk in Treebeek gingen. De kerk waar mijn moeder was gedoopt en opgegroeid, en mijn ouders waren getrouwd, voordat zij in de buurt van Zwolle gingen wonen. De predikant had op zijn preekstoel een glas met water staan, en een glas met 7Up. En hij vertelde dat de Pinkstergeest lijkt op 7Up, kleine belletjes die de vloeistof in beweging brengen. En ik vind het tot op de dag van vandaag een aansprekend voorbeeld. Vooral wanneer je beseft dat als ergens geen geest meer inzit, de kracht eruit is. Dat geldt voor het glas 7Up, maar dat geldt ook voor een geloofsgemeenschap, een kerk. En dat geldt eveneens voor een bedrijf, een school of een sportvereniging. Als er geen geest in zit, dan wordt het niks, de fut is er uit.

Gelukkig zijn er veel manieren waarop mensen ‘begeesterd’ kunnen raken. Als het goed is, kun je daar in de geloofsgemeenschap iets van ervaren.

Want juist daar mogen we vol zijn van de verhalen die we horen en aan elkaar doorvertellen. Verhalen van de Eeuwige en zijn mensen, verhalen van de mens en de Eeuwige. In de kerk is plaats om te ontmoeten.

Elkaar. En G’d. Met Pinksteren ervaren de volgelingen van Jezus echt de nabijheid van Jezus en de nabijheid van G’d.

Ook wij mogen dat zo beleven. Pinksteren is het feest dat G'd de mensen nabij is, waar zij ook gaan, waar zij zich ook bevinden op hun levensweg. Zonder geest, zonder adem, kan geen mens.

Esther Pierik

Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Oldemarkt

## **Uit de Kerkenraad**

Wederom is de kerkenraadsvergadering uitgesteld en is er weinig nieuws te melden. Zaken die afgehandeld moeten worden, verlopen via de mail.

Nu de samenleving langzaam aan weer open gaat, hopen we binnenkort weer te kunnen starten met diensten waarbij er 30 bezoekers welkom zijn. Wanneer het zover is, zult u dit kunnen lezen op het Zondagsnieuws en de website.

Het orgel in de kerk van Oldemarkt kon twee zondagen niet bespeeld worden. De beide klavieren zijn er uit gehaald en naar de werkplaats van orgelmakerij Bakker en Timmenga in Leeuwarden gebracht. De toetsen maakten bij het spelen steeds meer een rammelend geluid en dat is bij het spelen met een zacht register erg storend. De onderkant van de toetsen lopen in een stift om hem op zijn plaats te houden en is ingevoerd met een soort vilt. Deze invoering was door het jaren spelen, bijna 60 jaar na de restauratie in 1962, bijna helemaal versleten. De voeringen werden weer voorzien van een nieuwe laag.

Voor pastorale zaken zijn ds. Jans en mevr. Kramer beschikbaar. Schroom niet om contact op te nemen. Zij staan u graag telefonisch te woord of komen bij u langs.

Deze Kerkklanken ontvangt u voor Pinksteren. We mogen juist nu bidden, uitzien en verwachten dat God zijn Geest zal uitstorten en al zijn beloftes zal vervullen.

“Maar wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle Waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen.” Johannes 16:13

Namens de kerkenraad,  
Mirjam de Graaf, scriba

## In Memoriam

Hendrikje Hoen – van der Linde –

Henny

Een beroerder verjaardagscadeau kon je je niet bedenken... zo rond haar verjaardag kreeg Henny te horen dat er een niet operabele tumor in de longen zit. Door alles wat er in de afgelopen twee jaar gebeurd is, lijkt ze in een rollercoaster te zitten die maar niet tot stilstand lijkt te willen komen. Vol goede moed gaat zij een traject van chemokuren in, maar helaas pakt dat helemaal verkeerd uit. Hoewel de chemo z'n werk doet, wordt Henny er zo ziek van dat ze besluiten niet verder te gaan. Weer thuis lijkt ze ondanks alles wat op te knappen, maar in januari blijkt – totaal onverwachts – dat er verdere uitzaaiingen zijn.

De rollercoaster gaat onverstoort verder. Een val eind maart doet haar absoluut geen goed. Uiteindelijk is zij begin april thuisgekomen om te sterven. Nauwelijks een dag later – 7 april – is zij rustig ingeslapen te midden van haar kinderen. Henny is 76 jaar geworden. Eind februari hebben we met elkaar al gesproken over haar afscheidsdienst. Henny twijfelde eigenlijk geen moment om Psalm 23 – De Here is mijn Herder – te noemen om als leidraad te nemen. Van kinds af aan dat voor haar belangrijk geweest. Op al die mooie momenten – want die waren er zeker. En die Herder was er ook op al die momenten dat het moeilijk was en er zorgen, pijn en verdriet in haar leven kwamen. Logisch dat je je dan kan afvragen waar Hij dan is en waarom Hij dat allemaal laat gebeuren. Toch wist jullie moeder en oma juist in zulke omstandigheden dat zij gedragen en bemoedigd werd door Hem – ‘anders zouden we het nooit vol kunnen houden’...

De rollercoaster in het leven van Henny is tot stilstand gekomen.

Gelukkig maar, want dat laatste stukje was haast niet te doen; het ging allemaal veel te snel en totaal anders dan verwacht.

Door dat diepe dal van duisternis heen is zij nu gekomen in het huis van de Here waar het zoveel beter en mooier is dan hier en waar ze mag zijn tot in lengte van dagen...

Diegene die Henny liefhad, heeft ze verlaten, om diegene terug te vinden die zij hier op aarde liefgehad heeft.

Hopelijk komt de rollercoaster ook tot stilstand voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Het is heftig genoeg geweest en er is veel dat een plek moet krijgen.

Ook zij mogen zich vasthouden aan diezelfde Herder waar hun moeder en oma op vertrouwdde, want Hij wil nl. ook voor hen een Herder zijn.

Beste gemeenteleden, de diensten hieronder vermeld, zijn zoals ze oorspronkelijk zijn gepland. Actuele informatie over de diensten kunt u vinden op de website en op het Zondagsnieuws.

**Zondag 23 mei 2021, Pinksteren**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. Compassion
  2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

**Zondag 30 mei 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans en gastspreker  
Zendingszondag

Collectes:

1. ZWO Open Doors
  2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

**Zondag 6 juni 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong  
dienst m.m.v. Muziekteam, ook tienerdienst

Collectes:

1. Diaconie
  2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

**Zondag 13 juni 2021**

Paasloo: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

1. Roemenië, school Cotus
  2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Ossenzijl: 10.00 uur Ds. E.H. Jans  
gezamenlijk met VZG, dienst in Rehoboth

**Dinsdag 15 juni 2021**

Landerijen: 15.30 uur Ds. E.H. Jans  
viering HA

**Zondag 20 juni 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans  
viering HA, ook tienerdienst

Collectes:

1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters  
uitgang: instandhouding gebouwen

Oldemarkt: 16.00 uur Ds. E.H. Jans  
Marktpllein, praisedienst

**Zondag 27 juni 2021**

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters  
uitgang: instandhouding gebouwen

**Zondag 4 juli 2021**

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans  
afscheid zondagschool, ook tienerdienst

Collectes:

1. Dorcas
2. College van Kerkrentmeesters  
uitgang: instandhouding gebouwen

**Zondag 11 juli 2021**

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters  
uitgang: instandhouding gebouwen

## **De pen.**

Het beamteam is een paar jaar geleden ontstaan toen er er besloten werd om schermen op te hangen in de kerk in Oldemarkt. Na een paar wisselingen bestaat het team nu uit 7 personen, te weten Hans Bult, Sjaco Bouwer, Aron Bouwer, Jelmer Trox, Remco Trox, Joël de Graaf en ondergetekende. Sinds de Corona pandemie worden de diensten via Youtube uitgezonden en dit doen Aron en Jelmer.

Met een paar grondregels is iedere beamer vrij om het programma wat wij gebruiken zelf te vullen. Een paar dagen voor de dienst wordt de liturgie aangeleverd met de wensen voor plaatjes, foto's, clips etc. Wij vullen dan, in de juiste volgorde, het programma wat wij gebruiken. Meestal zijn we een half uur voor de dienst aanwezig om de laptop aan te sluiten en de tv schermen in de kerk aan te doen. Dan nog kijken of alles het doet en proefdraaien op de schermen want er kan na het aansluiten in de kerk nog wel eens een tekst ineens kleiner zijn of groter of muzieknoten wegvallen. Soms nog overleg met de organist en/of dominee met laatste aanpassingen.

Een dienst is soms spannend als er ineens iets niet doet of er wordt wat geïmproviseerd door de dominee. Ook komt het incidenteel voor dat de muis het niet doet of het programma "bevriest" en dan zien we al diverse hoofden naar boven kijken maar wij kunnen er dan niets aan doen.

Na de dienst ruimen we de laptop op en doen de tv schermen uit. De laptop moet dan naar de beamer die de volgende dienst moet doen.

Communicatie van het beamteam onderling gaat in een whatsapp groep waar diensten geruild worden of verplaatst.

Sinds kort is er ook een scherm in de kerk in Paasloo. Daardoor zijn de diensten voor het beamteam uitgebreid en omdat Aron en Jelmer nu de diensten opnemen kan het beamteam nog wel versterking gebruiken. Dus mocht u/jij interesse hebben laat het dan weten.

Ik geef de pen door aan de redactie van kerkklanken...

Met vriendelijke groet

Harman Tietema namens het beamteam.

## Giften:

- Via mevr. Kramer: € 10,- voor de diaconie; € 5,- voor de diaconie; € 20,- voor het Roosevelthuis; € 5,- voor Christenen voor Israël;
- Via mevr. Veenstra: € 5,- voor de diaconie; € 10,- voor diaconie; € 10,- voor kerkrentmeesters;
- Via mevr. Oosterkamp: € 10,- voor onderhoud kerkhof Paasloo; € 10,- voor onderhoud kerkhof Paasloo;
- Via mevr. Elzenaar: € 10,- voor diaconie; € 10,- voor Compassion;
- Via mevr. de Jonge: € 20,- voor diaconie;
- Via brievenbus Ontmoeting: € 50,- voor kerkrentmeesters; € 50,- voor diaconie;
- Via mevr. Boltjes: € 50,- voor instandhouding gebouwen;

## WELKOM IN ONZE GEMEENTE

april 2021 t/m mei 2021

Mevr. J. Veurman

Oldemarkt

## Verhuizen?

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Geef uw verhuizing door met deze coupon.

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden:

Geb. datum:

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:

Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemarkt.

## Pinksteren

Jezus zegt: 'Ik stuur de trooster',  
Iemand die je helpen kan.  
Om de Bijbel te begrijpen  
en je te troosten als je naar Mij verlangt.

Hij zal je alles leren  
alles wat je weten moet.  
Jou de weg wijzen in dit leven  
Zijn advies is altijd goed.

Het is dat stille, zachte stemmetje,  
dat jou zegt, het is verkeerd.  
Je mag niet pesten of iets stelen  
dat heeft Jezus je nooit geleerd.

Je mag wel houden van elkander  
elkaar helpen, elke dag.  
Iemand troosten die verdriet heeft  
een bezoekje aan opa, die allen op je wacht.

Dat zijn de mooie, goede dingen  
die het leven waarde geeft  
Hij vertelt je van Gods liefde  
en dat Jezus, Gods zoon, voor altijd leeft.

Probeer maar te luisteren,  
naar dat stemmetje  
Het is de stem van de Heilige Geest.  
Hij zal heel jouw leven leiden  
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft.



## **Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek'**

Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg', zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. 'De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?'

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/>

## **Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling**

De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 1

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) – met steun van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/>

## **Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal**

Een moedertaal – die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/>

## **Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar**

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. 'De eindredactie van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgehakt', vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

Link: <https://nbv21.nl/over-de-nbv21/>

## ***Kerkradio***

Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden dienst kan ook worden opgenomen.

Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:

Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343

Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:

Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538

U kunt de diensten als volgt beluisteren:

- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk **[www.hgop.nl](http://www.hgop.nl)** of via **[www.audioserver.nl](http://www.audioserver.nl)**

## **Adressen**

### Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,  
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902  
E-mail: **[ds.jans@hgop.nl](mailto:ds.jans@hgop.nl)**

### Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,  
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,  
E-mail: **[heidi.kramer@hgop.nl](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)**

### Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries  
Platteweg 31  
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455  
E-mail: **[scriba@hgop.nl](mailto:scriba@hgop.nl)**

### College v Kerkrentm:

Tijdelijke voorzitter :

H. Elgersma  
Windsingel 32  
8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952  
E-mail: **[h.elgersma@hetnet.nl](mailto:h.elgersma@hetnet.nl)**

Voorzitter :Wim van Veen

Burg. Kuiperslaan 83  
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146  
E-mail: **[wimhgop@hotmail.com](mailto:wimhgop@hotmail.com)**

Secretaris: E-mail: [kerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

**Kerkbalans:**

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

**Collecte bonnen:**

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt

(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

**Overige:**

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Diaconie:

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,

Burg. Kuiperslaan 89,

8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,  
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.

Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep:

Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,

8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171

Bankreknr. NL21RABO0322029007

fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Website: [\*\*www.hgop.nl\*\*](http://www.hgop.nl)

Kerkelijk bureau

Contact: open op afspraak scriba

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,  
tel. 0561-451924

E-Mail: [\*\*scriba@hgop.nl\*\*](mailto:scriba@hgop.nl)

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,  
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628  
E-mail: [koster.oldemarkt@hgop.nl](mailto:koster.oldemarkt@hgop.nl)

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,  
H. Nijholtstr. 10,  
8375BV Oldemarkt,  
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten:

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.  
Lettertype Times New Roman, grootte 16.**

Schriftelijk p/a Deborah Hartevelt  
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.  
E-mail: [kerkklanken@hgop.nl](mailto:kerkklanken@hgop.nl)

**KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 28 juni 2021, vóór 18.00 uur**

Nr.3 / mei 2021