



Meditatie

'Explosiezondag'

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: *'Ik heb de Heer gezien!'* (Johannes 20:18))

Wat was het heerlijk om toch nog een paar dagen op natuurijs te kunnen schaatsen dit jaar. Zomaar ineens werd het ons aangekondigd: Er komt vorst! Niet een paar graadjes maar zelfs 10 graden per nacht. Alles begint dan te jeuken van binnen...En zeker in deze bijzondere tijd was het extra genieten om met z'n allen het ijs op te kunnen gaan met zon rondom...kon niet beter!

En twee weekenden later reed ik richting Drachtstercompagnie om voor te gaan in een kerkdienst (mijn uitje in deze tijd...). Onze tuin en het grasveld bij de kerk waren toen bezaaid met sneeuwkllokjes en krokussen. Vlinders vlogen rond en de knoppen voor nieuw leven waren helder zichtbaar in struiken en bomen. De temperatuur was in een week tijd van -15 naar +15 graden Celsius gegaan. Wat een verschil! Tijdens de rit luisterde ik naar de radio. Het programma 'vroeg vogels' kwam voorbij. En daar kwam de overgang naar het warme weer uiteraard aan de orde. Luisteraars brachten allerlei voorbeelden in van ontluikend leven in tuin of omgeving.

De zondag werd door één van de commentatoren omschreven als 'explosiezondag' vanwege de ware explosie van nieuw (lente)leven...en de pollen. Ook werd even gewezen op de pollen die weer voor de nodige effecten zouden zorgen bij hen die daar gevoelig voor zijn. Geconditioneerd als je inmiddels bent geworden gingen mijn gedachten gelijk uit naar de PCR-testen die er dan op zouden volgen. Want je weet maar nooit.'t Is wat...

Explosiezondag als een beschrijving van de zondag waarop het nieuwe leven zich in allerlei kleuren en geuren ontpopt. De link met Pasen was gauw gelegd. Want op die dag vond er een enorme 'explosie' van leven plaats. Volgens sommige bronnen ging de aarde er heftig van schudden.

De Heer was opgestaan uit de dood! Zijn lichaam dat zo stuk gemaakt was voorafgaande en tijdens zijn gang naar het kruis en dat uitgeschakeld werd aan het kruis tot in de dood, werd als nieuw aanschouwd en aangeraakt door zijn leerlingen. Een explosie van verbazing en vreugde vond plaats bij die leerlingen. Wat zal dat een ongelooflijke intense ervaring zijn geweest voor de leerlingen! Ze hadden allen meegemaakt hoe hun Heer werd gemarteld, zijn lichaam stuk gemaakt werd en dat Hij geëxecuteerd werd als een misdadiger. De impact van dat gebeuren kan nauwelijks onder woorden gebracht worden.

De kortsluiting in hoofd en hart van de leerlingen zal hevig geweest zijn. De reactie van Petrus om voor zijn Heer te vechten was een logische reactie: Het was vechten of vluchten, maar zeker niet een arrestatie van zijn Heer! Toen het vechten verboden werd door zijn Heer, werd het dus vluchten...in grote

ontreddering.

De zaterdag er opvolgend wordt niet voor niets ‘Stille zaterdag’ genoemd. Het is de stilte van desillusie, ontreddering en verwezing – ook al hadden ze van de Heer gehoord dat Hij hen niet als wezen achter zou laten. Hij was dood, gewoon hartstikke dood. Het ergste was misschien nog wel dat Hij het allemaal maar had laten gebeuren. Ze mochten niet eens voor hem vechten. Het was ongehoord...

Maar alles werd anders toen zij overvallen werden door de ‘explosie van Leven’ toen de Heer in levende lijve aan hen verscheen. De hoop die zij hadden – waar de Emmaüsgangers de vreemdeling die met hen opliep over vertelden – was toch niet tevergeefs geweest. Het gevolg was wel een transformatie in hun denken omdat de komst van Gods Koninkrijk in de beloofde Vredevorst anders – en dieper – ging dan hun altijd was onderwezen. Het duurde even voordat helder werd dat de kruisdood van hun Vredevorst een noodzakelijke voorwaarde was voor die komst. In de brieven van de apostel Paulus is die transformatie zichtbaar.

‘Ik was er bij’, schrijft Johannes in zijn Evangelie. Thomas mocht Hem aanraken na zijn opstanding zodat hij tot overtuiging zou komen dat het geen geest was die zich aan hen vertoonde. De lichamelijke opstanding als geloofsbelijdenis werd naar het heden toegetrokken in de ervaring van die opstanding van de Eersteling. De vreugde was groot en werd vermenigvuldigd toen de Pinksterdag aanbrak. Nieuw leven ontstond in het hart, geest en lichaam van hen die in Jezus als de beloofde Vredevorst gingen geloven.

Terwijl ik aan het schrijven ben krijg ik bericht van de winkelstraten in Heerenveen: Wat een doodse bedoening. Geen terrasjes open, koordjes aan een winkel deur om je komst aan te kondigen (na gemaakte afspraak voor een ‘click and collect’ natuurlijk). Menigeen worstelt met de gedachte of er ooit nog weer zal bruisen van leven. Angst voor infectie, boetes, ‘verklikkingen’ (geen grapje), faillissementen, depressie etc, etc, zijn de actualiteit van de dag. En met Pasen zullen we voor de tweede keer niet de uitbundige gezamenlijke lofprijzing kennen van dat Nieuwe Leven. Da’s gewoon ‘vet balen’. De woorden van de Emmaüsgangers ‘we hadden gehoopt dat...’ zouden misschien wel onze woorden kunnen zijn.

Zou de Heer ons misschien toch ook nog kunnen verrassen zoals Hij deed bij die Emmaüsgangers en de rest van zijn leerlingen? Ik weet dat Hij dat in elk geval doet door zijn Heilige Geest die te midden van bezetting mensen vervulde en vervult met de Tegenwoordigheid van God en zo nieuw leven brengt in en voor heel de mens: De Heer de opstaat ‘in’ die mens. Ik wil er in elk geval in blijven geloven en voor blijven bidden..totdat de tijd weer zal zijn dat de gezamenlijke lofprijzing weer zal klinken als nooit te voren: *De Heer is waarlijk opgestaan – nu vangt het Nieuw Leven aan!*

Met hartelijke groet,

Ds. Egbert Jans

Uit de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad is er deze keer niet zo veel te melden. Alle activiteiten en vergaderingen worden uitgesteld.

Op zondag 7 maart mochten Karla Bult-Boltjes en Ria Kroes-Wicherson bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat zij zich willen inzetten voor God en de gemeente.

In deze dienst namen we ook afscheid van Anja de Vent-Oosterkamp en Jan Hendrik Stegink. We willen hen via deze weg nogmaals bedanken voor al het werk dat ze hebben gedaan.

Op moment van schrijven zijn de kerkdiensten nog steeds alleen online te volgen. We hopen dat er snel weer diensten met gemeenteleden kunnen plaatsvinden. De oecumenische dienst op 18 april gaat niet door. In plaats hiervan is er een dienst in onze eigen kerk.

Voor pastorale zaken zijn ds. Jans en mevr. Kramer beschikbaar. Schroom niet om contact op te nemen. Zij staan u graag telefonisch te woord of komen bij u langs.

Wanneer deze Kerkklanken bij u op de mat valt, is het bijna Pasen. We mogen vieren dat Gods weg niet eindigde in de dood. God maakt een nieuw begin.

“Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.” Jeremia 17:7- 8

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba

In Memoriam: Jan Oord

Op 1 februari werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons gemeente- en kerkenraadslid Jan Oord, echtgenoot van Henny Oord-Los, samen woonachtig aan Weidekamp 4 te Oldemarkt. Jan was in fysiek opzicht nog zeer actief, ondanks de conditie van zijn nieren. Het is werkelijk bijzonder wat hij allemaal nog deed. Hij heeft ongelooflijk veel kilometers afgelegd met de fiets waar de medische wereld zeer verwonderd over was. De goede conditie die Jan in zijn leven had opgebouwd hield hem letterlijk in de benen. Tegelijkertijd wist hij dat hij kwetsbaar was. Maar hij probeerde zo goed als het kon werkzaamheden te doen en in beweging te blijven. We zijn als kerkelijke gemeente dankbaar voor wat hij tot op de dag van zijn heengaan voor ons heeft betekend. En dat stond ook te lezen in de rouwkaart die we ontvingen. Bovenaan stonden de woorden uit Psalm 119:105 vermeld:

Uw Woord is een lamp voor
mijn voeten en een licht op mijn pad.

Het is de tekst die Jan en Henny aan elkaar verbond en samen aan de Heer van hun leven toen ze elkaar het ja-woord gaven.

Het is een uiting van vertrouwen richting die Heer en ze hebben samen in en uit dat Woord willen leven. Jan was zelf geen man van vele woorden, maar dat Woord was de leidraad voor zijn leven. En dat leven was een sportief leven, op de racefiets en op de schaats, met, als het even kon, ook de marathons en Elfstedentochten schaatsen als het ijs het toeliet. En daarnaast was Jan een vakman op het gebied van timmerwerk, waar hij ook zijn boterham mee verdiende. Regina en Daniël waren de vreugde in hun leven en dat werd alleen maar groter toen de aanhang verscheen en er zelfs kleinkinderen het levenslicht zagen. Pittige tijden zijn er ook geweest, ook toen Jan zelf te maken kreeg met aanvallen op zijn conditie. Maar de innerlijke gedrevenheid maakte dat hij probeerde 'gewoon' door te functioneren.

Het plotselinge heengaan heeft ons allen opgeschrikt. Voor Henny, de kinderen en kleinkinderen is het een groot gemis. Ze weten dat Jan nu in de Tegenwoordigheid van de Heer is en dat schenkt troost. Maar het gemis van deze geliefde echtgenoot, (schoon)vader en opa is groot. We wensen en bidden dat Henny en haar geliefden Gods kracht en Tegenwoordigheid nadrukkelijk mogen ervaren in de wetenschap dat niet de dood het laatste woord heeft, maar het levende Woord dat de dood overwon...

Ds. Egbert Jans

In Memoriam: Alida 'Alie' van Dijk-Oord

Op zaterdag 13 februari overleed op 96-jarige leeftijd Alida van Dijk-Oord, sinds 1996 weduwe van Andries van Dijk. Samen met echtgenoot en kinderen is zij jarenlang woonachtig geweest aan de Frieseweg. Sinds een aantal jaren woonde zij in De Landerijen en toen de conditie het niet meer toeliet is er voor haar een plek gevonden in zorgcentrum Nijenstede te Steenwijk. Geboren was ze op de Wetering en samen met haar echtgenoot heeft ze een bedrijvig leven geleid aan de Frieseweg in Oldemarkt die van veenboer via kolenboer brandstofhandelaar werd en zelfs in het vastgoed aan het werk ging. Vele contacten zijn daaruit ontstaan. Ze was een vrouw met een sterk geloof en gaf dat geloof ook door aan de kinderen. Een vrouw met karakter die zich enerzijds niet 'de kaas van het brood liet eten' en die tegelijkertijd grote betrokkenheid kende bij de mensen met wie ze in contact kwam.

Vanaf dat ze jong was kende ze het werkzame leven, zowel thuis in de huishouding als bij andere adressen. Zo maakte ze in de oorlog kennis met de Joodse familie Adler die ondergedoken was op de Wetering. Zoon Yaákov was arts en heeft voor haar moeder veel betekend door zijn advies met betrekking tot haar gezondheid: een bloedtransfusie. De energie kwam weer terug.

De tekst voor de uitvaart had ze al uitgezocht en ook liederen aangereikt. Het is een tekst die haar troost gaf in de situaties van het leven met zijn prachtige ervaringen maar ook pijnlijke waaronder het verlies van hun oudste dochter. Mijn genade is u genoeg is een tekst uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, persoonlijk toegepast op het eigen leven. Gods genade die meer dan genoeg is om zijn Tegenwoordigheid in te gaan en te ervaren. Het is de genade aan ons betoond door de Zoon van God, Jezus. Hij was te allen tijde de Rots waarop ook haar leven gebouwd was.

In dat vertrouwen is zij ook heengegaan in de vroege ochtend. Het hart was er mee opgehouden. Ze maakte de overgang naar de Heer van haar hart en leven. Daar had ze ook vertrouwen in. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods Tegenwoordigheid toe.

Sterven is slechts overvaren van het duister naar het licht.

Sterven is voorgoed ervaren waar het 'Eeuwig leven' ligt

Ds. Egbert Jans

In Memoriam: Hiltje Otten – Tietema

Op de hoge leeftijd van ruim 93 jaar is op 18 februari 2021 Hiltje Otten – Tietema overleden. Zij was een lieve en betrokken moeder, schoonmoeder, oma en oude oma. Geboren in Ossenzijl, opgegroeid in Ossenzijl en Oldemarkt, getrouwd met Wicher Otten. Vanwege het werk van haar man hebben zij op verschillende plaatsen gewoond. Ze waren net ‘zwerfkatten’, zei ze. Op de ene plek bleven ze wat langer, op de andere wat korter. Uiteindelijk weer terug naar Oldemarkt, maar het ‘zwerven’ ging door toen mevr. Otten niet langer in de Landerijen kon blijven wonen omdat ze meer zorg nodig had dan ze haar daar konden geven. Ze kwam terecht in de Flecke in Joure, en daar heeft ze nog een aantal mooie jaren gehad.

Mevr. Otten genoot enorm van de bezoeken van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook de contacten met andere familieleden en mensen uit Oldemarkt heeft ze altijd heel erg gewaardeerd. Ze telde haar zegeningen, ook al kende haar lichaam beperkingen. Ze wist in alles dat ze op God kon en mocht vertrouwen; zonder Hem ging het niet – daar was zij goed van bewust.

In de dankdienst voor haar leven op dinsdag 23 februari hebben we stil gestaan bij Psalm 23. Een lied geschreven door David. Ook hij zwierf met zijn kudde van de ene plek naar de andere om telkens weer groene weiden en frisse waterstromen te vinden voor zijn schapen. Dat was niet zonder gevaren, maar hij wist: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis – ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

Dat gold ook voor mevr. Otten. Haar leven was niet altijd even gemakkelijk, maar ze putte telkens weer krijgt uit de wetenschap dat de Heer haar Herder was. Daarom ook kon zij elke dag weer haar zegeningen tellen.

De Here leidde haar soms over bredere, soms over smallere paden om uiteindelijk in het huis van de Here te komen – vanuit het duister naar het licht en nu voorgoed ervaren waar het Eeuwige leven ligt. Daar kan ze nu volop zingen, wat ze altijd al graag deed:

Mijn Jezus, ik houd van U, Ik noem U mijn Vriend...

Als ik in Uw glorie, Uw eeuwigheid kom, dan buig ik mij voor U, in Uw heiligdom. Gekroond met Uw heerlijkheid, zal ‘k zingen voor U:

‘k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu.

Mevr. H. Kramer - de Jong

Beste gemeenteleden, de diensten hieronder vermeld, zijn zoals ze oorspronkelijk zijn gepland. Op moment van kopij inleveren zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Actuele informatie over de diensten kunt u vinden op de website en op het Zondagsnieuws.

Zondag 4 april 2021, Pasen

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst

Collectes:

1. *Project 10 27*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 11 april 2021

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. *PDC Herberg*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 18 april 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes:

1. *Diaconie*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans
jeugddienst

Zondag 25 april 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
gezinsdienst, m.m.v. Muziekteam

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 2 mei 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 9 mei 2021

Paasloo: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

- 1. Diaconie*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Donderdag 13 mei 2021, Hemelvaart

Oldemarkt: 09.00 uur voorganger Protestantse Gemeente
gezamenlijk met PG in hervormde kerk

Collectes:

- 1. Het Lichtpunt*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 16 mei 2021

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst

Collectes:

- 1. Roemenië, broodproject*
- 2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen*

Woensdag 19 mei 2021

Paasloo: 19.30 uur Ds. E.H. Jans
dienst van genezing en bemoediging

Zondag 23 mei 2021, Pinksteren

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

- 1. Compassion*
- 2. College van Kerkrentmeesters
uitgang: instandhouding gebouwen*

Giften:

- Via mevr. Kramer: € 20,- voor de kerk; € 10,- en € 20,- voor de diaconie; €10,- naar eigen inzicht; € 10,- voor het bloemenfonds.
- Via mevr. Veenstra: € 10,- voor Compassion.
- Via dhr. Buijert: € 50,- voor de diaconie; € 10,- voor diaconie.
- Via mevr. J. Oosterveld: € 10,- voor kerkvoogdij.
- Via mevr. W. Dekker: € 5,- voor diaconie.

KERKBALANS 2021

Kerkebalans 2021 is weer achter de rug.

De enveloppen met de toezeggingen zijn weer opgehaald en geteld.

Door Corona en andere omstandigheden heeft de telling van de voorlopige toezeggingen wat langer geduurd dan normaal. Het bedrag van de voorlopige toezeggingen 2021 is uitgekomen op:

€ 56.947,=

Dit is nagenoeg gelijk aan de voorlopige toezeggingen over 2020. U wordt allen bedankt voor uw toezegging. Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Mocht u nog niet uw toezegging hebben ingeleverd, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk bij een van de ouderlingen of Kerkrentmeesters in de bus te doen.

Wij willen met name onze vrijwilligers bedanken die de enveloppen bij de gemeenteleden bezorgd en weer opgehaald hebben. Er zijn vele vrijwilligers die dit al jaren voor ons doen. Ondanks dat enkele lopers zijn gestopt door verhuizing, gezondheid of leeftijd, is dit gelukkig door anderen opgelost. Daarnaast hebben wij spontaan hulp mogen ontvangen van diverse mensen. Zonder al deze vrijwilligers zou het voor de Kerkrentmeesters een onmogelijke opgave worden om de actie kerkebalans te realiseren. Daarom nogmaals dank aan alle vrijwilligers.

Het kan zijn dat er hier en daar iets mis is gegaan, maar weet dan dat dit niet met opzet is gebeurd. Wij staan open voor op-/aanmerkingen. Meld het ons, wij kunnen ervan leren en proberen dit volgende keer anders te doen. Neem gerust contact met ons op.

Hoe dan ook, zonder uw inspanning en bijdrage, lukt het niet.

Voor uw bijdrage in welke vorm dan ook heel hartelijk dank.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo e.o.

Anja de Vent-Oosterkamp
(secretaris)

De Pen..

De Diaconie bestaat uit 6 leden + (1 vacature)

Wat doet de Diaconie? Mensen helpen waar geen helper is!

Dit kan financiële hulp zijn maar ook hulp bij sociaal isolement b.v. iemand bezoeken die alleen en/of eenzaam is of een boodschap doen voor iemand die dit zelf niet meer kan en verder geen familie heeft. Ook bieden wij in deze coronatijd hulp aan. Kerstpakketten uitdelen aan mensen die eens iets extra's verdienen. Dagboekjes uitzoeken voor de ouderen in de gemeente. De wekelijkse bloemengroet vanuit de kerkdiensten.

Een paar leden van de diaconie zijn tijdelijk ook werkzaam in het pastoraat omdat er niet genoeg ouderlingen zijn.

Collecteren in de kerkdiensten. De opbrengsten, onder meer uit diaconale collectes, worden volgens de norm van de PKN verdeeld over lokale, regionale, landelijke en wereldwijde projecten. De Diaconie kiest in elke vergadering een aantal doelen of projecten uit.

De Diaconie verzorgt de voorbereiding van het Heilig avondmaal en is aanwezig bij de bediening hiervan.

De Diaconie vergaderd 1 keer per 6 weken en 1 keer per 6 weken samen met de gehele kerkenraad.

2 keer per jaar wonen 2 personen vanuit de diaconie de vergadering van het streekverband bij en 2 personen wonen de vergadering van het Diaconaal platvorm Steenwijkerland bij.

2 keer per jaar vergaderen wij samen met de diaconie van de PG, hier bespreken wij de gezamenlijke activiteiten en projecten. Onder andere de maandelijkse koffieochtenden in de Landerijen voor de ouderen, het 2 jaarlijkse uitje of een gezellige middag voor de ouderen. Dorcasactie, paaskaartenactie voor gevangenen, Heilig Avondmaal in de Landerijen, en wat verder ter tafel komt. dit zijn altijd fijne bijkomsten.

Namens de diaconie Mijntje Veenstra. De pen geef ik door aan het Beamteam.

Coronalied “Lichtpuntje” tekst ds. A.F. Troost (dec. 2020)

God hoe graag zou ik weer komen, waar uw kerk één lofzang is
Nu nog ver om van te dromen, harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon, fluitspel, paaskaars, orgeltoon.
stemmen, stilte al die mensen, kan men zich iets mooier wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen, juist nu ik niet zingen mag.
Waar, waar zijn nu al die dingen, die ik lief had, zo graag zag:
Bidden, danken in uw huis, aan uw tafel, rond het kruis,
zwijgen, spreken, lachen, huilen, bij U rusten, bij U schuilen.

God, hoe graag.....laat ons weer komen, dit of anders volgend jaar.
Laat ons bloeien als de bomen, onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien, wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen, wagenwijd uw deuren open!

De gelijkenis

Gods verlangen naar jou

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen maar om haar van de ondergang te redden.

Johannes 3:16, 17 (Het Boek)

WELKOM IN ONZE GEMEENTE febr. 2021 t/m mrt. 2021

Fam. G.Thomas

Oldemarkt

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS

Fam. A. Jansons

Wolvega

Fam. P.C. de Haan

Wolvega

Mevr. M.I. Verbeek

Steenwijk

Fam. J. Bosscha

Nijensleek

Verhuizen?

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.
Geef uw verhuizing door met deze coupon.

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden:

Geb. datum:

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:

Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemark

Kerkradio

Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden dienst kan ook worden opgenomen.

Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:

Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343

Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:

Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538

U kunt de diensten als volgt beluisteren:

- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk **www.hgop.nl** of via **www.audioserver.nl**

Adressen

Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: **ds.jans@hgop.nl**

Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,
E-mail: **heidi.kramer@hgop.nl**

Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries

Platteweg 31

8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455

E-mail: **scriba@hgop.nl**

College v Kerkrentm:

Tijdelijke voorzitter :

H. Elgersma

Windsingel 32

8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952

E-mail: **h.elgersma@hetnet.nl**

Voorzitter :Wim van Veen

Burg. Kuiperslaan 83

8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146

E-mail: **wimhgop@hotmail.com**

Secretaris: E-mail: **kerkrentmeesters@hgop.nl**

Kerkebalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: **penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**

Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt

(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail:

penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**Diaconie:**

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89,
8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.

Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep:

Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007
fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Website: **www.hgop.nl****Kerkelijk bureau**

Contact: open op afspraak scriba

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924E-Mail: **scriba@hgop.nl****Kosters**Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten:

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.**
Lettertype Times New Roman, grootte 16.
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: **kerklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 10 mei 2021, vóór 18.00 uur

Nr.2 / april 2021