



Meditatie Licht

‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.’ (Jesaja 60:1-3)

Op het moment van schrijven, moeten de mededelingen van overheidswege nog komen: Komt er een tijd van verlichting of komen er juist nieuwe restricties? De berichten die tot ons komen vanuit de media geven niet de indruk dat er verlichting komt, gezien de cijfers waar men mee naar buiten komt en die de leidraad vormen voor beleid (terwijl ik aan het typen ben verschijnt er – ongevraagd - een ‘pop-up’: Mogelijk extra regeringssteun voor de horeca...) Rond Kerst is er veel verlichting. Zoals elk jaar hangen sommige huizen al weken van te voren vol met lampjes, sterren en staan er kerstfiguren in de tuin of zelfs op het dak. Wij houden het deze weken altijd alleen bij de Adventster boven de voordeur. We zitten er nog niet midden in, maar zijn op weg naar Kerst in de tijd van Advent: Het Licht is onderweg, komt tot ons...met Kerst. Ik weet het: de data klopt allemaal niet zo met de historie, het heidense lichtfeest kreeg een christelijke ‘make-over’, maar dat doet niks af aan het element van verwachting. Die verwachting kenden de profeten ook en het volk van God met hen. Ze hadden zelf de roeping om het Licht van de wereld te zijn: Representant van de Schepper van hemel en aarde. En tegelijkertijd wachtten ook zij op *het* Licht der wereld: De Bevrijder-Koning die zal zorgen voor een nieuwe wereldorde, de wereldorde van Gods heil en zegen die de hele werkelijkheid zal doordringen met kracht en leven – onverwoestbaar leven zelfs.

Het is soms lastig om labels te gebruiken om situaties te omschrijven, maar het begrip duisternis komt toch regelmatig voorbij als het gaat om de situatie waar we ons in bevinden te omschrijven: Restricties overal, dreiging en angst, verlies van geliefden, medisch personeel dat zich uit de naad werkt en op sommige plekken staat het water aan de lippen, zorg die uitgesteld wordt, bedrijven die naar de knoppen gaan of op omvallen staan, mensen van alle leeftijden die vechten tegen de duisternis in denken en gemoed, gedachten over machtsovernames en inleveren van onze vrijheid, mensen die niet meer vrij met elkaar om kunnen gaan, sommigen die voor de zoveelste keer weer ‘in quarantaine’ moeten omdat er iemand in de omgeving ‘positief’ getest is , etc, etc. Wat kun je wel, wat kun je niet, waar wel op bezoek gaan, waar niet? Je kunt er dol van worden...Ik weet van mensen die zich ‘uit angst voor’ letterlijk hebben opgesloten. Verschrikkelijk gewoon. Niet normaal. En om de gedragsregels van nu te labelen als ‘het nieuwe

normaal' vind ik in elk geval verre van normaal. Ik wil het ook nooit normaal gaan vinden. God verhoede het! Het is verschrikkelijk abnormaal. En hopelijk zal dat besef niet verloren gaan, want dan zijn we pas echt van het padje van mens-zijn af geraakt...

Gelukkig staan er genoeg mensen op en proberen op allerlei creatieve manieren te zorgen het leven van een ander en zeker bij hen die intensief getroffen worden, een beetje te 'verlichten'. Gelukkig maar! Gaaf dat dát gebeurt! En dit moet ook niet opgegeven worden. Zéker in deze tijd van toelevens naar Kerst. Er wil nog wel eens gereageerd worden op wat een overdadige, sentimentele promotie van Kerst genoemd wordt. Daar kan ik wel inkomen gezien de werkelijkheid van alledag en gezien de inhoud van Kerst, zoals het in de wereld gekomen is. Aan de andere kant gaat Kerst ook zeker niet buiten de dimensie van gevoel en emoties om, ook al is de Heer in de duisternis geboren en was de werkelijkheid een rauwe werkelijkheid. Dat Hij in Betlehem was geboren was vanuit een 'wereldse' motivatie van een keizer die graag poppetjes wilde tellen: Handig voor de belastingen en werving van menskracht o.a. voor het leger. En tegelijkertijd is het ook de verwerkelijking van een profetie dat het Licht der wereld geboren zou worden in Bethlehem, Efrata. Het kan wonderlijk gaan met Gods beloften. Wij als gelovigen weten van de komst van de Bevrijder-Koning die het Licht van de wereld genoemd wordt: Jezus, Jeshua. Wij leven met gegronde redenen met en vanuit geloof, hoop en liefde, in Hem, door Hem, uit Hem en voor Hem. En wij weten dat duisternis in wat voor vorm dan ook niet het laatste en toch ook niet het hoogste woord heeft, ook al kan het voor een – soms zelfs lange – tijd het hoogste woord lijken te hebben.

De woorden van Jesaja zijn gericht tot Jeruzalem dat een 'schitterende' toekomst tegemoet gaat, om de simpele reden dat de glans van de Tegenwoordigheid van de Heer opnieuw over haar zal schijnen. Wij weten dat deze in Jezus al is gekomen, dat er een begin mee gemaakt is. En als ik de woorden mag geloven van de profetieën voor komende tijden dan is er reden genoeg om te geloven dat deze woorden van Jesaja relevanter zijn dan ooit te voren – voor Jeruzalem en voor de wereld. Want de Heer zal komen met Zijn luister, Zijn heerlijkheid en Zijn Geest. Er zullen steeds meer plekken zijn waar God Zijn luister zal schenken op een wijze die onmiskenbaar van Hem is en tot aanbidding van de Zoon zal leiden, het Lam van God dat de zonde der wereld op zich heeft genomen. Dat zou gaaf zijn, omdat het 'heil en zegen' zal geven. Dus bid ik maar gewoon: *Kom Here Jezus kom, maak alles nieuw...* En wij zingen: *Ere zij God!*

Gezegende Kerstdagen gewenst...natuurlijk ook van de rest van de bewoners van de pastorie ☺

Ds. Egbert Jans, HGOP

Uit de Kerkenraad

Op 30 november kwam de kerkenraad bij elkaar voor een vergadering.

Aan de orde kwam o.a. de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo. Op 10 november was daar een gemeenteavond over gepland. Wij wilden graag de gemeente horen over dit onderwerp. I.v.m. het geringe aantal opgaves is deze avond geannuleerd. U werd in de vorige Kerkklanken ook opgeroepen om schriftelijk uw reactie in te dienen op de onderwerpen die aan de orde zouden komen. Hierop zijn 3 reacties binnengekomen bij de scriba.

De kerkenraad heeft hierop besloten dat er in de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo, ruimte zal zijn voor het plaatsen van urnen en het verstrooien van as. Ook zal er de mogelijkheid komen om urnen in een graf te plaatsen of bij te plaatsen in een bestaand graf.

Als de plannen uitgewerkt zijn, zullen we deze ook publiceren op de website. Er werd in de vergadering uitgebreid gediscussieerd over de locatie van de kerkdiensten. We begrijpen dat voor veel mensen die aan huis gekluisterd zijn de beelduitzendingen van meerwaarde zijn. Om de betrokkenheid te vergroten is dit een mooie manier en voor de verspreiding van het evangelie doet het kerkgebouw er niet toe. Maar er zijn ook mensen die heel graag in Paasloo willen kerken. Daar willen we niet aan voorbij gaan. We proberen zo alle belangen af te wegen en hiernaar te handelen.

Elke vergadering komen ook de vacatures aan bod. En nu denk u misschien: ‘Daar gaan we weer...’, maar we kunnen niet zonder u. Er worden wel mensen gevraagd om de vacatures op te vullen, maar er is niemand bereid om dit op zich te nemen. Als er geen opvulling van de vacatures komt, gaat dat consequenties hebben in de werkzaamheden. Voor het college van kerkrentmeesters zal dat inhouden dat betaalde krachten ingehuurd moeten gaan worden.

We zijn blij dat de kerkdiensten nog doorgang kunnen vinden.

In de kerstnachtdienst zal familie Kolsters de dienst begeleiden met muziek én zang. Voor de andere diensten zullen nog geen voorzangers worden gevraagd. Op 1e kerstdag komt een delegatie van Jeduthun in de dienst spelen. De uitstoot van aerosolen is bij blaasinstrumenten minder dan bij zingen en ze houden zich verder aan het protocol voor blaasorkesten.

In overleg met de Protestantse Gemeente is de gezamenlijke dienst op 3 januari komen te vervallen. Wij zullen beide een eigen dienst houden.

Op 31 januari staat er een avonddienst gepland met het muziekteam en deze is alleen online te volgen.

Dan nog wat korte punten:

Er was wat onduidelijkheid in het bevestigen van de aanmeldingen voor een kerkdienst. In het vervolg zult u een berichtje krijgen dat u aangemeld bent. In december zullen er dagboekjes uitgedeeld worden aan gemeenteleden van 80+. Op de begraafplaats in Paasloo zijn 2 nieuwe bankjes geplaatst en er is materiaal aangeschaft voor begrafenissen.

Mevr. Ria Kroes heeft een kleed gemaakt voor bescherming van het tv-scherm in Paasloo.

De voorbereidingen voor Kerkbalans zijn in gang gezet. Er zijn nog wel lopers nodig in Ossenzijl. U kunt zich aanmelden bij de kerkrentmeesters.

Het resultaat en de uitleg van de NCD enquête/gemeenteonderzoek, alsmede de opties voor de toekomst, zullen door Siebrand Bootsma op de website en in Kerkklanken worden geplaatst.

De begroting van de diaconie en de kerkrentmeesters hebben een week ter inzage gelegen voor de gemeente. Er zijn geen reacties geweest en de begroting is daarmee goedgekeurd.

We wensen u gezegende kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Ook als u deze dagen alleen of noodgedwongen op een andere manier doorbrengt dan anders, mogen we weten dat God altijd bij ons is.

“Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Jesaja 60:2
NBG ‘51

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba

In Memoriam: Jannes Bijker

Heer, die mij ziet zoals ik ben... woorden uit Psalm 139 waar we op bij stil gestaan hebben in de afscheidsdienst van Jannes Bijker. Woorden die goed bij hem pasten... Jannes praatte graag, maar niet zo gemakkelijk over de dingen die hem diep van binnen bezighielden.

Jannes is geboren op 18 augustus 1944. Na zijn schooltijd is hij bij zijn ouders op de boerderij gaan werken en hij is daar ook altijd blijven wonen. Na hun overlijden kwam hij in Paasloo te wonen – recht tegenover de kerk. Met veel plezier en met mooie contacten woonde hij daar. Als tuinliefhebber en vrijwilliger heeft hij heel wat uren doorgebracht op de begraafplaats om te zorgen dat die er netjes bijlag.

In 2016 werd Jannes ziek. De artsen waren weinig hoopvol. Toch heeft Jannes dankzij de behandelingen die goed aansloegen nog mooie jaren gehad. Op zijn eigen tempo is hij de dingen blijven doen die hij leuk vond en waar hij van genoot.

De woorden uit Psalm 139 heeft hij al vrij snel aangegeven als tekst voor de afscheidsdienst. Te weten dat de Here God je door en door kent, dat had hij wel ontdekt. Het is mooi om te weten dat je je bij Hem niet anders voor hoeft te doen, maar gewoon jezelf mag zijn. Om het met een lied te zeggen welke hij ook had genoemd: je mag veilig in Jezus' armen zijn.

Daar verlangde hij ook meer en meer naar, zeker toen eind juni bleek dat de ziekte zijn lichaam zo had aangetast dat hij niet langer alleen kon blijven wonen. Jannes verhuisde naar Wolvega. Ondanks alle goede zorg en de vele bezoeken die hij kreeg, ging er toch een knop om, zo leek het. Het hoefde voor hem niet meer, zeker toen ook de pijn erger werd.

Op zondagavond 1 november is hij overleden. Hij mocht Thuis komen.

Jannes had weinig familie, maar wel meerdere mensen die trouw om hem heen stonden.

Voor hen allemaal zal het vreemd zijn om een lege plek in hun vriendenkring te hebben.

Maar de wetenschap dat hij nu al oog in oog mag staan met zijn Heer en Heiland, mag ook voor hen tot troost en bemoediging zijn: Op die dag in de hemel – wat een vreugde zal dat zijn.

Nu is hij bij Jezus en klinkt het overwinningslied!

In Memoriam: Hendrik Los (Henk)

Het waren dagen van leven tussen hoop en vrees... een nieuw herseninfarct maakte dat Henk opgenomen werd in het ziekenhuis. Het liefst wilde hij weer terug naar huis, naar zijn vertrouwde plek. Maar Henk kwam niet meer naar huis. Op 22 oktober 2020 is Henk Thuis gehaald door Zijn Heer en Heiland op de leeftijd van 81 jaar.

Een leven lang is Henk op weg geweest aan Zijn hand. Nog meer dan zijn vrouw Jettie was de Heer zijn steun en toeverlaat. Dat te weten – zowel in mooie tijden als ook in periodes die moeilijk waren – maakte Henk een gezegend mens.

In de dankdienst voor zijn leven op woensdag 28 oktober jl. stonden we stil bij woorden uit Psalm 1 en Jeremia 17:

... Hij is als een boom aan het water, zijn wortels raken in tot in de rivier...

Niet alleen letterlijk was Henk een ‘boom van een man’, zoals we dat zeggen. Nog mooier is het beeld om hem te zien als die boom aan het water waar hij voortdurend uit put om zo steeds dieper te wortelen zodat hij stormen en tijden van droogte kon doorstaan.

De bron waaruit Henk putte, was de bron van het Leven – Jezus Christus die Zelf gezegd heeft dat Hij het levende water is. Door je in Hem te wortelen, sta je vast en mag je vrucht dragen.

Dat heeft Henk zijn leven lang op zijn eigen manier gedaan. De zorg en betrokkenheid voor zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen; de betekenis die hij mocht hebben voor zoveel mensen om hem heen, in zijn werk, in de samenleving, in en voor de kerk.

De boom lijkt nu misschien geveld, maar de vruchten blijven zichtbaar in alle herinneringen die blijven.

Wat ook blijft is het Levende Water waaruit iedereen die nu zonder Henk verder moet, mag blijven putten. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen mogen net als hij wortelen als die boom in de vruchtbare grond gevoed door het levende water. Telkens weer mogen zij plukken van de opbrengst zodat zij dat ook weer door mogen geven aan volgende generaties.

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.

Kerkbalans Geef vandaag voor de kerk van morgen

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”.

“Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

De actie Kerkbalans komt eraan en wij als Kerkrentmeesters zijn al bezig met de voorbereidingen, zonder uw hulp en steun kunnen wij het niet.

De actie Kerkbalans voor het jaar 2021 loopt van 16 januari t/m 30 januari 2021

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen.

Ondersteunt u onze kerk met uw bijdrage, zodat onze kerk kan voortbestaan.

Helpt u ons om samen kerk te zijn en er te zijn voor hen die steun nodig hebben?

Alvast hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo e.o.

Anja de Vent-Oosterkamp
(secretaris)

Traject Natuurlijke Gemeente Opbouw

Vorig najaar is gestart met het traject Natuurlijke Gemeente Opbouw. Dit is een methode om te onderzoeken waar de gemeente haar sterke en ontwikkelpunten heeft. Doelstelling is om een zo gezond mogelijke gemeente te zijn waarin een spiegeling te zien is van Vader, Zoon en Heilige Geest. En waar elk gemeentelid een plek inneemt die bij zijn of haar gaven past. Dit alles tot eer van God en tot opbouw van de gemeente.

In november/december van 2019 hebben ruim 30 gemeenteleden een enquête ingevuld. Het resultaat van de enquête is een scan van de gemeente. Het resultaat is een waardering voor een aantal specifieke gebieden waarop de gemeente actief is. Voorbeeld hiervan zijn: toerusting, omzien naar elkaar, organisatie en structuren, liefdevolle relaties, gaven gebaseerde bediening, inspirerende samenkomsten.

De opbrengst van de enquête is in december/januari verwerkt en eind januari is daar een gemeenteprofiel uitgerold. Dit profiel is met de kerkenraad en de deelnemers teruggekoppeld en een gemeenteavond was gepland in april 2020. Die kon helaas niet doorgaan vanwege het Covid-19 virus.

Middels de website van de gemeente en via Kerkklanken willen we toch graag het resultaat van het onderzoek delen.

De resultaten zijn een startpunt om mee aan de slag te gaan. Belangrijk hierbij is om vast te houden waar we goed in zijn. We willen jaarlijks een thema benoemen om gemeentebreed mee aan de slag te gaan en hierdoor bewuster werken aan gemeenteopbouw. We hopen hiermee de saamhorigheid, de verbondenheid en de eensgezindheid te bevorderen. En we rekenen hierbij op Gods Zegen en groei in en van de gemeente.

De methodiek van NCD gaat uit van een aantal kwaliteitskenmerken die we in samenhang beschouwen. Een goed vergelijk is een ton met duigen. De ton is zo sterk als de laagste duig.

We beschouwen de volgende kwaliteitskenmerken:



Kwaliteitskenmerken
die kwalitatieve gemeente groei verklaren.

Versterkend	leiderschap
Gaven-gebaseerde	bediening
Hartstochtelijke	spiritualiteit
Effectieve	structuren
Inspirerende	samenkomsten
Holistische	kringen
Behoeftegerichte	evangelisatie
Liefdevolle	relaties

Wat meten we?

En uit de enquête is als resultaat de volgende score met kwaliteitskenmerk gekomen:



De hoogste scores zien we terug bij de holistische kleine groepen en de gaven gebaseerde bediening. Dat wil zeggen dat we ons thuis voelen in de diverse kleinere werkgroepen en kringen die er zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Israelgroep, groeigroepen, ouderlingenoverleg etc. We kennen elkaar en de onderlinge sfeer en verbondenheid is aanwezig. Ook vragen we mensen op posities en voor functies welke goed bij hun talent en gaven passen. Ontwikkelpunten zien we bij de effectieve structuren en het versterkend leiderschap. Blijkbaar vinden we onze organisatie niet altijd overzichtelijk, duidelijk of helder. Bij wie moeten we nu waarvoor zijn? wie gaat hier nu over? Effectieve structuren gaat ook over vreugde, zelfbewustzijn en vermenigvuldiging/ groei. Bij versterkend leiderschap gaat het om creativiteit, vrij laten en verantwoording. De volgende stap in het systeem van gemeenteontwikkeling is om nu aandacht te geven aan de ontwikkelscores maar met behoud van de goed ontwikkelde kenmerken. Dat zal stap voor stap moeten en volgens een plan. Misschien ook wel door eerst nog verder te onderzoeken en door te vragen. Op basis van deze meerdere informatie kan dan een goede aansluiting gevonden worden op onze activiteiten om verder te ontwikkelen en te groeien als gemeente. Groeien in geloof, groeien in gemeenschap en groeien in getal.

S. Bootsma & Ds. E. Jans

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we dankbaar laten weten dat we ontroerd zijn door de vele steun, kaarten, brieven, telefoontjes en bloemen die ons zijn gestuurd voor en na het overlijden van Henk, dit mede namens kinderen en kleinkinderen. Het was en is ons mede tot troost in deze donkere dagen,

Jettie Los

Beste gemeenteleden,

Jullie vielen wel met je neus in de boter met ons, nog maar net ingeschreven en jullie mochten meteen voor ons in actie komen.

Tijdens de aanloop en na de bypassoperatie van Dennis hebben wij de warmte mogen ervaren van deze gemeente.

We waren overweldigd door de vele kaarten en manden met van allerlei lekkers. Hier voor willen wij jullie danken.

We voelden ons gedragen, zowel in gebed als door iedereen die even een praatje kwam maken zodra het weer kon.

Deze betrokkenheid werd erg gewaardeerd!

Inmiddels is het revalidatie traject afgesloten en staan we aan de start van 'het normale leven', voor zover je dat normaal kunt noemen in deze tijd.

Pas goed op elkaar en nogmaals ontzettend bedankt!

Warme groet

Dennis, Germieke, Milan en Yljen Verra.

Bericht van de koffieochtend

Dag bezoeksters en bezoekers van de koffieochtend,

We hopen dat het goed gaat met u allen en dat u niet te veel last heeft van de stilte die er bij ons allemaal is.

Helaas blijft het bij de koffieochtenden ook nog stil, we hebben met elkaar nagedacht hoe we verder kunnen.

Dat is niet zo eenvoudig.

Omdat de regels rondom het coronavirus niet veranderen, hebben we besloten om de koffieochtenden dit seizoen 2020/2021 te stoppen.

Helaas geen mooie, gezellige ochtenden met elkaar. Dat en het samenzijn zullen we missen!

Van harte wensen wij u alle goeds toe nu en de komende tijd.

Hierbij hebben we lied 416 in onze gedachten en wensen we dit elkaar toe!

Ontvang een hartelijke groet van:

Sanja Homan, Grietje Visser, Imke Weemstra, Wijmie Dekker en Els Brouwer

Kerkdiensten

Zondag 20 december, 4^e advent

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans
Tienerdienst

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Ossenzijl 19:30 uur Kerstzangdienst door comm. in Rehoboth

Donderdag 24 december

Oldemarkt 19:00 uur Kerstfeest zondagschool (onder voorbehoud)

Oldemarkt 22:00 uur ds. E.H. Jans Kerstnachtdienst m.m.v. Familie
Kolsters

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Oldemarkt 9:30 uur ds. E.H. Jans m.m.v. Jeduthun

Collecte 1: Kinderen in de knel

Collecte 2: CvK

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Zondag 27 december

Paasloo 9:30 mw. H Kramer-de Jong

Collecte 1: Kinderen in de knel

Collecte 2: CvK

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Donderdag 31 december, Oudjaarsdag

Oldemarkt 19:30 Mw. E. Pierik, dienst in HK

Collecte 1: Diaconie

Collecte 2: CVK

Uitgang: Eindejaarscollecte

Zondag 3 januari 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst

Collectes:

1. Diaconie
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Dinsdag 5 januari 2021

Landerijen: 15:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
viering Heilig Avondmaal

Zondag 10 januari 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
viering Heilig Avondmaal

Collectes:

1. Diaconie
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 17 januari 2021

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
start week van gebed, ook tienerdienst

Collectes:

1. Roosevelt vakantieweek
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: Catechese en educatie

Zondag 24 januari 2021

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
gezinsdienst

Collectes:

1. Israelwerkgroep
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: Oecumene

Zondag 31 januari 2021

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
Shoah herdenking

Collectes:

1. Project 1027
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans
online (!) lofprijzingsdienst, mmv Muziekteam

Zondag 7 februari 2021, bevestiging ambstdragers

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
ook tienerdienst

Collectes:

1. Diaconie
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Ossenzijl: 10.00 uur voorganger Vrije Zendingsgemeente
gezamenlijk met VZG, dienst in Rehoboth
onder voorbehoud, afhankelijk van coronamaatregelen

Zondag 14 februari 2021

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. Diaconie
 2. College van Kerkrentmeesters
- uitgang: instandhouding gebouwen

Collectes:

- 18 oktober: Diaconie: €30,50; college van kerkrentmeesters: €31,-;
Instandhouding gebouwen: €29,50
- 25 oktober: Diaconie: €29,45; college van kerkrentmeesters: €23,30;
Instandhouding gebouwen: €21,40
- 25 oktober Jeugddienst: Diaconie: €9,90; college van kerkrentmeesters: €6,90;
- 1 november: Diaconie: €44,40; college van kerkrentmeesters: €30,75;
Instandhouding gebouwen: €30,50
- 4 november (Dankdag): Dorcas: €184,30;
- 8 november: Online dienst, geen collectes.
- 15 november: Diaconie: € 95,50; college van kerkrentmeesters: € 100,-;
Instandhouding
gebouwen: €92,50
- 22 november: Diaconie: €65,40; college van kerkrentmeesters: €25,10;
Instandhouding
gebouwen: € 21,90
- 24 november HA Landerijen: € 68,-
- 29 november: Compassion: € 33,-; college van kerkrentmeesters: € 34,60;
Instandhouding gebouwen: € 30,60

Giften:

- Via mevr. J. Oosterveld: € 10,- voor het bloemenfonds
- Via dhr. L. Buijert: €5,- voor het bloemenfonds; € 10,50 voor het bloemenfonds
- Via ds. Jans: €10,- voor de kerk
- Via mevr. M. de Graaf: €15,- voor Dorcas
- Via mevr. H. Kramer: € 20,- voor de kerk; €20,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor de Diaconie; € 20,- voor uitbreiding kerkhof Paasloo
- Via mevr. Hetebrij: € 10,- voor Dorcas
- Via mevr. Veenstra: € 10,- voor Dorcas; € 20,- voor Compassion
- Via mevr. T. de Jonge: € 10,- voor het bloemenfonds; € 15,- voor het bloemenfonds
- Via mevr. A. Oosterveld: € 10,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor de kerkrentmeesters

Looft God, die leeft.

Lied 424, een prachtig lied ,wat we graag als slotlied zongen op het koor "Looft de Heer".

Wie had kunnen bedenken, dat we dit jaar met kerst niet mogen zingen in de kerk. Niemand kan ons dat verbieden, is toch ieders gedachte? En toch....een virus wat de hele wereld trof, trof ook ons diep in het hart. Het hart is het bovenal, dat eeuwig zingen zal. Maar...thuis mogen en kunnen we wel zingen en dat is dan ook wat we moeten doen. Met liefde voor onze Heiland, die, zo we gedenken met kerst, als Kind voor ons ter wereld kwam. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.

Daarom beste mensen: Cantate Domino canticum novu : cantate Domino omnis terra. Zingt de Heer een nieuw gezang, zingt de Heer, heel de aarde.

Gezegende Kerstdagen, Coba W.

Jubilarissen jeugdwerk

Zondag 13 september was er een kerkdienst met een bijzonder moment voor drie “juffen”. Gea de Boer, Janine Damhuis en Alike Kuit werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor de zondagsschool en de tienerdienst. Gea begon bij de zondagsschool in Paasloo: eerst meekijken en later zelf leiding geven. Nadat de zondagsschool in Paasloo stopte is ze, na een korte pauze, als leiding bij de tienerdienst gaan helpen. Samen bijna 40 jaar. Janine zet zich al 25 jaar in voor de zondagsschool in Oldemarkt, zij is ook al jong begonnen. Alike begon met meelopen bij de zondagsschool in Ossenzijl en toen deze werd opgeheven werd ze al snel voor de leiding van de tienerdienst gevraagd, samen ruim 25 jaar. De dames ontvingen een speldje en een oorkonde van de Protestantse Kerk Nederland en een mooie bos bloemen. Buiten werden Gea, Janine en Alike verrast door de jeugd met een (zelfgemaakt) bloemetje. We zijn dankbaar voor de inzet van deze drie dames! We wensen jullie veel zegen in jullie werk binnen onze gemeente en in jullie dagelijks leven.



Namens de jeugdraad,
Hennie Boltjes

Verslag van de Sirkelslagavond vrijdag 20 november.

De leiding was super verrast door de hoge opkomst van de kinderen; 21 kinderen, bestaande uit leerlingen van De Ark en St. Bernardus, hadden zich opgegeven. Na het welkom gingen we gelijk aan de slag want er stonden leuke en heel verschillende spellen op het programma. De kinderen werden in 2 groepen verdeeld: Groep 1 : Joel, Lucas, Jorrit, Niek, Fiona, Fleur, Sofie, Marjanne, Jet en Pelle. Groep 2: Elianne, Boaz, Fabian, Jesse, Lotte, Fien, Jos, Elin, Martin, Milan en Julia.

De kinderen hadden allemaal een rugzak met daarin verschillende voorwerpen van thuis meegenomen. Gedurende de avond werd duidelijk waar de voorwerpen voor bedoeld waren. De leidraad deze avond was een verhaal van Paulus. Bij spel 1 werden de groepen weer onderverdeeld in tweeën verdeeld. Ene groep hoorde een geluid en moest dit via een tekening laten raden door hun teamgenoten. Spel 2: de kinderen moesten een tableau vivant maken met opdrachten daarbij bv: je ziet 5 voeten, 2 knieën, 3 personen, 1 voorhoofd.

Spel 3, gelinkt aan de ontsnapping van Paulus uit de gevangenis: de kinderen moesten het lied: "Freedom I want" begeleiden op muziekinstrumenten en andere materialen en neuriën. Een schitterend gezicht hoe enthousiast ze bezig waren met hun "muziekinstrumenten" en/of stem.

In de pauze vierde we de verjaardag van Martin en trakteerde hij alle kinderen op een zakje chips.

Bij spel 4 moesten de kinderen rebussen oplossen en een antwoord in/uit een brief halen. En spel 5 : het slotspel MET Water en BEWEGING. Met een bekertje water door een vuilniszak, onder een kleed door, draaien om een stoel, onder een stoel door en dan hopen dat...er nog water in de beker zit en dit in een fles gieten. Elke volle fles leverde punten op. Hier werd heel fanatiek aan meegedaan. En..heel veel water lag er na afloop niet op de grond. Super gedaan jongens!

Rond de klok van half toen was het afgelopen. Jongens en meisjes...SUPER bedankt dat jullie er waren!!!

En...groep 1 is 42^e geworden en groep 2 78^e(van de 132) Wat een knappe prestatie van jullie.

Organisatie en leiding was in handen van Janine, Nadine, Marije, Hennie, Esther Rosalie, Hieke en Remco.

Bedankt allemaal!

Hieke van de Valk

De pen.....

Ledenadministratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Doel van de ledenregistratie.

Het doel van de ledenregistratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord.

Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente wordt door of vanwege de kerkenraad ingericht en bijgehouden het register/de registers van de gemeente bestaande uit:

- het register van leden van de gemeente, waarin naast de doopleden en belijdende leden van de gemeente ook de gastleden van de gemeente zijn ingeschreven
- het register van de niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en van degenen die blijk geven van verbondenheid (vriend) met de gemeente.

De kerkenraad is de verantwoordelijke voor de registers van de gemeente, en wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur. De Generale Synode is de verantwoordelijke voor de registers van de leden van alle gemeenten van de kerk, i.c. van de landelijke ledenregistratie.

Ten behoeve van de hierboven beschreven landelijke ledenregistratie is LRP (Leden Registratie Protestantse kerk) ontwikkeld.

Beheer.

Als ledenadministrateur ben je de spil van het ledenregistratiesysteem.

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gegevens van de geregistreerden van de gemeente.

Als Ledenadministrateur zorg je ervoor, dat de gegevens van alle geregistreerden (leden, vrienden, meegeregistreerden en overige contacten) en pastorale eenheden (PE) juist en actueel zijn. Daarnaast assisteer je de andere gebruikers bij het ontsluiten van informatie uit LRP door middel van overzichten, selecties en exports.

De mutaties, die je als ledenadministrateur ontvangt, komen binnen via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), die op haar beurt een koppeling heeft met de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA)).

Je ontvangt alleen mutaties van geregistreerden die daartegen **geen bezwaar** maken of in het verleden daartegen geen bezwaar hebben gemaakt.

De combinatie van activiteiten als ledenadministrateur en de verwerking van de SILA-mutaties waarborgt de actualiteit van de gegevens van je gemeente in LRP.

Als ledenadministrateur ben je namens en in opdracht van de kerkenraad bevoegd in je gemeente om de gegevens van de leden te wijzigen.

Daarom kan men een beroep op mij doen, voor correcties en/of aanpassingen van gegevens in LRP.

Door het recht op het kunnen wijzigen van ledengegevens bij één functie te houden, wordt de kwaliteit en de privacy van gegevens gewaarborgd.

Leden administratie, Bastiaan van Beek.

De pen geef ik graag door aan de secretaris van de Diaconie.

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

De Bijbel in de Bijlmer: uitdagend en verrassend

Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op De Bijbel in de Bijlmer, het boek van migrantenvoorganger Samuel Lee uit de Bijlmer. Het boek bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van migranten uit de Bijlmer, onder wie Lee zelf.

De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel en via de NBG-webshop.

Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21

– de verbeterde versie van de NBV die in het najaar van 2021 zal verschijnen. U kunt nu al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gaat NBV21 heten en verschijnt volgend najaar.

Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met Andere Woorden aan te vragen.

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo'n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen bijbellezen.

Het boek Lees je Bijbel helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan op een manier die bij hen past.

Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.

Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens de lockdown in het land.

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS

Fam. P. Doeve

Wolvega

Verhuizen?

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo.
Geef uw verhuizing door met deze coupon.

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden: Geb. datum:

.....M/V

.....M/V

.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:

Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR Oldemark

Kerkradio

Alle kerkdiensten worden uitgezonden. Ook speciale diensten, sing-ins en diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden. Elke uit te zenden dienst kan ook worden opgenomen.

Wilt u van een dienst een opname laten maken, dan kan dat. Maar dan moet u wel (voordat de dienst plaatsvindt) contact opnemen met:

Mevr. P. van Eijck Tel: 0561-451343

Heeft u een storing? Dan graag bellen naar:

Dhr. P. Dekker Tel: 0561-451538

U kunt de diensten als volgt beluisteren:

- via een internetaansluiting met een speciaal luisterkastje.
- via internet op de website van onze kerk **www.hgop.nl** of via **www.audioserver.nl**

Adressen

Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktpllein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: [**ds.jans@hgop.nl**](mailto:ds.jans@hgop.nl)

Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,
E-mail: [**heidi.kramer@hgop.nl**](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)

Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries

Platteweg 31

8375 GM Oldemarkt, tel. 06-13547971

E-mail: [**scriba@hgop.nl**](mailto:scriba@hgop.nl)

College v Kerkrentm:

Tijdelijke voorzitter :

H. Elegersma

Windsingel 32

8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952

E-mail: [**h.elgersma@hetnet.nl**](mailto:h.elgersma@hetnet.nl)

Voorzitter :Wim van Veen

Burg. Kuiperslaan 83

8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146

E-mail: [**wimhgop@hotmail.com**](mailto:wimhgop@hotmail.com)

Secretaris: A. de Vent-Oosterkamp, De Veentjes 15,

8375 GR Oldemarkt, tel.0561-452555

E-mail: [**kerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

Kerkbalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail:

[**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail:

penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Diaconie:

Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89,
8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep:

Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007
fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: **www.hgop.nl**

Kerkelijk bureau

Contact: open op afspraak scriba
Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: **scriba@hgop.nl**

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten:

P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.**
Lettertype Times New Roman, grootte 16.
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: **kerklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 1 februari 2021, vóór 18.00 uur

Nr.6 / december 2020