



Meditatie

‘Een nieuw seizoen’

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.”
(Romeinen 15:13)

Het is bijna een cliché om het kopje als titel te gebruiken voor de meditatie aan het begin van het winterwerk. Alleen heeft het nu wel wat meer lading dan in de voorafgaande jaren. Want we gaan een nieuwe situatie in als het gaat om het winterwerk vanwege alle maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

We hebben te maken met allerlei beperkingen en kunnen niet vrijuit en ongedwongen gemeente zijn zoals we zouden willen...nog niet.

Met name het samenkomen en het samenzijn zijn aan regels gebonden. De gezamenlijke lofprijzing gebeurt in stilte of in elk geval niet uitbundig...neuriënd misschien. Het is afhankelijk van meerdere factoren. Thuis en in de auto mag je je helemaal laten gaan maar in de samenkomst van de gemeente is het stil geworden – van de stilte op straat naar de stilte in het heiligdom.

*Stil, mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.*

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij
die rust in U alleen.*

Het is de tekst van lied 717 uit de bundel Opwekking, geschreven n.a.v. woorden uit Psalm 37 en 62.

De kracht voor het leven van alledag, zeker als je te maken hebt met allerlei begrenzingen aan het helemaal ‘jezelf’ kunnen zijn, als mens en als gemeente van Christus, ligt gelegen in het tot rust komen van de ziel in de Tegenwoordigheid van God. Die stille omgang met Hem in de onrust van de wereld kent een geheim: Het zijn de geschenken van de vervulling met de vrede van de Vredevorst, van zijn spreken tot de menselijke geest door Woord en Geest, van het onderscheid van wat wel van Hem is, van krachtige hoop en een vaste koers om te gaan achter Jezus aan vanuit de kracht van zijn liefde.

Wat zal het nieuwe seizoen brengen? Hoe lang zal het duren voordat alle restricties zijn verdwenen en we weer helemaal ‘vrij’ mogen bewegen, gaan en staan waar en wanneer we willen? Pessimistische scenario’s zijn er genoeg. Het is de mens eigen en helaas deel van de gevallen werkelijkheid waar we deel van uitmaken. Of hebben we te maken met, zoals Paulus het omschrijft, ‘barensweeën’ voorafgaande aan nieuw leven? Er zijn ook de afgelopen tijd genoeg profetische woorden gesproken over het jaar waarin we leven en de jaren die nog volgen, woorden van alertheid, opwekking en woorden van hoop, woorden waaruit blijkt dat God niet los laat wat zijn hand is begonnen te doen in zijn wereld. Die wereld is nog steeds van Hem en zijn Geest waait en zal waaien.

Het is een wereld die vernieuwd zal worden, vol van de kracht en karakter van Gods koninkrijk en Gods hart, dwars door de crises heen. Ons past geen doemdenken, maar ‘hoopdenken’ vanuit de gegronde overtuiging van de trouw van God aan zijn beloften.

Het is ook de drijfkracht van al onze samenkomsten, studies, lofprijzing, gebed, omzien en uitreiken naar de ander, bekend of onbekend.

We mogen met nieuwe moed en verwachting ook dit nieuwe seizoen in gaan, puttend uit de krachtbron van zijn Tegenwoordigheid, wetend dat Hij niet stil zit: Het gaat naar het Koninkrijk, in hemel *en* op aarde. Niets of niemand kan dat stoppen...gelukkig maar. Daarom bidden wij – ook voor het nieuwe seizoen: *Kom, Heilige Geest!*

Ds. Egbert Jans

Uit de Kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 31 augustus j.l. Aan bod kwamen de kerkdiensten die vanaf september weer met aanwezig van start zullen gaan. We beginnen eerst met diensten in Oldemarkt. Vanaf oktober zullen we ook weer diensten gaan houden in Paasloo. Voor de kerk in Paasloo is een gebruiksplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website en op te vragen bij de scriba.

Op dit moment is in Paasloo beelduitzending nog niet mogelijk, maar de kerkrentmeesters zullen er alles aan doen om dit voor die tijd toch voor elkaar te krijgen. Ook wordt er gekeken of er in Paasloo apparatuur kan komen voor multimedia gebruik.

Vanuit de raad van de Vrije Zending's Gemeente kwam het bericht dat er t/m december, (tenzij de richtlijnen veranderen) i.v.m. de beperkte ruimte, geen gezamenlijke diensten kunnen worden gehouden.

Tijdens de kerkdiensten is er elke week zondagsschool. Hiervoor is opgave niet nodig. De 1^e en 3^e zondag van de maand is er tienerdienst. Voor de tienerdienst is opgave wel nodig bij Alike Kuit 06-14675548 of Gea de Boer 06-37269862.

Het jeugdwerk wordt in september weer opgestart. Catechisanten en hun ouders zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Verschillende gemeentegroiegroepen gaan weer beginnen. Als u wilt deelnemen in een gemeentegroiegroep kunt u contact opnemen met Siebrand Bootsma sbootsma@ziggo.nl / 06-29560922. Ds. Jans start ook het kringwerk weer op. De mogelijkheid bestaat om bij elkaar te komen in de Ontmoeting i.p.v. samenkomsten aan huis. U kunt dit afstemmen met de koster.

Op 22 september is er een Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. We willen deze graag door laten gaan. We kunnen gebruik maken van twee zalen i.p.v. één. Zo kunnen we de corona-regels in acht nemen.

Een onderdeel van het orgel in Oldemarkt moet gerestaureerd worden. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Deze restauratie moet nog ingepland worden. Het orgel zal dan één zondag niet gebruikt kunnen worden.

Op de begraafplaats in Paasloo zijn de looppaden aangevuld met speciaal zand. Fa. Oosterveld (loonbedrijf) heeft dit belangeloos gedaan, waarvoor zij hartelijk zijn bedankt.

De kascontrole van de Israël werkgroep over 2019 is gedaan. De administratie zag er goed en verzorgd uit. Dit leidde tot een akkoordverklaring. Verderop in deze Kerkklanken kunt u het financiële jaarverslag en het jaaroverzicht lezen.

De vacatures binnen de kerkenraad blijven actueel. De kerkrentmeesters hebben op dit moment dringend iemand nodig met verstand van financiële zaken. Andere geledingen binnen de kerkenraad hebben ook (vele) vacatures. Op deze manier kunnen we niet door blijven gaan. We hebben u nodig! Daarom wordt u van harte uitgenodigd om een vacature op te vullen en/of namen in te dienen voor deze vacatures.

We zijn blij en danken God dat we weer van start kunnen gaan met verschillende bijeenkomsten en groepen. We hopen en bidden dat we binnenkort ook weer samen de lofprijzing kunnen aanheffen.

Halleluja. Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitpansel;

Looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

Alles wat adem heeft, love de HERE.

Halleluja.

(Psalm 150:1,2,6 NBG '51)

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, Scriba

In memoriam

Aaltje Dolstra-Oosterveld is geboren 28 sep 1922 en opgegroeid in Paasloo. Ze was de jongste van 7 kinderen. Ze vertelde vaak dat ze als kind veel last heeft gehad van astma. Het werk dat ze later ging doen was (melk) monsternemen en werken bij boerengezinnen, ook moest ze thuis veel helpen. Op 11 mei 1946 is ze getrouwd met Geert Dolstra uit Kalenberg, waar ze ook gingen wonen. Na 13 jaar te zijn getrouwd kwam Hillie om de hoek kijken. In haar trouwen ging ze veel uit werken o.a. bij J.C. Bloem de dichter en bij Marjan Berk. Veel jaren gingen ze samen naar EHBO cursussen. Ze heeft jaren een dagboek bijgehouden en ze maakte ook vaak de kruiswoordpuzzels en ook Zweedse puzzels uit de krant e.d. Dit puzzelen probeerde ze af en toe nog wel eens. Ze gingen nooit op vakantie, maar af en toe een busreis met haar zus Wob en zwager Jan. Hillie ging dan als kind ook mee.

In 1973 verkochten ze hun huis in Kalenberg en gingen een winter in een zomerhuisje op een camping wonen. Er was een huis gekocht in Ossenzijl maar konden daar nog niet terecht. Daar werd ze later ook koster van de Nederlands Hervormde Kerk. Ze zat ook in het bestuur van de Christelijke plattelandsvrouwen. Zij bleef uit werken gaan totdat haar man al enkele jaren met de Vut was. In 1988 werd het huis verkocht en gingen ze wonen in een huurhuis in Oldemarkt, vlak bij Hillie en hun 3 kleinkinderen. Konden ze 's nachts niet slapen dan gingen ze van bed en namen een plak koek en een kopje zoete rode wijn, daar genoten ze echt van en vertelden dat dan ook met veel plezier. Jeu de boules deden ze graag in de landerijen en bejaarden gym allemaal erg fanatiek.

In 2011 waren ze 65 jaar getrouwd en kregen ze een felicitatietelegram van Koningin Beatrix. Dit vond ze erg leuk en was er stiekem ook wel trots op.

Ze kreeg 3 kleinkinderen, wat uiteindelijk ook nog 5 achterkleinkinderen opleverde. Daar genoot ze op haar manier ook van. Willy en Jules(haar voormalige burens) kwamen nagenoeg elke zondag op bezoek, dat werd erg gewaardeerd door moeder, we willen hun hier dan ook enorm voor bedanken.

In 2013 is Geert overleden en ging Aaltje wonen in de Kerspelhof in Oldemarkt, dit omdat ze al erg vergeetachtig was. Want alleen wonen zonder verzorging dat ging eigenlijk niet. Na ca 3 maanden moest ze weer verhuizen naar de Maten 8 in de Landerijen. Daar heeft ze nog een kleine 2 jaar gewoond. De verzorging werd steeds minder en daarom is ze naar het Voetelinkhuis gegaan.

Dat was een hele goede keus, ze heeft daar met plezier gewoond, de verzorging was er geweldig. Ze ging daar graag naar de activiteiten welke werden geboden

door het activiteiten team, zoals bloemschikken, bingo e.d. Elke maand was er een maandafsluiting welke werd gedaan door enkele plaatselijke kerken. Hier genoot ze van en ze zong ook graag de liederen mee welke werden gezongen.

Tijdens haar verblijf in het Voetelinkhuis ging ze voor en na het eten bidden met de bewoners. Wat ze heel erg vond was dat ze zo doof was, dat zei ze dan ook vaak. Het laatste half jaar nam haar gezondheid af en is ze op zondag 2 augustus 2020 rustig ingeslapen in nabijheid van Hillie en Willy.

Ze is nu op de plaats waar ze erg verlangd heeft.

Gebruiksplan kerk Paasloo

Vanaf oktober zullen er weer diensten in de kerk van Paasloo zijn. Hiervoor is ook een gebruiksplan opgesteld, welke in grote lijnen gelijk is aan het plan voor de kerk in Oldemarkt.

Het maximum aantal bezoekers is net iets meer dan in Oldemarkt. Het gebruiksplan is te vinden op de website hgop.nl en er zullen een aantal papieren exemplaren in de kerk van Paasloo liggen om mee te nemen. Het gebruiksplan is ook op te vragen via de scriba.

Het aanmelden kan voor beide kerken, wekelijks, via reservering@hgop.nl of 06-83437990. Dit kan doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Ook al blijft anderhalve meter de norm en kunnen we voorlopig niet zingen, het is mooi om dit stukje van gemeente zijn weer mee te mogen maken!

Coördinatoren

De catechese gaat weer van start

Vanaf dinsdag 22 september hopen we weer een begin te maken met de catechese. In tegenstelling tot de vorige jaren komen we dit seizoen *elke week* bij elkaar, behalve in de vakanties. Het gebeurde vorige seizoenen te vaak dat er soms een aantal keren achter elkaar werd afgezegd waardoor er grote gaten vielen. We hopen dat dat nu minder het geval zal zijn. De jongeren hebben net als elk seizoen ook een persoonlijke uitnodiging gekregen. Mochten er nog andere kandidaten zijn: Neem gerust contact op met ondergetekenden.

Er is weer een nieuwe groep bijgekomen (Groep I): Voor een deel ‘eerstejaars’ en voor een deel ‘tweedejaars’. Zij hebben als groep al een dynamische ‘start’ gehad in de ervaring van het tienerweekend in de bossen en heide in Appelscha. De rest van de groepen blijven qua samenstelling ongewijzigd, qua leeftijd uiteraard wel... Hieronder volgt het overzicht.

Groep I: Dinsdagavonden van 18:30-19:15 uur – start op dinsdag 22 september. De catechese wordt steeds afgewisseld met een clubavond: 3x een ‘catecheseweek’ op dinsdagavond en 1x een ‘clubweek’ op vrijdagavond (in die week is er geen catechese).

Groep II (14-16 jarigen), donderdagavonden van 19:00-19:45 uur – start: donderdag 24 september.

Groep III (16-18 jarigen): Dinsdagavonden van 19:15-20:00 uur – start: dinsdag 22 september

Alphagroep: Vrijdagavonden van 19:30 – 21:00 uur, soms met maaltijd. De data leggen we met elkaar vast.

Jongvolwassengroep: Woensdag/Donderdag avonden. De data leggen we met elkaar vast.

Voorts hopen we in 2021 weer een aantal bijeenkomsten te organiseren voor hen die in groep 8 zitten (basiscatechese). Ook zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Voor alle groepen geldt dat we steeds bij elkaar komen in De Ontmoeting. We hopen en bidden uiteraard weer op gezegende, leuke en prikkelende uurtjes!

Ds. Egbert Jans (0561750902, ds.jans@hgop.nl) & mw. Heidi Kramer (0527-613766, heidi.kramer@hgop.nl)

Geloofsbelijdenis

Voor hen die er over denken om geloofsbelijdenis te doen bestaat er de mogelijkheid om op maandag- of woensdagavonden bij elkaar te komen. Neem hiervoor contact op met ds. Jans (tel. 0561750902, ds.jans@hgop.nl) dan kunnen we er nadere afspraken over maken.

Kindernevendienst en tienerdienst

Het kinder- en tienerwerk weer is weer opgestart.

Kindernevendienst:

- Wekelijks is er om 9.30 uur kindernevendienst in ‘de Ontmoeting. Hier starten wij ook.
- De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht door 1 volwassene.
- Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij ‘de Ontmoeting’.
- Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst is niet nodig.

Tienerdienst:

- Tienerdienst is op de 1^e en 3^e zondag van de maand.
- Wij starten om 9.30 uur in ‘de Ontmoeting’.
- Je bent welkom vanaf de brugklas tot zo oud als je maar wilt.....
- Wij willen u vragen om de tieners aan te melden voor de tienerdienst. Zodat wij weten op wie wij kunnen rekenen. Dit kan bij
Alike: alikekuit@hotmail.com of 06-14675548 of
Gea: geertengeadeboer@ziggo.nl of 06-37269862. Door te mailen, appen of te bellen.

Voor alle duidelijkheid: u meldt uw kinderen/tieners niet aan voor de kerkdienst als deze kindernevendienst/tienerdienst bezoeken.

Met vriendelijke groet,

De leiding van de kindernevendienst en de tienerdienst.

Kerkdiensten

Zondag 20 september

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans
Aangepaste startdienst, Tienerdienst

Collectes: Onbekend

Dinsdag 22 september

Oldemarkt: 15:30 uur Mw. H. Kramer de Jong uit Emmeloord
Viering Heilig Avondmaal Landerijen

Zondag 27 september

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans
Viering Heilig Avondmaal

Collectes:

- 1.Het Lichtpunt
 - 2.College van Kerkrentmeesters
- Uitgang: Instandhouding gebouwen

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E. H. Jans
Online dienst m.m.v. muziketeam
Dienst voor lofprijzing en aanbidding

Zondag 4 oktober

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans
Israëlzondag, tienerdienst

Collectes:

- 1.Israelwerkgroep
 - 2.College van Kerkrentmeesters
- Uitgang: Israëlwerkgroep

Zondag 11 oktober

Paasloo: 9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes:

1.PDC De Herberg

2.College van Kerkrentmeesters

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Zondag 18 oktober

Oldemarkt: 9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Tienerdienst

Collectes:

1.Diaconie

2.College van Kerkrentmeesters

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Zondag 25 oktober

Paasloo: 9:30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes:

1.Project 10 27

2.College van Kerkrentmeesters

Uitgang: Nederlands Bijbel Genootschap

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E. H. Jans

Jeugddienst

Zondag 1 november

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans

Gezinsdienst

Collectes:

1.Diaconie

2.College van Kerkrentmeesters

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Hulp bij live kerkdienst (op tv)

We zijn nu al een hele tijd de kerkdiensten live op YouTube aan het uitzenden en ik krijg van verschillende kanten te horen dat dit goed ontvangen wordt. Mocht u nou problemen hebben met het bekijken van de kerkdiensten, vragen hebben of uitleg willen? Dan kunt u contact opnemen met mij. Via mail: aron.bouwer@hgop.nl. Via telefoon: 06-13409414 / 0561-452171. Ook is het mogelijk om de kerkdiensten op tv te bekijken. Dit kan echter alleen als u in het bezit bent van een zogenoemde 'smart tv'. Ik help u graag bij de uitleg hierover.

Vriendelijke groet, Aron Bouwer

Bijbelstudie: Korinthebrieven

We waren net op weg met de studie toen de maatregelen rondom het coronavirus er een abrupt einde aan maakten. Maar dinsdag 6 september zijn we opnieuw van start gegaan: tweewekelijks komen we bij elkaar op de **dinsdagavonden** in de kleine zaal in De Ontmoeting – ruimte genoeg. De rest van de data voor 2020 zijn **22 september, 6 & 20 oktober, 3 & 17 november, 1 & 15 december**. We werken met het studieboekje van Tom Wright in de serie ‘Paulus voor iedereen’.

Mochten er nog gemeenteleden zijn die zouden willen ‘inhaken’: Het is wat betreft de materie prima mogelijk. Neem daarvoor even contact op met ds. Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl.

In de kerkdiensten van de komende periode zal er ook aandacht besteed worden aan thema’s die in deze correspondentie van Paulus met de gemeente te Korinthe allemaal voorbijkomen.

PENNINGMEESTER GEZOCHT!!!

Na ruim 20 jaren als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters te zijn geweest, heeft Shelley Tietema-Price aangegeven hiermee te willen stoppen. Wij zijn haar dankbaar voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor ons heeft gedaan en vinden het begrijpelijk dat zij na zoveel jaren het stokje wil overdragen.

Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester die de taken van haar wil overnemen. Het gaat daarbij om o.a. de volgende taken: administratie inboeken voor het administratiekantoor dat de jaarrekening en begroting maakt, facturen / declaraties betalen, correspondentie / telefonisch contact onderhouden met het administratiekantoor dat tevens de loonadministratie verwerkt en KKG die het land voor ons verpacht. Voor uitgebreide informatie omtrent het penningmeesterschap kunt u contact opnemen met Shelley Tietema-Price persoonlijk of via e-mail: penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl. Zij is tevens bereid om een gedurende een halfjaar de nieuwe penningmeester in te werken.

Voor de duidelijkheid, u hoeft dus geen ambt binnen de kerkenraad te vervullen om penningmeester van het College van Kerkrentmeesters te zijn, dit mag natuurlijk wel. Wel zou het fijn zijn dat u enige boekhoudkundige kennis/ervaring heeft.

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Anja de Vent-Oosterkamp
(secretaris)

Collectes via bank:

april	€ 1.120,00
mei	€ 542,50
juni	€ 550,00
juli t/m 10 juli	€ 238,50
11 juli t/m 8 augustus	€ 355,00

Giften:

- Via mevr. J. Oosterveld: € 15,- voor kerkrentmeesters; €10 voor het bloemenfonds
- Via mevr. M. Veenstra: € 10,- voor World Servants; € 20,- voor diaconie; € 10,- voor diaconie; € 10,- voor het bloemenfonds; €9,- voor het bloemenfonds;
- Via mevr. H. Boltjes: €5,- voor het bloemenfonds;
- Via ds. Jans: 3 keer € 20,- voor Diaconie, Kerkrentmeesters en Instandhouding gebouwen.
- Via mevr. H. Kramer: € 20,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor kerkrentmeesters; € 20,- waar het hardste nodig is; € 10,- voor diaconie; € 5,- en € 10,- besteden naar eigen inzicht; € 10,- Christenen voor Israël; € 10,- voor kerkrentmeesters;
- Via mevr. A. Elzenaar €5,- voor de diaconie
- Via mevr. A. Buijert €20,- voor de kerk.
- Via mevr. J. Van Beek €10,- voor het bloemenfonds
- Via mevr. T. de Jonge €10,- voor het bloemenfonds
- Via brievenbus De Ontmoeting: twee keer € 50,- voor kerkrentmeesters; twee keer € 50,- voor diaconie
- Via mevr. L. Hetebrij €10,- voor World Servants

Brief uit de gemeente

Beste broeders en zusters,

Iemand steekt de hand op en wil schijnbaar iets vragen. Natuurlijk stop je en je kijkt hem vragend aan. De man in kwestie zegt: ik hou je staande, niet om je iets te vragen, maar mijn beweegredenen zijn, een stem te horen, die ik versta, maar ook het geluid van de stem, vooral als het al weken stil is. Al staan wij op afstand, het is prettig om eens een stem te horen, ook al ken ik je niet.

Er zijn veel mensen die kennissen, vrienden, broers of zussen, neven en nichten hebben.

Ook die kun je niet altijd spreken, die hebben ook zo hun eigen bezigheden. Je kunt de vraag stellen, maken wij tijd? Ons leven staat stil, tijd of geen tijd, punt! Mozes zijn leven ging ook niet over rozen, aan het hof van de farao leefde Mozes als een prins. Onderwijs, alles wat hij maar kon begeren. Zijn leven stond al 40 jaar stil, letterlijk en figuurlijk. Door een foute handeling.

God zocht Mozes op in de woestijn, waar Mozes vaak geen menselijke stem hoorde, alleen maar geblaas van de schapen. Afijn, Mozes was er tevreden mee. Het kan verkeren, God dacht daar anders over.

Mozes kwam God tegen of beter gezegd God stak Zijn hand op, door een doornenstruik in brand te steken. God wilde Mozes wat vragen. Hij, God, wilde niet alleen de stem van Mozes horen, maar ook een opdracht geven. Als God ons iets vraagt gaat God hemel en aarde bewegen om Zijn plan uit te voeren. Mozes gaat dwarsliggen. Hij, Mozes, heeft allerlei bezwaren die er niet zijn. Ook vandaag komt dat voor.

Gods opdracht is duidelijk. Haal mijn volk uit Egypte en breng ze naar het beloofde land. Dat is geen kleinigheid. God zegt: Ik ga met je mee! Jouw staf vertegenwoordigt Mijn aanwezigheid.

Vandaag staat alles stil. Wij hebben ons de laatste 40-50 jaar zodanig ontwikkeld, hebben de aarde onder druk gezet en leeg gehaald met onze hebberige welvaart, wat er onmogelijk was hebben wij mogelijk gemaakt bijv. een mens kan geen 100 km in een uur afleggen, lopend wel te verstaan. Dankzij techniek halen wij met hulpmiddelen van en met Gods schepping is 200 km in een uur geen uitzondering meer.

Nog een voorbeeld; wij kunnen niet vliegen, toch hebben wij het voor elkaar gekregen dat miljoenen mensen vliegen per jaar. Zijn wij er gelukkiger van geworden?

Dit is alleen beschikbaar voor een klein gedeelte van de wereldbevolking. Wij zijn een ontwikkeld volk, wij horen bij de 20% ontwikkelde landen, die wel 80% van wat de aarde ons geeft consumeren.

Wij worden even stilgezet, toch proberen wij vandaag de dag de draad weer op te pakken, want ja de economie moet doorgaan. Jezus zegt niet als je rijk bent, is dat zonde, nee.

Kijken wij naar Abraham, Jakob en Job, zij zijn rijkelijk gezegend. Wij willen rijkdom, dit is betrekkelijk.

Het zou ons sieren als rijk land, dat wij duurzamer om zouden gaan met de aarde. Het is Gods schepping, het is Zijn eigendom. God ziet ons als zijn evenbeeld.

Wat een eer als je daar goed over nadenkt.

Je ziet vandaag in de wereld dat dictators moeilijk kunnen omgaan met het virus. Zij zijn gewend te heersen, onderdrukken en mensen als slaaf te behandelen. God heeft andere uitgangspunten. God heerst niet, God onderdrukt niet.

Paulus schrijft; Laat je niet weer door mensen tot slaaf maken. 1 Kor. 7:23.

Er wordt jaren gepraat, er moet wat gebeuren, maar hoe? Moet er dan eerst een virus komen, wij zien, in 14 dagen is de aarde schoon. Laten wij ons best doen om het zo te houden.

Wij zijn Gods evenbeeld!

Laten wij nederig zijn naar onze Schepper en Zijn Zoon.

Jezus zei: Mat. 5: 1-10; De eenvoudigen zullen de aarde zegenen. Een ieder die leiding geeft moet bedenken nederig te blijven in zijn opdracht tot God en de medemens.

Koning David maakte veel fouten. Toch wist David die nederigheid te vinden in moeilijk tijden, bijv. Psalm 65. Deze psalm geeft in deze tijd verlichting.

Verder wens ik een ieder veel gezondheid, sterkte en Gods nabijheid.

Een allerhartelijke groet,

Harm Thomas

Financieel Jaaroverzicht 2019 Israëlwerkgroep Oldemarkt/Paasloo

*Banksaldo	€ 395.45	*Rabobankkosten	€ 119.38
*totaal collecte opbrengsten	€ 732.97	*onkosten/attenties	€ 236.42
*giften	€ 1705.00	*gift : Breng de Joden thuis	€ 117.40
		*saldo	€ 2360.22
<hr/>			
*totaal	€ 2833.42	-	€ 2833.42
<hr/>			

** De gift van 2019 voor ons project Rechalim € 2000.00 is afgeschreven d.d. 03-01-2020.

*Specificatie collectes:

- 27-01-'19 Rechalim	€ 105.27
- collectes gehouden mrt/apr. spreekbeurten ds. H. Poot	€ 330.00
- 06-10-'19 Rechalim	€ 180.30
- 06-10-'19 Breng de Joden thuis	€ 117.40

	€ 732.97

Jaaroverzicht Israëlwerkgroep Oldemarkt – Paasloo e.o. 2019

Hier volgt puntsgewijs de activiteiten die wij als werkgroep hebben georganiseerd en gedaan in het afgelopen jaar:

*In het voorjaar, 26 maart, 2 en 9 april, heeft Ds. Henk Poot lezingen gegeven in 3 avonden met als thema: Israël en de bijbel.

*4 mei Herdenking bij het monument “It Petgat” in Blesdijke. Dhr. Harm Thomas leidde de plechtigheid, de “last post” werd gespeeld door een trompettist en we hebben een bloemstuk bij het monument gelegd. Er was veel belangstelling. Hierna hebben wij de mensen uitgenodigd om met ons mee te gaan voor een kop koffie in de Ontmoeting.

*Israëlzondag 6 oktober : Voorganger Ds. Egbert Jans met muzikale medewerking van ons eigen muziekteam. De collectes waren voor ons project Rechalim, voor de aanschaf van infrarode bewakingscamera's , zodat de bewoners in veiligheid kunnen wonen en een voor het project "breng de Joden thuis". Na de dienst was er koffie/theedrinken in de Ontmoeting. We hebben een kleine presentatie gegeven over het kleding sorteren wat we doen met een aantal enthousiaste mensen uit onze gemeente voor de stichting "Nachamu, nachamu ami"(Troost, troost Mijn volk). Via deze organisatie gaat tweedehands kleding naar het Joodse volk die in armoede leven in Israël en daarbuiten. Hierna hebben we een zeer gezellige maaltijd gehouden volgens het principe "pot luck". Het was een fijne dag!

* 1 november: Israëlzangavond i.s.m. Christenen voor Israël. Voorgangers ds. Egbert Jans en ds. Kees van Velzen. Thema: Jeruzalem de stad van de grote Koning. Muzikale medewerking was er van het Christelijk mannenkoor uit Staphorst en de zanggroep "Stil "uit Vollenhove. De collecte deze avond had een opbrengst van € 1572,62.

*Dit jaar hebben wij 4x "open huis" voor de verkoop van Israëlproducten gehouden.

Als afsluiting van dit jaar konden we een gift van € 2000.= overmaken voor Rechalim.

Israël dat voortdurend onder vuur ligt maar God is trouw aan Zijn beloftes. Zijn volk komt thuis in het beloofde land. Niet om ze te vernietigen maar om ze daar te ontmoeten in Jeruzalem. De stad van de grote Koning.

Psalm 16:8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor *ogen*;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Met deze tekst voor ogen gaan wij moedig voorwaarts en willen wij gehoor geven aan de opdracht die God ons geeft in Zijn Woord om Zijn volk te troosten en te bemoedigen.

Israël hoop voor de volken.

Namens de Israëlwerkgroep,
Janny Bouwer-Muis.

World Servants, uit de gemeente



Wij, Rosalie en Alike zouden deze zomer de handen uit de mouwen steken in Myanmar en Zambia, maar gaan een jaar later op reis.

World Servants, de organisatie waar we ons voor inzetten, is er in geslaagd om met de luchtvaartmaatschappij die ons gaat vervoeren, te regelen dat de reis verplaatst kan worden naar volgend jaar. Daardoor kunnen wij alsnog dienstbaar zijn in Taungoo en Molozi, maar dan een jaar later. Natuurlijk waren we graag dit jaar al op reis gegaan, maar gezien de situatie is dat nu niet verantwoord.

Het bouwproject waar we aan meewerken gaat alsnog door. World Servants heeft de bijdrage daarvoor al aan de lokale organisatie gegarandeerd. De fundering is alvast gelegd. Volgend jaar steekt de groep samen met de gemeenschap de handen uit de mouwen om het gebouw daadwerkelijk te realiseren. De mensen uit Taungoo en Molozi zien er erg naar uit om dat samen met ons te doen, net zoals wij uitzien naar de samenwerking met hen. Zo kunnen beide partijen veel van elkaar leren, wat naast de bouw een belangrijk doel van deze reis is. Nieuwe deelnemers voor de projecten van 2021 zijn ook welkom in onze actiegroep, neem dan contact op met één van ons.

Het uitstellen van de werkvakantie brengt extra kosten met zich mee, kosten die World Servants zowel in 2020 als in 2021 voor de ondersteuning en impact van de reis moet uitgeven. Samen met World Servants gaan de jongeren ervoor om €852,- persoon extra te werven, naast de ongeveer €2500,- die dit jaar al geworven is. De supporters van World Servants dragen per deelnemer €250,- bij. Dat betekent dat de groep ervoor gaat om in het komende jaar per deelnemer nog €602,- op te halen. Meer hierover is te lezen op worldservants.nl/challenge2021.

Wij blijven voorlopig dus nog actie voeren. Taarten zijn nog steeds te bestellen en lege flessen in te leveren. Voor vragen of ideeën kunt U contact opnemen met ons.

Met vriendelijk groet,
Rosalie en Alike

TAARTEN ACTIE

Cake	€ 7,50
Brownie	€ 7,50
Advocaattaart	€ 12,50
Kwarktaart	€ 12,50
Monchoutaart	€ 12,50



Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar [06-30570191](tel:06-30570191). Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen. Alvast bedankt hiervoor.

LEGE FLESSEN ACTIE

Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons ook geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen.



Alvast vriendelijk bedankt!
Rosalie & Alike

Contact:

rjans12@gmail.com
alikekuit@hotmail.com
06-30570191

De pen...

De tienerdienst,

Na jaren van zondagsschool/ kindernevendienst neem je als 12 jarige afscheid en word je verwacht bij de kerkdienst. Echter, deze is soms best moeilijk en de preek best lang.

Om de overgang wat gemakkelijker te maken is er de tienerdienst. Tieners vanaf 12 jaar zijn daar van harte welkom!

Wat doen wij?:

We behandelen samen een Bijbels onderwerp op een eenvoudige manier, we lezen een Bijbelgedeelte, spreken erover met elkaar en vaak is er ook een soort van spel of film zodat het thema nog meer verduidelijkt wordt. Soms zingen we en de tienerdienst wordt meest afgesloten in de reguliere dienst met de zegen. Wanneer we nog niet klaar zijn met ons gesprek blijven we echter in de ruimte en sluiten daar af met dankgebed. Regelmatig drinken we ook samen wat. Enkele thema's die we b.v. afgelopen jaar met de tieners hebben doorgenomen zijn: Wandelen met God, Hoezo Israël?, Nu zijt welkome, Weet dat Hij jou ziet!, Vrijheid, Rentmeesterschap.

Hoe is de tienerdienst georganiseerd?

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er tienerdienst. Iedereen begint als gemeente samen in de kerk, voor de schriftlezing gaan de tieners met leiding en Gods licht naar hun eigen ruimte in "De Ontmoeting", Gebouw "Paesloe" of de huiskamer van een van de leidinggevenden. We beginnen vaak eerst even met een rondje "wel en wee" en bidden samen om Gods aanwezigheid. Het thema wordt bekend gemaakt en als inleiding daarvoor is er meestal een spel of kort film moment. We lezen bijbehorend Bijbelgedeelte en luisteren naar de uitleg, er is mogelijkheid tot gesprek/ discussie of een doe- opdracht. Soms zingen we nog en sluiten de dienst dan af met gebed. Als er tijd is drinken we nog wel eens wat fris of een kop thee. De koster nodigt ons na de preek weer terug in de kerk waar we dan de zegen ontvangen. Zijn we echter nog niet klaar met ons eigen thema dan blijven we in onze eigen ruimte en sluiten zelf af.

Wanneer is de tienerdienst?

Voor tieners vanaf 12 jaar die de zondagsschool/ kindernevendienst hebben doorlopen en die de reguliere dienst nog best moeilijk, lang of saai vinden. Je mag bij de tienerdienst blijven komen tot je het zelf genoeg vindt. De meeste jongeren blijven tot zo ongeveer hun 16^e. In principe iedere eerste en derde zondag van de maand onder de reguliere kerktijd. Wanneer er die ochtend een gezinsdienst is of 's avonds een jeugddienst dan vervalt de tienerdienst.

Andere activiteiten?

Vlak voor kerst komen we vaak op een avond bij elkaar voor een soort van kerstviering waarna we met elkaar gaan gourmetten.

Rond Pasen doen we al enkele jaren een escape-achtige bijeenkomst waarbij het Paasverhaal centraal staat.

Verder staat er op de planning om deel te nemen aan een actie van Present Steenwijkerland om ergens een helpende hand toe te steken, echter door Corona is dat er helaas nog niet van gekomen.

Heel veel jaren organiseerden we ook een dagje EO jongerendag maar het animo nam af, vooral omdat deze dag nu helemaal in Rotterdam wordt gehouden. Maar wie weet pakken we deze geweldige dag toch weer op of gaan we eens een kijkje nemen bij een ander Christelijk festival.

De leiding

De leiding van de tienerdienst wordt al weer wat jaren gedaan door Alike Kuit en Gea de Boer. Mocht er iemand na het lezen van dit stukje denken; “Mooi om hierin mee te draaien” dan bent u/ ben jij van harte welkom eens een kijkje te komen nemen bij de tienerdienst!

Vragen? Opmerkingen? Ook leiding willen geven? Tips?
Wij horen ze graag! Met vriendelijke groet,

Alike Kuit 06 14675548 alikekuit@hotmail.com

Gea de Boer 0561 451925 geertengeadeboer@ziggo.nl

De pen geven we graag door aan; Beheer en administratie kerkhof Paasloo.

Adressen

Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: [**ds.jans@hgop.nl**](mailto:ds.jans@hgop.nl)

Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,
E-mail: [**heidi.kramer@hgop.nl**](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)

Kerkenraad:

Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba: M.L.B. de Graaf-de Vries
Platteweg 31
8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455
E-mail: [**scriba@hgop.nl**](mailto:scriba@hgop.nl)

College v Kerkrentm:

Voorzitter: Wim van Veen
Burg. Kuiperslaan 83
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146
E-mail: [**wimhgop@hotmail.com**](mailto:wimhgop@hotmail.com)

Secretaris: A. de Vent-Oosterkamp, De Veentjes 15,
8375 GR Oldemarkt, tel.0561-452555
E-mail: [**kerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

Kerkbalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Diaconie: Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89,
8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P.Stuijvesantweg 166,
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023
Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep: Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007
fambouwer@ziggo.nl

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: **www.hgop.nl**

Kerkelijk bureau Contact: open op afspraak scriba
Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: **scriba@hgop.nl**

Kosters Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten: P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Schriftelijk p/a Deborah Hartevelde
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: **kerkklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 7 september 2020, 18.00 uur
Nr.4 /september 2020