



Meditatie

Wanneer ik op mijn studeerkamer aan mijn bureau zit te werken, dan ben ik aan de ene kant omringd door studieboeken, aan de andere kant hangen 3 planken vol met ordners (de bovenste), bijbels (de middelste), en tijdschriften/vakliteratuur (de onderste plank).

Achter mij staat een kastje met daarop enkele foto's, een icoon uit een klooster, en aan de wand een paar religieuze afbeeldingen. Kijk ik naar voren dan is daar een root raam, en daarnaast nog een klein stukje muur met daaraan een kaartje van 'Israel at the time of Jesus', een tekst uit 1 Kronieken 'wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk', een paar memoblaadjes met uitspraken of ezelsbruggetjes die ik mij af en toe in herinnering wil brengen (Neem G'd serieus...maar jezelf niet...) en een oefening van Anselm Grün.

En over die oefening wil ik het in deze meditatie met u hebben.

'Een moment van stilte tussen twee bezigheden'. Als je klaar bent met een bezigheid, bijvoorbeeld opruimen, een email schrijven of een telefoontje plegen, ga dan niet meteen over tot de volgende bezigheid.

Onderbreek je bezigheid door even te zwijgen en adem driemaal krachtig in en uit. Bij de eerste ademhaling sluit je wat je net hebt gedaan met een gevoel van dankbaarheid af, bij de tweede ademhaling geniet je gewoon van de pauze en bij de derde ademhaling heet je de volgende taak welkom met een glimlach op je lippen.'

Nu de zomerperiode aanbreekt, een tijd waarin normaal gesproken veel mensen op vakantie gaan - al zal dat dit jaar anders zijn, is het goed om die 'stilte tussen twee bezigheden' wat ruimer in te vullen. Die stilte kan ook een paar weken vrij zijn, vrij van (vrijwilligers)werk en/of vrij van verplichtingen. En kijk dan eens met dankbaarheid terug naar de afgelopen periode. Geniet van de vrije dagen of weken, en na de vakantietijd begin je weer met een glimlach aan je taken.

Ook in de Bijbel lezen we over rust houden.

De eerste tekst die me te binnen schiet is uit Exodus 20:8-12

'Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.'

Deze tekst verwijst naar het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2.

In het slot van dit verhaal lezen we: ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.’ (Genesis 2: 1 en 2)

Er zijn meer teksten. Zo lezen we in Prediker 4:4-6 ‘

Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg.

Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.’

Met altijd hard werken, bereik je niets, zegt Prediker hier. Maar van alleen maar niets doen word je ook niet gelukkiger. Het is zoeken naar een balans. En af en toe rust kan geen kwaad, dat vertelt ook Jezus aan zijn volgelingen nadat ze terugkwamen bij Jezus en Hem vertelden over alles wat ze hadden gedaan (Marcus 6:31) ‘Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.’

Er is nog genoeg werk te doen, maar Jezus zegt zijn leerlingen dat ze eerst een beetje moeten uitrusten, en neemt ze mee naar een stille plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Rusten heeft dan ook te maken met toegerust worden om je taak daarna weer op te kunnen pakken. Er is niets mis met hard werken, en er is ook niets mis met een beetje rust.

Geniet van deze vakantietijd, geniet van de rust, en daarna mogen we weer met een glimlach onze (nieuwe) taak oppakken.

Esther Pierik

Pastor kerkelijk werker

Protestantse Gemeente Oldemarkt

Uit de Kerkenraad

Veel activiteiten zijn de afgelopen periode gestopt of uitgesteld. Nu alle maatregelen van de overheid langzamerhand worden afgeschaald, worden ook beetje bij beetje de zaken in de gemeente weer opgepakt. Zo wordt er weer voorzichtig begonnen met bezoekwerk en zijn er plannen gemaakt voor een jeugdkamp. Nog lang niet alles is mogelijk, zoals bijvoorbeeld het afscheid van de kinderen van de zondagsschool, de startdienst en het ouderen-uitje in het najaar. We hopen dat we na de zomervakantie toch weer meer activiteiten op kunnen gaan starten.

Op 15 juni heeft er na lange tijd weer een kerkenraadsvergadering plaats gevonden. Het belangrijkste onderwerp hierin was de vraag of, en vooral hoe, we weer kunnen gaan starten met kerkdiensten met bezoekers.

We moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde.

Hoe graag we ook zouden willen beginnen met het opstarten van de diensten, de vakantietijd is daarvoor niet het aangewezen moment. Het is lastig om continuïteit te bieden met alle regels, vereisten en logistieke zaken.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om alleen online diensten aan te bieden tot eind augustus. Vanaf 1 september is het de bedoeling om weer diensten op te starten met bezoekers.

Voor de kerk in Oldemarkt is een gebruiksplan opgesteld. Verderop in deze uitgave staat een verkorte uitleg van dit gebruiksplan. Het uitgebreide gebruiksplan kunt u vinden op de website, in de kerk in Oldemarkt en is opvraagbaar bij de scriba.

Het is fijn dat de afgelopen periode de diensten online konden doorgaan. Er is veel werk verzet, vooral door Aron Bouwer om beeld en geluid van de uitzendingen goed te krijgen. We merken dat de onlinediensten als positief worden ervaren. In de zomervakantie zal dit jaar het Zondagsnieuws doorgaan. Juist omdat er zo weinig contactmomenten zijn willen we op deze manier toch met elkaar in verbinding staan en zaken goed kunnen communiceren.

De jaarrekening van de diaconie heeft ter inzage gelegen voor de gemeente en is goedgekeurd. De jaarrekening van de kerkrentmeesters is nog in behandeling. Begin van dit jaar heeft u bij de Actie Kerkbalans op een strookje kunnen aangeven of u Kerkklanken digitaal wilt ontvangen en niet meer op papier. De inventarisatie van deze strookjes is helaas onvolledig. Dit komt doordat niet iedereen dit strookje heeft ingevuld/ ingeleverd, de mailadressen niet altijd duidelijk leesbaar zijn en de lijst van bezorging en Actie Kerkbalans niet overeenkomt.

De kerkenraad heeft besloten, om vanaf dit nummer van Kerkklanken, het blad te publiceren op de website. Iedereen die wil, kan op deze manier Kerkklanken digitaal inzien.

Mensen die geen uitnodiging voor Kerkbalans ontvangen, ontvangen ook geen Kerkklanken meer, maar kunnen deze dan wel op de website lezen.

De mensen van wie wij de (juiste) mailadressen hebben, zullen hierover persoonlijk een mail ontvangen. Ontvangt u geen mail en wilt u toch digitaal Kerkklanken lezen en niet meer op papier, wilt u dit dan doorgeven aan de scriba. Graag met vermelding van naam en adres. Dan kunnen we dit doorgeven aan de bezorgers, zodat u geen papieren Kerkklanken meer ontvangt.

Achter de schermen wordt gewerkt aan de vernieuwing van de gemeentegids. De laatste versie stamt uit 2010. In de tussentijd zijn er veel zaken veranderd en die moeten aangepast worden. U ontvangt jaarlijks een aanpassing van de twee bijlages uit de gemeentegids. Deze bijlages vindt u bij dit nummer van Kerkklanken.

We willen u allemaal Gods nabijheid toewensen in de komende vakantieperiode. Of u thuisblijft of op vakantie gaat, God gaat met u mee.

“Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. Uw Naam is Ik Ben en Ik zal er zijn”, Opwekking 770.

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, Scriba

Kerkdiensten vanaf 1 september

Beste gemeenteleden,

We hebben als kerkenraad besloten vanaf 1 september a.s. weer kerkdiensten te houden. Eén en ander is natuurlijk onder voorbehoud van besluiten die het kabinet komende periode nog kan nemen. In dit schrijven willen we uitleggen hoe we de kerkdiensten willen gaan organiseren.

Eén dienst per zondag, aanvang 9.30 uur kerk Oldemarkt.

Hygiëne en voorzorgsmaatregelen

Net als u gewend bent bij bijvoorbeeld winkels zullen we desinfectiemiddelen beschikbaar stellen en zullen we werken met een vaste looprichting. We vragen u thuis te blijven als u of een gezinslid Corona-gerelateerde klachten heeft! Voor het betreden van de kerk zullen u nog enkele vragen m.b.t. uw gezondheid gesteld worden.

Anderhalve meter is de norm

Ook binnen de kerk houden we zo veel mogelijk de anderhalve meterregel aan. Dat betekent dat stoelen en banken om en om per rij zijn afgesloten. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.

Gemeentezang

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Elke zondag is er een organist aanwezig. Eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van multimedia.

Aanmeldbeleid

We willen ervoor zorgen dat er niet meer dan circa 55 mensen zondags naar de kerk komen. Daarom gaan we werken met een aanmeldbeleid. Iedereen die geregeld naar de kerk wil komen, kan zich **wekelijks** (voor de eerstvolgende zondag) opgeven via: reservering@hgop.nl. Mensen die geen gebruik maken van e-mail kunnen telefonisch de reservering doen via het volgende telefoonnummer: 06-83437990. Dit kan doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoe veel mensen u wilt komen en uw telefoonnummer. Iedereen is van harte welkom. We werken met volgorde van aanmelding. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn voor 1 dienst, kan het zo zijn dat u voor de eerst volgende zondag wordt ingedeeld. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Op de zondagen dat u niet naar de kerk komt, kunt u thuis de dienst meebeleven op de gebruikelijke wijze.

Verlaten van de kerk

Bij het uitgaan van de kerk zullen we bank voor bank en rij voor rij aanwijzen, zodat we ordelijk op 1,5-meter van elkaar de kerk weer kunnen verlaten. Iedereen wordt verzocht niet buiten voor de kerk te blijven praten. Dit om opstopping te voorkomen. Bij het verlaten van de kerk heeft u de mogelijkheid uw collectebijdrage in de daarvoor bestemde bussen te deponeren. Tevens blijft het natuurlijk mogelijk uw bijdrage via de bankrekeningen over te maken. Zie voor meer collecte informatie op de website of in Kerklanken.

Coördinatoren

Per dienst zullen er 2 coördinatoren aangewezen worden. Deze zijn goed herkenbaar. Zij dragen zorg voor de naleving van de voorzorgsmaatregelen en het ordelijk verloop van de kerkdienst. Dit betekent o.a. dat u een plaats wordt toegewezen. Houdt u aan hun aanwijzingen!

Gebruiksplan

Op de website van de kerk vindt u een uitgebreid gebruiksplan. Tevens liggen er papieren exemplaren in de kerk en kunt u eventueel een aanvragen bij de scriba.

Het is bijzonder vreemd om deze ingrijpende maatregelen te nemen. Vooral het niet open kunnen stellen van de kerk voor iedereen, gaat tegen alles in waar we als kerk voor staan. Toch vraagt naastenliefde en zorg voor elkaar dat we in deze tijd zulke ingrijpende maatregelen moeten nemen. We vragen om uw begrip. Maar bovenal vragen we om uw gebed om Gods nabijheid in dagen van zorg en om zijn zegen over alles wat we met en voor elkaar wél kunnen doen! Mocht u nog vragen hebben na aanleiding van dit schrijven, wendt u zich dan tot één van de kerkenraadsleden.

De kerkenraad

Kerkdiensten: Luisteren en kijken

De kerkdiensten hebben sinds de restricties in maart een ‘online’-karakter gekregen. Voor sommige gemeenteleden was dat altijd al het geval omdat zij via de kerkradio de kerkdiensten beluisterden. Voor hen die gewend waren om de kerkdiensten fysiek te beleven was het een omslag om over te gaan naar de onlinediensten, via audio of via audio en beeld. En ook via allerlei tv-kanalen zijn er diensten uit den lande te volgen. We zijn blij dat deze mogelijkheden er zijn. Ook na de zomer zullen we gebruik blijven maken van deze diensten, gezien de restricties die er nog zijn.

Er zijn gemeenteleden die gewend waren om fysiek de kerkdiensten te bezoeken en nu echter geen mogelijkheid hebben om de diensten online te volgen omdat ze niet in het bezit zijn van kerkradio of internet. Een aantal gemeenteleden ontvangen de preek op papier maar inmiddels bestaat ook de mogelijkheid om met een CD (geluid) of DVD (beeld en geluid) de dienst op een later tijdstip te beluisteren of te bekijken. Voorwaarde is dan wel dat u in het bezit bent van een werkzame CD-speler of dvd-speler.

Mocht u de preek graag op papier willen hebben of op CD of DVD willen ontvangen, laat dat even weten aan ds. Jans, tel. 0561-750902. Spreek gerust het antwoordapparaat in mocht er niet worden opgenomen! Het geldt in elk geval voor de diensten van ds. Jans, zoals vermeld in het rooster.

Rumoer op straat – groet uit de pastorie

De vorige keer hebt u ook even een groet uit de pastorie ontvangen middels het kerkblad.

Toen stond er ‘Stil op straat’ boven geschreven. Zo was de situatie in de straten van Nederland als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er weer leven te zien op straat, soms zelfs een behoorlijke drukte met de ‘anderhalve-meter-regel’ als richtlijn. Het is zelfs rumoerig op straat: Demonstraties naar aanleiding van politieoptreden in de VS die thema’s aan de orde stellen zijn die ook Nederland raken.

De zomer is begonnen en na een beetje regenval dat zo hard nodig is staat er een warmtegolf te komen. Dan wil je uiteraard naar buiten, jong en oud. Gemiddeld genomen hebben wij hier niet te klagen hoewel de situaties in de zorgcentra echt bepaald niet gemakkelijk zijn. We wonen ‘op de ruimte’ en binnen

alle beperkingen die er zijn en welke inmiddels iets worden verruimd hebben wij op het platteland nog aardig wat bewegingsruimte – uitzonderingen daargelaten.

Maar toch: Restricties genoeg en het is te merken dat er veel gevraagd is en wordt van het geduld van mensen. Er is nog geen vaccin en het virus waart nog rond, hoewel hier steeds minder. En we hopen op en bidden om betere tijden uiteraard: Niet een tweede golf van het virus maar een nieuwe golf van de werking van Gods Geest in mensenlevens...en ‘drooglegging’ van het virus.

Ook qua kerkdiensten zal het nog wel behelpen zijn: Wel bij elkaar komen maar niet mogen zingen. Het is een ‘contradictio in terminis’, een tegenstelling in zichzelf, want de Gemeente van Christus die bij elkaar komt zingt. Simpel. Dat komt als vanzelf uit het hart. Het is een essentieel deel van de Gemeente van Christus, de lofprijzing tot de Heer dat onze harten optilt en onze geest en hart verlicht en versterkt. Ook daar bidden we om: De vrije lofprijzing zonder reserves...desnoods buiten.

Te midden van alle onzekerheden en beperkingen die er nog zijn wensen wij vanuit de pastorie u toch een goede zomertijd toe: Dat het gezonde buitenleven de gezondheid van lichaam, ziel en geest mag bevorderen in actieve afwachting van wat de Heer voor 2020 – en verder - in zijn agenda heeft staan...

Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie!

Fam. Jans



Kerkdiensten

Zondag 5 juli (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 12 juli (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes:

1. Roosevelt vakantie week
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 19 juli (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 26 juli (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. P. Lindhoud uit Dedemsvaart

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouw

Zondag 2 augustus (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. J. de Kok uit Wilsum

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 9 augustus (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. J. Menkveld uit Wanneperveen

Collectes:

1. Vrienden van de Hoop
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 16 augustus (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. M. Visschers uit Wolvega

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 23 augustus (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes:

1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 30 augustus (online dienst)

Oldemarkt: 9:30 uur Mw. A. Oppewal uit Drachten

Collectes:

1. Diaconie
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 6 september

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes:

1. Project 10 27
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 13 september

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans

Collectes:

1. Compassion
2. College van Kerkrentmeesters
3. Instandhouding gebouwen

Zondag 20 september

Oldemarkt: 9:30 uur Ds. E. H. Jans
(Startdienst gaat niet door)

Collectes:

Nog onbekend

Dinsdag 22 september

Oldemarkt: 15:30 uur Mw. H. Kramer de Jong uit Emmeloord
Viering heilig avondmaal Landerijen

Startdienst

We zijn gewend als Chr. basisschool De Ark, Prot. Gemeente Oldemarkt en Herv. Gemeente Oldemarkt-Paasloo een startdienst te organiseren in de maand september. De kerkdiensten mogen weer voorzichtig aan beginnen, maar een startdienst organiseren is iets anders. De kerkgebouwen laten zo'n groot aantal bezoekers niet toe. We hebben overwogen de dienst in de buitenlucht te houden, maar ook daar zitten haken en ogen aan. Groot manco is dat er niet gezongen mag worden, dus ook niet door de basisschoolkinderen. Al met al hebben we besloten dit jaar geen startdienst te houden.

De Startdienstcommissie

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden

Op donderdag 2 juli en 1 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 15 september. Opgeven verplicht!

Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail, terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Zie ook www.tvgijselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.

Collectes:

Collecte opbrengsten tijdens reguliere dienst

•1-03-20 Diaconie	67,95
•8-03-20 Vrienden van de Hoop	110,35

Giften:

- Via mevr. Minnema: € 10,- ;
- Via mevr. Veenstra: € 10,- voor World Servants; € 10,- voor World Servants;
- Via mevr. Boltjes: € 10,- voor bloemenfonds;
- Via dhr. Harteveld: € 4,- voor het bloemenfonds;
- Via mevr. de Jonge: € 10,-;
- Via mevr. Elzenaar: € 10,- t.b.v. diaconie;
- Via kerkrentmeesters: € 250,- voor camerasysteem in de kerk;
- Via ds. Jans: € 50,- voor de kerk;
- Via mevr. Oosterveld: € 8,- voor de kerkrentmeesters; € 10,- voor diaconie;
- Via mevr. Kramer: € 20,- voor het bloemenfonds; € 20,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor kerkrentmeesters
- Via dhr. Buijert: € 10,- voor het bloemenfonds;

Losse giften via thuis-bezoeken e.d.

•1-03-20 Bloemenpot	10,00
---------------------	-------

Hieronder het overzicht (per week) van de ontvangen bedragen via de bank voor de diaconie.

•1é week (t/m 17 april)	426,00
•2é week (t/m 23 april)	220,00
•3é week (t/m 30 april)	90,00
•4é week (t/m 7 mei)	103,00
•5é week (t/m 15 mei)	70,00
•6é week (t/m 22 mei)	255,00
•7é week (t/m 29 mei)	159,50
•8é week (t/m 5 juni)	77,00
•9é week (t/m 12 juni)	67,00
•10é week (t/m 19 juni)	72,00

Losse giften diaconie (via de bank)

•16-04-20 Voor Compassion	50,00
•6-05-20 Voor Richalim (Israel Werkgroep)	20,00
•7-06-20 Voor ZWO	10,00

De Reiziger Chr. Cadeau- & boekwinkel gaat verder....

Maar dan anders. Vanaf 1 juli 2020 gaan we verder als webshop vanuit W. Huismanstraat 12 Oldemarkt. Het magazijn(tje) met mogelijkheid tot afhalen is vanuit de garage met ingang aan de Burg. v. Gerrevinklaan.

Aangezien er de komende periode verschillende onzekerheden zijn, zoals het Coronavirus, het feit dat de verhuurder het pand, waar de winkel nu gevestigd is, gaat verkopen, maar ook de zorg voor Annes moeder, is er besloten dat vanaf 1 juli 2020 doorgedaan wordt als online webwinkel en niet meer met de fysieke winkel.

De vrijwilligers vinden dit wel heel erg jammer aangezien er vaak mooie gesprekken plaats vinden waarbij mensen bemoedigd, gesteund en getroost worden. Ze zijn er echter van overtuigd dat God weer een nieuwe bestemming voor hen heeft.

Bestellen kan via email (info@dereizigerboeken.nl), de website (www.dereizigerboeken.nl) of via de telefoon 0561-450552 / 06-55801872.

Alvast bedankt,
namens Stichting de Reiziger
Annie Prins
Oprichtster



Bedankt!

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die hebben bijgedragen aan de bijzonder fijne dag, die we naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk mochten vieren op 21 mei j.l.

De vele reacties in welke vorm dan ook hebben ons zeer verheugd.

Fijn om te weten en te merken dat er zo veel mensen in deze vreemde corona-tijd om ons heen stonden.

En wij danken de Heer die ons, zolang voor elkaar heeft gespaard, zodat we dit mochten beleven.

Groet Henk en Janneke Oosterveld, Paasloo

Zondagsschool 't Scheepke onder Jezus' hoede

Ieder jaar heeft Zondagsschool 't Scheepke onder Jezus' hoede haar jaarlijkse uitje en het afscheid van de kinderen van groep 8 die dan naar de Tienerdienst mogen. Doordat er op het moment geen kerkdiensten bijgewoond kunnen / mogen worden is er door de leiding besloten, in overleg met de Jeugdraad, dat het afscheid van deze kinderen tijdens het kinderkerstfeest gedaan zal worden. De kinderen zijn al wel welkom bij de Tienerdiensten zodra die weer van start gaan.

Het jaarlijkse uitje, dat meestal de zaterdag voor de afscheidsdienst is, is verplaatst naar zaterdag 22 augustus. De kinderen van de zondagsschool krijgen hier binnenkort een uitnodiging voor.

Voor tijdens de zomervakantie is de leiding, i.s.m. leiding van de zomerzondagsschool, bezig om voor op de zondagen een leuk programma van 'de Henkie Show' te presenteren. In juli gaat het over Daniël en in augustus over David. Hierover zal op het Zondagsnieuws meer informatie verschijnen.

Dave Prins is druk bezig met het schrijven van een kerstmusical die de kinderen tijdens het kinderkerstfeest zouden opvoeren. Gezien de onzekerheid i.v.m. de 1,5 m handhaven tijdens kerkdiensten en een maximaal aantal bezoekers van de dienst heeft Dave besloten om er een film van te gaan maken. De kinderen die nu in groep 8 zitten, en die dus in juli afscheid genomen zouden hebben, kunnen ook hieraan meewerken als ze dat willen.

De kinderen (en hun ouders) zullen hier binnenkort meer informatie over krijgen.

Namens de leiding een hele fijne vakantie!

De pen...



Zondagsschool 't Scheepke onder Jezus' hoede.

Bijna elke zondag wordt er 's morgens tijdens de kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo door de zondagsschool een kindernevendienst georganiseerd. Alle kinderen (ook gastkinderen) van 4-12 jaar die op zondagochtend onze kerkdienst bezoeken zijn welkom bij de kindernevendienst!

Wat doen wij?

In 'de Ontmoeting' of 'de Paasloër' wordt het programma 'BijbelBasics' gevolgd. In deze methode worden Bijbelse thema's uitgewerkt in vertellingen, liedjes, opdrachten, toneelstukjes, werkjes en kleurplaten. De uitwerking is afgestemd op het niveau van de kinderen. Het doel is dat kinderen met plezier deelnemen!

Hoe is de kindernevendienst georganiseerd?



De kinderen komen met hun ouder(s) of begeleiders mee naar de kerk en maken zo het eerste deel van de kerkdienst mee. Na het kinderlied 'Wij gaan voor even uit elkaar' gaan ze op met de leiding naar het gebouw 'De Ontmoeting' of 'de Paasloër' naast de kerk. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de dienst.

Kinderen hoeven niet van tevoren worden aangemeld en ook gastkinderen zijn van harte welkom! Vindt uw kind het spannend, dan kunt u uiteraard als ouder/begeleider de eerste keer gerust meegaan.

Wanneer is er kindernevendienst?

De kindernevendienst vindt 's morgens plaats tijdens de kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo. De locatie kunt u iedere vrijdag op www.hgop.nl in het kerkelijk nieuws vinden. Hierin staat ook vermeld wie de leiding heeft die zondag.

In de zomer is er tijdens de schoolvakantie zomerzondagsschool.

Let op: Er is geen dienst op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag en in de kerstvakantie.

Andere activiteiten

In september wordt deel genomen aan de startdienst. Deze wordt in samenwerking met de Christelijke basisschool 'De Ark' en de Protestantse Gemeente uit Oldemarkt georganiseerd. De startdienst vormt ook de start van de zondagsschool na de zomervakantie.

Daarnaast wordt 5 à 6 keer per jaar meegewerkt aan de organisatie van de gezinsdiensten.



Met Kerst is op 24 december een Kinderkerstfeest, in deze dienst hebben de kinderen een actieve rol en is er een collecte voor een goed doel waarin kinderen centraal staan.

Het jaar wordt afgesloten met een ontspannend uitje. Van de kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt afscheid genomen in een speciale dienst.

Op verzoek wordt ook meegewerkt aan andere activiteiten of diensten!

De leiding

De leiding bestaat uit de volgende personen:

Janine Damhuis, Annie Prins, Henriëtte Jans, Daniël Oord en Dave Prins.

Mocht u interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de Zondagsschool op welke wijze dan ook, dan horen wij dat graag!

Zelfstandigheid

De zondagsschool is financieel zelfstandig. De kosten worden gedekt door de collecte tijdens de kindernevendiensten en door in december een collectebus in de kerken te plaatsen. Draagt u ons werk een warm hart toe en kunt u iets missen, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening

NL59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed wordt besteed. Bij voorbaat hartelijk dank!

Contact!

Heeft u vragen neem contact op met Janine Damhuis. Tel. 0561-850366, email: zondagsschool@hgop.nl.



De pen geven we door aan de tienerdienst...

Adressen

Voorganger: Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: [**ds.jans@hgop.nl**](mailto:ds.jans@hgop.nl)

Kerkelijk werker: Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 0527-613766,
E-mail: [**heidi.kramer@hgop.nl**](mailto:heidi.kramer@hgop.nl)

Kerkenraad: Vice-Voorzitter: Ds E.H. Jans

Scriba: M.L.B. de Graaf-de Vries
Platteweg 31
8375 GM Oldemarkt, tel. 0561-452691
E-mail: [**scriba@hgop.nl**](mailto:scriba@hgop.nl)

College v Kerkrentm: Voorzitter: Wim van Veen
Burg. Kuiperslaan 83
8375 BK Oldemarkt, tel. 0561-452146
E-mail: [**wimhgop@hotmail.com**](mailto:wimhgop@hotmail.com)

Secretaris: A. de Vent-Oosterkamp, De Veentjes 15,
8375 GR Oldemarkt, tel.0561-452555
E-mail: [**kerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

Kerkbalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Collecte bonnen:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Diaconie: Voorzitter: M. Veenstra-Blaauw,
Burg. Kuiperslaan 89,
8375 BK Oldemarkt, tel.0561-451394

Secretaris: J.G. Luth-de Vries, P. Stuijvesantweg 166,
8481JB Nijetrijne, tel. 06-42749023
Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep: Penn.m.: J. Bouwer-Muis, Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: **www.hgop.nl**

Kerkelijk bureau Contact: open op afspraak scriba (0561-452691)
Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: **scriba@hgop.nl**

Kosters Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 0561-850775
E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstr. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 0561-451685

Vervoer naar kerkdiensten: P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Schriftelijk p/a Deborah Harteveld
Hoofdstraat 71, Oldemarkt.
E-mail: **kerkklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 7 september 2020, 18.00 uur
Nr.3 / juni 2020