



Stof tot nadenken

WERK AAN DE WINKEL

Op vakantie lopend langs het strand van Ameland. Om iets preciezer te zijn: ergens tussen strandpaal 17 en 21. Niemand te bekennen. Mister Black, onze trouwe labrador, is als enige met mij. Verder slechts schelpen in velerlei vormen. Onnoemlijk veel kwalen. Het zand waait alle kanten op. Mijn gedachten eveneens. Een brainwave die omgezet wordt in een storm. Windkracht 8. Die wil heel wat. En dat lukt hem aardig.

Een groep meeuwen wordt opgeschrikt door een agressieve golf water. De witte schuimkoppen verraden een soort boosheid. Of onmacht, ondanks hun machtige aanblik. Het water stort zich met ongekend geweld op het strand. Op zoek naar vastigheid? Ingewikkeld verhaal. Het zoute water glijdt weer langzaam de zee in. Tegenhouden heeft geen enkele zin. Vechten tegen de bierkaai noemen ze dat in mensenland. Het water trekt zich terug en maakt zich op voor een volgende aanval. In zijn woede gooit hij van alles op het natte zand. Het strand is een verzamelplaats van dingen met elk een eigen geschiedenis. Zoals ieder mens zijn eigen verleden met zich meedraagt. Soms zichtbaar voor de buitenwereld. In geuren en kleuren gedeeld met anderen. Soms angstvallig binnengehouden. Bang voor de gevolgen als dingen worden onthuld.

Ik zie een grote oranje rubberen handschoen. Door hoeveel mensen gedragen? Onder welke omstandigheden? Waar is zijn partner gebleven? Voet aan wal gezet zonder het zelf te willen. Eenzaam liggend met wat zand op het lichaam. Hij wordt wel opgemerkt door voorbijgangers, maar niet gezien. Hij zal zichzelf moeten redden. Hulpeloos en hopeloos.

Een stuk touw van een meter of twee. Gedeeltelijk gerafeld. Ooit misschien gebruikt om schepen mee vast te leggen aan de kade. Of als onderdeel van een reddingsboei. Tot dienst geweest in meerdere situaties. En nu? Afgedankt. Tussen wal en schip geraakt.

Mijn gedachten voeren mij zomaar naar het verzorgingstehuis in Ommen waar ik met de Overijsselse Ziekenomroep veel kwam: een verzamelplaats van voornamelijk oude, afhankelijke mensen. Schepselen Gods met verschillende achtergronden:

Een ineengedoken vrouw die haar vork nauwelijks in een stukje brood kan prikken. Bijna lachwekkend. Moeder was ze van vijf kinderen. Eigenlijk zes, maar een zoontje was op achtjarige leeftijd door een tractor aangereden en overleden. Hoezo 'eigenlijk' zes? Volmondig zes natuurlijk! De andere vijf zijn

allemaal goed terecht gekomen. Dat wordt zo genoemd. Maar die zullen ook zeker hun eigen zorgen en twijfels kennen.

Een luidruchtig pratende man. Zijn woorden getuigen van een onsamenhangend verhaal dat kant nog wal raakt. Hij moet zelf na elke zin enorm lachen. Zijn omgeving kijkt glazig en reageert nauwelijks. En dan te bedenken dat hij in vroeger tijd leiding gaf aan zo'n vijftien mensen in een toonaangevend financieel bedrijf.

Hoe oud zijn deze twee? Verlangen ze naar vroeger? Zijn ze eenzaam? Hebben ze nog toekomst dromen?

De wind is het spelen met het water en zand nog steeds niet zat. Mijn gedachten heb ik in enkele woorden geprobeerd te beschrijven. Maar ik ben daar ook nog lang niet klaar mee. Ga ik dat missen als ik oud mag worden en daar niet meer toe in staat ben? Zouden mijn vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen weten wat me bezighoudt? Zou ik me afgedankt voelen?

Lastige vragen. Wil ik daar een antwoord op hebben? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Maar het zet me wel aan tot denken, wetende dat er natuurlijk veel meer vragen op deze wereld zijn waar we geen raad mee weten. Klein en groot verdriet dat niet weggenomen kan worden. Onrecht en onheil treft velen. Gods ooit bedoelde schepping lijkt achter de horizon verdwenen. Het leven is niet maakbaar, al denk ik te vaak van wel.

De schelpen, de kwallen, de handschoen en het touw op het zand laat ik liggen. Daarbuiten is er genoeg om op te pakken!!!

Op het strand van het meer van Galilea waren Simon en Andreas ervan overtuigd om Jezus te volgen. Ook wij mogen dat doen in zijn spoor. In geloof, hoop en liefde.

“Doorlopen Mister Black! Werk aan de winkel”

Klaas Boeijinga

*Gezegend zij die helpen in de nood
Wars van bewondering en eer
Onzichtbaar in het kleine groot
Zonder te zaniken om meer*

*Laat niet los
Geef niet op
Blijf erbij
Zolang je leeuwenhart nog klopt*

Uit het lied 'Zingen in de storm' van Alex Roeka

In memoriam Grada Johanna Wilhelmina Adriana van den Berg – Houweling (Gerrie)

Gerrie Houweling werd op 17 augustus 1943 in Nijmegen geboren. Toen haar broer richting Oldemarkt verhuisde, kwam zij daar ook met regelmaat – helemaal toen ze Tom van den Berg leerde kennen. Ze verloofden zich en trouwden. In 1970 werd Patrick geboren en 4 jaar later Ellen. Als gevolg van een hersenvliesontsteking had Patrick te maken met een beperking waardoor hij meer en meer zorg nodig had. Samen met haar man heeft Gerrie dit heel lang op zich genomen totdat het te zwaar voor hen werd. Patrick ging bij Frion wonen, waar hij goed verzorgd werd.

Helaas werd Patrick ernstig ziek en overleed in 2013 aan kanker. Een zware slag voor het gezin.

Samen met haar man heeft Gerrie het leven weer opgepakt, daarbij geholpen door de honden, katten en duiven. Vooral ook het gezin van Ellen en Johnnie met hun kinderen Kyra en Sophie was heel belangrijk voor hen. Meerdere keren liet Gerrie wel weten dat ze trots op hen was.

Het plotselinge overlijden van haar man in 2015 heeft – misschien wel meer dan iedereen vermoedde – diepe impact gehad. Haar steun en toeverlaat was er niet meer.

Door haar ziekte – wat ze voor niemand wilde weten – was het steeds meer strijden met haar zelf en met de mensen om haar heen.

Slechts een paar weken voor haar overlijden op 6 mei jl. bleek hoe ernstig de situatie was. De scan loog niet over wat Gerrie voor anderen (en misschien ook wel voor haarzelf) niet heeft willen weten. Ondanks alle hulp, zeker ook van Ellen en Johnny, Kyra en Sofie, bleek langer thuis wonen niet langer verantwoord, en daarom kwam zij onder het mom van ‘een paar weken aansterken’ in de Talmahof in Emmeloord.

Veel sneller dan gedacht en gehoopt vloeiden de krachten uit haar weg.

Na een bijzonder leven met van tijd tot tijd de nodige strijd waarbij Gerrie, jullie moeder en oma uit alle macht geprobeerd heeft om bij jullie te blijven leven, is daar nu een einde gekomen.

Een laatste tekening op haar gezicht, een laatste kneepje in je hand, een laatste kus...

Tijdens de afscheidsbijeenkomst op 11 mei jl. hebben we enkele woorden uit Psalm 139 gelezen: “*HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten*”. Woorden die te binnen schieten als je denkt aan de manier waarop Gerrie van den Berg zeker in de laatste jaren van haar leven veel mensen – ook degenen die het dichtste bij haar stonden – op afstand wist te houden zodat niemand wist wat er in haar omgving, wat haar bezighield en waar ze misschien zelf geen eens woorden aan kon geven.

Maar God wist het wel, omdat Hij haar door en door kende.

Heer, U was altijd bij haar, U legde Uw handen op haar en U was voor haar en naast haar en om haar heen, elke dag!

Na een bijzonder leven met van tijd tot tijd de nodige strijd waarbij Gerrie van den Berg uit alle macht geprobeerd heeft om bij haar dierbaren te blijven leven, is daar nu een einde gekomen.

Een laatste glimlach op haar gezicht, een laatste kneepje in je hand, een laatste kus...

Hopelijk heeft zij nu de rust mogen vinden bij Hem die haar nooit losgelaten heeft.

Uit de Kerkenraad.

Op 1 juli werd de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie gehouden. In de vakantie staat het kerkenwerk op een laag pitje en mogen we ons opladen voor een nieuw seizoen.

Op zondag 2 juni zijn er briefjes uitgedeeld waarop u namen kon invullen van gemeenteleden die u geschikt achtte voor een ambt. We hebben veel namen ingediend gekregen en gaan hiermee aan de slag. We willen u bedanken voor de voordracht van gemeenteleden en hopen dat zij zich ook door de gemeente geroepen voelen als zij worden benaderd.

De *kerkrentmeesters* hebben veel werk en kunnen zeker mensen gebruiken om de last van de werkzaamheden te verlichten.

In mei is er half-verharding aangebracht op de begraafplaats in Paasloo. In het najaar zal er een toilet in de kerk van Paasloo worden gerealiseerd.

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdienst. Graag zouden we een groepje met vrijwilligers hebben die willen helpen met koffieschenken. Wilt u een paar keer per jaar hieraan meewerken, dan kunt u dat doorgeven aan de kerkrentmeesters kerkrentmeesters@hgop.nl.

De *diakenen* zijn blij te kunnen mededelen dat zij over voldoende financiën beschikken om rijkelijk uit te kunnen delen.

Dit jaar organiseren de diaconieën van de PGO en HGOP weer een uitje voor 75 plussers. Meer informatie hierover vind u elders in deze Kerklanken.

Achter de schermen wordt nagedacht over het vernieuwen van de gezinsdiensten. Er is een voorstel gedaan voor een aantal investeringen en randvoorwaarden voor het kunnen houden van deze diensten. De kerkenraad heeft hiervoor akkoord gegeven. We zullen nu op zoek gaan naar de juiste mensen om dit te kunnen realiseren en uitvoeren.

Op zondag 28 juli zullen we afscheid nemen van Johannes en Bertha van der Veen als koster in Paasloo. Na de kerkdienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of fris in gebouw de Paasloë en bent u in de gelegenheid om de Johannes en Bertha de hand te schudden.

Voor de vervanging van Johannes en Bertha zijn er zes duo's bereid gevonden om op de zondagen koster te zijn in Paasloo. Zij zullen dit per toerbeurt doen. Een aantal van hen zal ook beschikbaar zijn voor uitvaarten. Via deze weg willen wij hen alvast hartelijk danken voor hun bereidheid en inzet.

Op het moment van schrijven zijn de roosters voor de kinderoppas en zomervakantieschool in de zomervakantie nog niet rond. Als u zich hiervoor wilt inzetten, dan horen we dat graag. We zoeken nog iemand voor de kinderoppas voor 4 augustus. Informatie en aanmelden kunt u bij Regien Mendel 06-151387722.

Voor 4 en 11 augustus zoeken we nog iemand voor de zomervakantieschool. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Gea de Boer 06-37269862.

In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die gehouden worden kunt u vinden in deze Kerkklanken en op de website. De laatste keer krijgt u het nieuws op 21 juli en na de vakantie verschijnt dit weer op 1 september.

Ook onze voorgangers zijn toe aan vakantie. Ds. Jans heeft vakantie van zaterdag 20 juli t/m zondag 18 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van vrijdag 2 t/m zaterdag 24 augustus. U kunt in deze periode altijd contact opnemen met één van de ouderlingen.

Het scribaat wordt tijdens de vakantie van de scriba waargenomen door Jelly Pen. U kunt van 1 t/m 23 augustus contact met haar opnemen via scriba@hgop.nl of 06 39381500.

Na de vakantie op zaterdag 14 september zullen de beide kerken, Oldemarkt en Paasloo, 's middags worden opengesteld in het kader van de Open Monumentendag. Wanneer u hierbij wilt helpen, kunt u dat aangeven bij Mijntje Veenstra 06 13931052 of mijntjeveenstra55@outlook.com.

Voor de komende vakantieperiode wensen we u een goede tijd toe. Of we nu thuis blijven of weggaan, we mogen weten dat God altijd bij ons is.

‘U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.’ Psalm 16:11

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba

Brief

Onderstaande brief werd ontvangen van zuster Lies als bedankje voor de collecte die gehouden werd tijdens de Oecumenische viering op 14 april in de RK-kerk.

“Lieve leden van de oecumenische werkgroep,

Het is al even geleden, n.l. op 14 april dat ik jullie mooie gift van 395,35 euro mocht ontvangen dat ondertussen nog hier bij ons aanwezig is.

We wachten nog een gelegenheid af, waar we dan de kans hebben om deze som geld mee te geven.

Geld opsturen is momenteel heel erg moeilijk en daarom blijft het even bij ons in reserve bij andere giften, die ook met kleine beetjes binnenkomen.

De mensen, zeg maar weldoeners, blijven ons en daarmee onze missie in Burundi steunen en dan te zijner tijd wordt het meegegeven en horen we wat er mee gedaan is.

Wij willen u allen, lieve mensen van de oecumenische gemeenschap, van harte bedanken opdat u elk jaar weer aan ons denkt en probeert wat geld bij elkaar te sprokkelen.

Het is momenteel geen makkelijke tijd maar we blijven steeds hoopvol uitzien naar de goodwill van de mensen die ook nog wat weten te geven aan degene die het minder hebben dan ons.

Ik weet, er wordt vaak aan de deur geklopt voor een of ander goed doel, maar toch springen er soms nog wat projecten uit die voorrang hebben, dat zie ik weer aan de gift die is opgehaald door uw leden van deze werkgroep.

Dank, dank, veel dank daarvoor en wij van onze kant blijven u, uw families en al onze weldoeners gedenken in onze dagelijkse gebeden.

Met veel vriendelijke groeten en dank, Lies op de Weegh.”

Terugblik op ‘Feest van de Geest 2024’



Tijdens Hemelvaart en Pinksteren mocht ik samen met Harm Echten uit Ruinen, onder de vlag van Feest van de Geest, exposeren in de kerk in Paasloo. Het gaat hierbij om beeldende kunst, Pinksteren en monumentale architectuur.

Feest van de Geest is een (tweejaarlijks) inspirerende evenement, waarbij gemeenten, kunstenaars, predikanten en vrijwilligers betrokken zijn. Er zijn clusters over heel Nederland verspreid. In het cluster Overijssel/Zuid-West Drenthe deden 44 kunstenaars en 14 kerken mee. De kerk in Paasloo deed dit jaar voor het eerst mee.

Met eenvoudige middelen was het mogelijk om zonder “een spijker in de muur” ons werk tentoon te stellen.

De hulp van vrijwilligers (gastheren en gastvrouwen) en de invulling van de dienst op zondag 12 mei door dominee Egbert Jans hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het succes.

Het thema was dit jaar ‘Troost’. In de overdenking tijdens de dienst werd dit mooi uitgebeeld en toegelicht. En wie weet zijn bezoekers getroost de drempel over weer naar buiten gegaan. Hoe mooi is het daar een bijdrage aan te hebben kunnen leveren!

De vele bezoekers (ruim 350) waren vaak verrast door de bijzondere kerk: intiem met een heel eigen karakter!

Wij kregen regelmatig te horen dat het werk van ons beiden, hoe verschillend ook, goed bij elkaar paste. En ook dat deze kerk zich goed leent om iets te exposeren!

Het belangrijkste vind ik dat mensen de drempel van de kerk overkomen en genieten van kerk, kunst en gastvrijheid. De zes middagen zijn omgevlogen!

Wat mij betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar, alhoewel het niet gebruikelijk is dat een kunstenaar tweemaal achter elkaar in dezelfde kerk meedoet. Maar ik weet dat er genoeg animo is om in deze kerk te exposeren!

Met dank aan de gastheren en gastvrouwen, ds. Jans, de kerkenraad met in het bijzonder het college van kerkrentmeesters.

Harm Visserman

Zondag 14 juli 2024

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
afscheid kinderen zondagschool

Collectes:

1. *Diaconie*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 21 juli 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

1. *Diaconie*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 28 juli 2024

Paasloo: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
Afscheid koster Johannes & Bertha van der Veen

Collectes:

1. *Vrienden van De Hoop*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 4 augustus 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
koffiedrinken na de dienst

Collectes:

1. *Diaconie*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 11 augustus 2024

Paasloo: 09.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes:

1. *Diaconie*
2. *College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 18 augustus 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 25 augustus 2024

Paasloo: 09.30 uur Dhr. M. Luth, Kampen

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 1 september 2024

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

koffiedrinken na de dienst

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 8 september 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

gezinsdienst m.m.v. Muziekteam

Collectes:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Ossenzijl: 10.00 uur voorganger VZG

gezamenlijk met VZG in gebouw Rehoboth

Collectes: bestemd voor VZG

Dinsdag 10 september 2024

Landerijen: 15.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
viering Heilig Avondmaal

Collecte: t.b.v. onkosten

Zondag 15 september 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
viering Heilig Avondmaal

Collectes:

- 1. Het Lichtpunt*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Zondag 22 september 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
Startdienst, gezamenlijk met PG in Hervormde kerk

Collectes: door commissie bepaald

Zondag 29 september 2024

Paasloo: 09.30 uur Dhr. A. Weemstra, Vries

Collectes:

- 1. Diaconie*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Collectes:

- 5 mei: Project 1027 Noodhulp: € 220,37; college van kerkrentmeesters: € 99,05; Instandhouding gebouwen: € 101,65;
- 9 mei Hemelvaartsdag: Het Lichtpunt: € 103,45; college van kerkrentmeesters: € 37,44; Instandhouding gebouwen: € 28,60;
- 12 mei: Diaconie: € 76,76; college van kerkrentmeesters: € 56,42; Instandhouding gebouwen: € 48,65 + 12 US Dollars
- 19 mei: Roemenië Broodproject: € 175,60; college van kerkrentmeesters: € 77,50; Instandhouding gebouwen: € 76,45;
- 26 mei: Dovenschool Jordanië: € 292,10; collecte onkosten zendingszondag: € 103,60
- 2 juni: Diaconie: € 121,15; college van kerkrentmeesters: € 82,00; Instandhouding gebouwen: € 68,70;
- 9 juni: Diaconie: € 66,30; college van kerkrentmeesters: € 49,45; Instandhouding gebouwen: € 40,95
- 16 juni: Roemenië, school Cotus: € 195,95; college van kerkrentmeesters: € 81,95; Instandhouding gebouwen: € 81,45
- 23 juni Ochtenddienst: Diaconie: € 131,10; college van kerkrentmeesters: € 81,15; Instandhouding gebouwen: € 63,52
- 23 juni Marktplcindienst: KidsChoir: € 233,-; Elmer en Hanna: € 175,05;
- 30 juni: Diaconie: € 180,71 ; college van kerkrentmeesters: € 96,22 ; Instandhouding gebouwen: € 88,67
- 7 juli: ZWO Open Doors: € 90,95; college van kerkrentmeesters: € 42,10; Instandhouding gebouwen: € 47,65

Giften:

- Via de kerk: € 20,- voor de kerkrentmeesters; € 10,- voor het watergebruik; € 200,- actie Kerkbalans; € 12,50 voor de kerkrentmeesters.
- Via A. Elzenaar: € 10,- voor de diaconie; €20,- voor de diaconie; drie maal € 10,- voor het bloemenfonds; € 20,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor het bloemenfonds.
- Via M. Veenstra: € 24,70 voor de zending; € 10,- voor het bloemenfonds.
- Via fam. Wicherson: € 10,- voor onderhoud gebouwen.
- Via H. Kramer en T. de Jonge: € 15,- voor de diaconie.
- Via H. Kramer: € 20,- voor de kerkrentmeesters.
- Via Mevr. Oosterveld: € 20,- voor het bloemenfonds.
- Via ds. Jans: € 50,- voor de kerkrentmeesters.
- Via G. Keilman: € 20,- voor de kerkrentmeesters.

Collecte Landerijen:

De opbrengst van de collecte in de Landerijen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 28 mei was € 67,30.

Opbrengst Spaarpotkerkje Oldemarkt: Het bekende spaarpotkerkje voor onze eigen zendingsprojecten is begin mei weer geleegd en heeft € 250,55 opgebracht.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, tel.nr.: 06-13931052
Vooraf kunt u het bedrag overmaken op bankrek.nr.: NL14RABO0361236727
t.n.v. Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Uitje voor leden van Prot. Gemeente Oldemarkt en Herv. Gemeente Oldemarkt-Paasloo van 75 jaar en ouder

Dit jaar organiseren de diaconieën van de PGO en HGOP weer een uitje voor 75 plussers.

We zijn van plan om op **woensdag 4 september a.s.** naar de Sluispoort in Zwartsluis te gaan. We vertrekken om 13.00 uur vanaf De Landerijen en rijden dan naar Zwartsluis. Hier drinken we eerst een kopje koffie of thee met een lokaal lekkernijtje. Hierna gaan we in groepen met een gids het museum bekijken.

In De Sluispoort is de historie van Zwartsluis te ontdekken. Het Schoonewelle museum voor natuur en ambacht is hierin gevestigd, net als informatie over de Buisman koffiestroopfabriek. Ook is er een museumwinkel aanwezig.

Ter afsluiting van de middag wordt u nog een drankje aangeboden. Voor u als lid van PGO en HGOP zijn hier geen kosten aan verbonden.

Vanaf nu kunt u zich (op werkdagen telefonisch na 18.00 uur) opgeven bij:

Wilfred Koers 06-37565555 of wilfredkoers@hgop.nl

Boukje Leusink 06-80078724 of boukje.leusink@outlook.com

Gesprekskring

Ook in het komende seizoen 2024-2025 willen we als gesprekskring / gemeentegroiegroep weer bij elkaar komen.

Het is altijd weer mooi om op een ongedwongen en open manier met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel, het geloof en wat dat voor onszelf betekent. Het mooie is dat iedereen mag laten horen hoe het voor hem of haar is, en dat je elkaar daarin ook waardeert en respecteert.

Het afgelopen seizoen zijn we bezig geweest met de Psalmen, en daar willen we komend seizoen mee verder gaan.

De volgende data staan gepland:

23 september, 21 oktober, 25 november, 16 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei.

De groep komt op maandagmorgen bij elkaar om 9.30 uur, steeds bij iemand anders thuis.

In de Zondagsbrief zal t.z.t. bekend gemaakt worden bij wie we de eerste keer samenkomen.

Voor vragen mag u altijd bellen, mailen of een appje sturen.

Heidi Kramer

heidi.kramer@hgop.nl

Tel. 06-30016897

Startdienst kerk en school 2024.



Zondag 22 september is er weer een startdienst van de 3 kerken en 2 scholen, tw: RK. Kerk, Herv.Kerk en Prot.Gemeente Oldemarkt (PGO), St. Bernardus en De Ark. Deze keer in de Herv. Kerk. Het thema is dit jaar: **groei en bloei**. Ds. Egbert Jans is de voorganger.

Op dinsdagmiddag 3, 10 en 17 september van 14.30 – 15.30 uur (in cbs De Ark) is er de mogelijkheid voor kinderen van de basisscholen om enkele liedjes o.l.v. Yme v.d. Valk voor deze startdienst te oefenen en we hopen op veel kinderen die via dit kinderkoor mee gaan werken aan de dienst. Verder zal er ongetwijfeld iets bijzonders gebeuren tijdens de dienst maar dat blijft nog een verrassing.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris buiten bij of binnen in De Ontmoeting. Hierbij willen wij u en jullie van harte uitnodigen om deze datum alvast te noteren.

Namens de Startdienstcommissie,
Hieke v.d.Valk

**GROEI &
BLOEI**

Persbericht over de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden- IJsselland, te Kampen

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is al veertig jaar een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 plaatsen aangeboden. De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te waarderen. Ieder is dan ook welkom! De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 270,- per lesjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 17 september 2024 te Kampen.

U kunt een informatieavond over deze cursus te Kampen bezoeken op dinsdag 2 juli en dinsdag 3 september, beide keren vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, Kampen. Dat is ook de plaats waar de cursus wordt gegeven. Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.

Kijk op www.tvgijselland.nl of www.facebook.com/TVGijselland voor meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.

De ‘reis van je leven’.

Cursus waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan.

In September beginnen we met een verdieping in het meest besproken onderwerp door Jezus in de evangeliën: het Koninkrijk van God.

Je bent van harte welkom, om op jouw geloofsreis meer van ‘het Koninkrijk van God’ te ontdekken.

Ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat doe je tijdens 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten.

Je ontdek persoonlijk wat het Christelijke geloof inhoudt, in relatie tot het Koninkrijk van God.

Locatie: de Ontmoeting, Marktpllein te Oldemarkt

Tijd: aanvang 19.30 uur, met koffie, afsluiting 21.30 uur

Start: 5 september met introductieavond.

Afsluiting en samen eten 28 november

Het belangrijkste: het gesprek (in kleine groepjes) .

Cursusoverzicht: Dit is een basiscursus met speciale nadruk op wie God is en wat zijn Koninkrijk inhoudt. Tijdens deze cursus leer je:

- het fundament aangaande Gods Koninkrijk in de hemel en op aarde;
- wat het Koninkrijk wel en niet is;
- wanneer en waar het Koninkrijk zich openbaart;
- belangrijke karakteristieken en principes van het Koninkrijk;
- hoe het Koninkrijk ingegaan kan worden en hoe erin te leven.

Cursusdoelen : Aan het eind van deze cursus:

- heb je een honger ontwikkelt voor Gods Koninkrijk ;
- zoek je eerst het Koninkrijk van God om vervolgens uit te leven en uit te breiden;
- wordt je een boodschapper van het goede nieuws van het Koninkrijk van God;
- ga je over van een traditioneel christelijke denkwijze naar een Koninkrijk denkwijze.

Graag aanmelden bij Hennie Oord, op nr. 06 1119 0575

Gespreksleiding: Ds Egbert Jans, Henny Oord, Trijntje de Jonge, Volkert Muijs en Alette Uittenbogaard

Inhoudsopgave :

5 september	: Introductie avond
12 september	Les 1 : Jezus introduceert het Koninkrijk
19 september	Les 2 : Wat is het Koninkrijk van God
26 september	Les 3 : Wanneer het Koninkrijk er is
3 oktober	Les 4: Het Koninkrijk geopenbaard in het Oude Testament
10 oktober	Les 5 : Het Evangelie van het Koninkrijk
17 oktober	Les 6 : Het Vader-Zoon paradigma
24 oktober	Les 7 : De wetten van het Koninkrijk
7 november	Les 8 : De hemelse Cultuur
14 november	Les 9 : Handelingen – Krachtig het Koninkrijk laten komen
21 November	Les 10 : Het Koninkrijk en de wereld
28 november	Afsluiting en samen eten

Voor ieder is een Lesboek aanwezig

Alpha Youth: Fun, Faith, Food & Friendship

Stel al je vragen over leven en geloof. Tien bijeenkomsten en een weekend, een avontuur samen met vrienden.

Zin in een avontuur? Klaar om te ontdekken wat je nog niet weet? Doe dan mee met Alpha Youth! Alpha Youth is de place to be voor jouw vragen over het leven en het christelijk geloof. Het is een cursus over de basis van het christelijk geloof, maar het is geen cursus zoals je het gewend bent.

Alpha Youth bestaat uit tien bijeenkomsten en een weekend weg en het is helemaal gratis.

Alpha Youth is voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar.

Alpha Youth wordt geleid door jonge mensen. Zij zijn zelf geïnspireerd door de Alpha.

Rink zegt :”... de Alpha is een laagdrempelige cursus over het Christelijke geloof en is bedoeld om er achter te komen: wat geloof ik nou eigenlijk ? en waarom geloof ik dat? Het zijn leuke avonden, waarin we eerst samen gaan eten en daarna naar een filmpje kijken met wat vragen.”

Bij Alpha gaat het om jouw vragen, er is geen goed of fout.

Bij Alpha Youth eet je gezellig samen, daarna luister je naar een inspirerend verhaal en ten slotte praat je verder in een kleine groep. Iedereen is welkom, of je nu al jaren in de kerk komt of niet precies weet wie Jezus is. Terwijl je samen opzoek gaat naar antwoorden, maak je vrienden voor het leven en leer je meer over wie God voor jou kan zijn. Je kunt alleen komen of vrienden meenemen.

Alpha Youth is gratis. Je mag vrijblijvend een keer langskomen, maar geloof ons: als je één keer bent geweest wil je niks meer missen.

Food: Elke bijeenkomst begint met samen eten. Yum! Aan tafel leer je elkaar kennen, kun je over je dag vertellen en natuurlijk genieten van lekker eten. Het eten is gratis en als het nodig is wordt er rekening gehouden met allergieën of diëten.

Fun: Voor, na of tijdens het eten is er ruimte voor fun. Denk aan een spelletje, grappige challenge of een luchtige voorstelronde. Houd je vooral niet in als je zelf een leuk idee hebt! We vinden fun net zo belangrijk als goede gesprekken.

Faith: Dan is het tijd voor de inleiding. Altijd al een vraag aan God willen stellen? Grote kans dat die bij Alpha aan bod komt. Elke bijeenkomst heeft een ander thema rondom het christelijk geloof. Dit thema wordt ingeleid door iemand die er iets over vertelt en door met elkaar naar een video te kijken. Benieuwd welke thema's allemaal voorbijkomen?

Locatie: De Ontmoeting, Marktplaats in Oldemarkt

Tijd: 18.30 u samen eten, 19.30 – 21.30 de bijeenkomst rond een thema

Leiding:	Rink de Groot	06 14 38 66 18
	Sjaco Bouwer	06 20 63 25 32
	Evelijne Boogaard	06 23 80 50 50

Graag aanmelden!

Hieronder vind je een overzicht van alle onderwerpen die voorbijkomen

De eerste bijeenkomsten

- 8 september introductie avond
- 15 september Leven, Is er meer?
- 22 september Jezus: Wie is Jezus?
- 29 september Kruis: Waarom stierf Jezus?
- 6 oktober Geloof: Hoe kun je geloven?
- 13 oktober Bidden: waarom en hoe?
- 20 oktober Bijbel: waarom en hoe?

Tijdens het weekend

- Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
- Vervulling: Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
- Nieuw leven: Hoe nu verder?

Na het weekend

- 10 november Kwaad: Hoe kan ik het kwade weerstaan?
- 17 november Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?
- 24 november Genezing: Geneest God ook nu nog?
- 1 december Kerk: Hoe zit het met de kerk?
- 8 december afsluiting samen met kokers en bidders

Genoeg om te bespreken dus!

Elke bijeenkomst wordt het thema ingeleid met een video.

Bij Alpha Youth zijn we vooral benieuwd naar wat jij denkt. Er is alle ruimte om jouw gedachten over de onderwerpen te bespreken en alle vragen te stellen die je hebt.

Weet je niet zeker of Alpha Youth iets voor jou is? Je kunt altijd gewoon een keertje langskomen om het te proberen.

Wie wil er wanneer koken? Opgeven bij Henny Oord 06 1119 0575

Wie wil thuis mee bidden? Opgeven bij Alette 06 55 82 3377

HGOP TV Live stream

Alle kerkdiensten, speciale diensten, sing-ins worden rechtstreeks uitgezonden. Diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden wanneer de familie daar geen bezwaar tegen heeft, ook is er de mogelijkheid om de dienst af te schermen, alleen wie een code ontvangt kan dan meekijken. Elke dienst is op een later tijdstip te bekijken of te beluisteren. Dit kan via de website:

www.hgop.nl of **www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop**

U kunt de dienst ook downloaden. De diensten blijven één jaar na uitzending beschikbaar en worden daarna verwijderd. Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma (06-52486274) e-mail **h.elgersma@hetnet.nl** of Aron Bouwer (06-13409414) e-mail **aron.bouwer@hgop.nl** voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Adressen

Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: **ds.jans@hgop.nl**

Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 06-30016897
E-mail: **heidi.kramer@hgop.nl**

Kerkenraad:

Voorzitter: Ds E.H. Jans

Vice-voorzitter: G. Keilman

Binnenweg 33

8378 JJ Paasloo

Tel: 06-53753423

Email: **g.keilman@hgop.nl**

Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries

Platteweg 31

8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455

E-mail: **scriba@hgop.nl**

College v Kerkrentm:

Voorzitter:H. Elgersma

Windsingel 32

8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952

E-mail: **h.elgersma@hgop.nl**

Secretaris: K. Bult-Boltjes

Hareweg 14

8375 GB Oldemarkt tel. 06-10688972

E-mail: [**kerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:kerkrentmeesters@hgop.nl)

Kerkebalans:

bankreknr: NL31INGB0000825708

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Collectemunten:

bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

M. Veenstra-Blaauw,

Kruisstraat 80 8375 BH Oldemarkt

(graag van tevoren even bellen, tel.06-13931052).

Overige:

bankreknr: NL23RABO0139001611

Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

E-mail: [**penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl**](mailto:penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl)

Diaconie:

Voorzitter: Mevr. H. Oord-Los

Weidekamp 4

8375 JG Oldemarkt

Tel: 0561-452297

e-mail: [**h.oord@hgop.nl**](mailto:h.oord@hgop.nl)

Secretaris: Mevr. H. Boltjes

Frieseeweg 38

8375 AJ Oldemarkt

Tel: 06-38896392

e-mail: [**diaconie@hgop.nl**](mailto:diaconie@hgop.nl)

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.

Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep: Penn.m.: J. Bouwer-Muis,
Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007
Fambouwer9@gmail.com

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: **www.hgop.nl**

Kerkelijk bureau

Contact: open op afspraak scriba
Adres: Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: **scriba@hgop.nl**

Kosters

Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Kosters

Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstraat. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 06-53202537

Oppasdienst

Mevr. D. Hakvoort-van den Berg
De Klokkemaat 1
8375 HC Oldemarkt
Tel: 06-27264903
e-mail: **daantje_bergje@hotmail.com**

Vervoer naar kerkdiensten: P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken:

Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Lettertype Times New Roman, grootte16.(Word)
Schriftelijk p/a Redactie Kerkklanken
De Hornlanden 7 Oldemarkt
E-mail: **kerkklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 9 september 2024 18.00 uur.

Nr.4 Juli 2024