



Stof tot nadenken

OP ONS PAASBEST?

Carnaval zit er alweer een tijdje op. Sommigen leven er ieder jaar intens naar toe. Een feest dat voor menigeen meer betekenis heeft dan Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw of zelfs hun eigen verjaardag: je compleet uitleven tot je er bijna of helemaal bij neervalt. Enkele dagen na elkaar. Wat een conditie moet je dan hebben!

Felgekleurd verkleed, vaak onherkenbaar met een potsierlijk masker. Je moet gokken wie je voor je hebt. Je kunt de ander niet recht in de ogen kijken. Je hoopt op complimenten voor je outfit, je originaliteit. Je ziet er nu al op je paasbest uit.

Eenmaal thuis gaat het masker af. Je kijkt in de spiegel, je kijkt jezelf in de ogen, je herkent jezelf bijna niet meer. Uitgeput van de lichamelijke inspanningen plof je op de bank of met enig geluk in bed. Excuses als ik het doen en laten van de gemiddelde carnavalsvierder bezijden de waarheid heb beschreven.

Wat me vooral bezighoudt is de vraag hoe het met ons eigen vierseizoenen-masker is gesteld. Ik denk dat we er haast niet aan ontkomen om af en toe een masker op te zetten. We willen niet altijd dat de ander weet wat er werkelijk in ons omgaat. Vaak als een vorm van zelfbescherming, omdat er ooit misbruik is gemaakt van onze kwetsbaarheid; uit loyaliteit om de ander niet tot last te zijn; uit angst een stempel opgedrukt te krijgen. En voor hoe lang dragen we dat masker? Zit het losjes en is het makkelijk af te zetten? Of zit het heel stevig zodat het groeven achterlaat? In ieder geval kan een masker een vertekend beeld geven bij de ander. En als je dat heel lang weet vol te houden, kun je misschien niet meer terug en leef je in een spagaat. Uiterst vermoeiend!

Hoe mooi zou het zijn als we de ander op zijn/haar juiste waarde schatten. Misschien het hoofd bijdraaien om ons luisterend oor volledig in te zetten? Zijn we in staat om zuiver waar te nemen?

Zien we de kwetsbaarheid van het kind achter het masker van schreeuwen?

Zien we de onzekerheid van de puber achter het masker van foute grappen?

Zien we het verdriet van de vrouw achter haar masker van no-nonsense?

Zien we de vermoeidheid van de man achter zijn masker van carrière maken?

Zien we de machteloosheid van wereldleiders achter hun maskers van agressie?

Het Paasevangelie is voor mij steeds weer een mysterie: ongeloof en geloof liggen heel dicht bij elkaar. Een mengeling van gevoelens bij Jezus en zijn discipelen op Goede Vrijdag en Paasmorgen: zich van God verlaten voelen, intense pijn, verdriet, boosheid, onbegrip, maar ook blijdschap, bevrijding, uiterste verwondering. Als mens van alle eeuwen zeer herkenbaar. Hoe intens kun je verlangen naar een stukje warmte, begrip! Hoe graag zou je het verleden heel anders willen overdoen! Hoe graag zou je het verdriet van je geliefde(n) willen wegnemen! Hoe intensief probeer je weer op te krabbelen vanuit een hopeloos lijkende situatie!

Dan is daar die weggerolde steen, het lege graf, de engel die zegt: "Wees niet bang." Tekenen van troost. De steen op onze maag voelt minder zwaar en ons (soms) doodse bestaan komt weer tot leven. We kunnen weer tot ons recht komen. Opstaan om de toekomst in te gaan. Zolang de Eeuwige die geeft.

Pasen laat zien dat wat onmogelijk lijkt toch mogelijk is!!! Met Pasen wordt alles blootgelegd. We mogen helemaal onszelf zijn. Zonder masker en we hoeven er ook niet op ons paasbest uit te zien. Pasen opent de weg van hoop. Voor iedereen die dat gelooft en wil zien. Dichtbij en ver weg. Een Feest voor elke dag!

Klaas Boeijinga

*'Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.*

*Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.*

*Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.'*

Andries Govaart

In Memoriam Jantje Christina Los – Jongschaap

Nooit meer hier, maar altijd bij ons...

Na een periode waarin het leven voor Jantje Christina Los – Jongschaap absoluut niet gemakkelijk geweest is, hebben haar kinderen en kleinkinderen afscheid moeten nemen van hun allerliefste en dappere moeder en oma.

Geboren in Ossenzijl op 17 juni 1945 overleed zij in in Steenwijk op vrijdag 2 februari 2024. Jantje werd 78 jaar.

In de afscheidsbijeenkomst op 8 februari jl. stonden lezen we woorden uit Openbaring 21 waar het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin alle tranen, pijn en moeiten verdwenen zijn.

Het is een toekomst vol van hoop waarvan Jantje Los nu al mag genieten.

Het gedicht van Toon Hermans kwam voorbij:

*Je hebt iemand nodig stil en oprecht
die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht
Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient,
dan pas kan je zeggen: ik heb een vriend...*

In het leven van Jantje Los zijn meerdere mensen geweest die voor haar als vriend waren, en andersom. Als het enigszins in haar vermogen lag, dan was Jantje Los er voor de ander...

Voor haar man, die al jong ernstig ziek bleek te zijn.

Zolang mogelijk heeft zij hem verzorgd, en zijn overlijden op jonge leeftijd was diep ingrijpend. De zorg voor haar kinderen – haar meiden- van wie zij zielsveel gehouden heeft. Zij stond altijd voor hen klaar, ook toen zij later hun eigen wegen gingen en zelf een gezin kregen. Ze was er altijd voor hen – liefdevol, zorgzaam en ook wel bezorgd.

Door haar astma en toenemende problemen met niet goed functionerende bloedvaten in haar benen, werd het voor Jantje steeds lastiger om te blijven doen wat ze graag wilde.

Haar enorme wilskracht en vechtlust hebben haar steeds weer geholpen, en ook haar vaste vertrouwen in de Here God. In alles wat zij deed, wist zij zich afhankelijk van Hem.

Van Hem ook kreeg ze iedere dag weer de kracht om de dingen van dag op te pakken, te genieten van wat haar toekwam.

Je zou kunnen zeggen dat zij – in de lijn van dat gedicht van Toon Hermans – God wist als haar Vriend.

Door de heftige periodes waar zij door heen ging, heeft ze meer dan eens getwijfeld aan die ‘vriendschap’ met God.

Misschien niet eens altijd hardop, maar zeker vanuit haar hart heeft ze het

uitgeschreeuwd naar Hem – als de pijn niet meer te dragen was, als de onmacht haar parten speelde, als haar toekomst haast uitzichtloos leek...

Als God dan haar Vriend wilde zijn, dan was Hij nu wel erg onzichtbaar, onhoorbaar, onvoelbaar.

Zo, dat Jantje ook niet wist waar zij het zoeken moest, waar zij *Hem* zoeken moest. *Wáár* was God in haar ellende?

Ondanks alles was God het toch die steeds weer op zoek ging naar Jantje – en met haar verstand *wist* zij dat ook wel.

Na een intensieve en hectische periode in het ziekenhuis en in Reestdal bleek helaas dat terugkeer naar de Landerijen niet mogelijk was. Jantje kreeg een appartement in Nijenstede.

Ook al was de verzorging daar goed, Oldemarkt loslaten was erg moeilijk, maar gelukkig bleven mensen vanuit Oldemarkt haar bezoeken.

Toen na een nieuwe ziekenhuisopname bleek dat de artsen niets meer voor haar konden doen, is zij terug gekomen in Nijenstede, wetend dat haar levenseinde nabij was. Ze *kón* niet meer, en ze wilde eigenlijk ook niet meer.

Het loslaten van haar kinderen en kleinkinderen was wel het allermoeilijkste wat er was. Maar ‘jullie hebben elkaar’ en die wetenschap gaf haar tenslotte ook de rust om het over te geven en los te laten.

Ze mocht naar Huis gaan, naar haar memme met wie zij zo’n intense band had gehad; naar haar hemelse Vader die als een Vriend met haar door het leven was gegaan en die nu op haar wachtte.

Jantje Los is over het lijden heen getild omdat God haar naar Huis gedragen heeft. Alle pijn en tranen zijn nu voor haar voorbij.

Ze mag al genieten van een toekomst vol van hoop zoals Johannes daar al over geschreven heeft in zijn boek Openbaring.

God heeft hem laten zien hoe die er uit zal zien.

Een nieuw Jeruzalem...

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...

Een bron waaruit water gedronken kan worden waarvan je nooit geen dorst meer krijgt...

Water dat eeuwig leven geeft, een leven bij God omdat Hij zelf zegt: *Ik zal jouw God zijn en jij zal Mijn kind zijn.*

Dat heeft Hij zeker ook tegen Jantje Los gezegd.

Die woorden van dat gedicht van Toon Hermans zijn al wat ouder, maar de kracht ervan is onveranderd groot.

Ze mogen ook voor de kinderen en kleinkinderen van Jantje Los van betekenis zijn. Misschien kunnen zij zelfs wel proberen te bedenken dat God zo’n Iemand wil zijn, die ook met hen lacht en met hen grient zodat zij ondanks alles kunnen gaan zeggen: Hij is mijn steun en toeverlaat, Hij is mijn Vriend.

In Memoriam Marijke Korpershoek – van Rijn

Op 15 februari 2024 overleed mevr. Marijtje Willempje Elisabeth Korpershoek-van Rijn op de leeftijd van 74 jaar. Zij werd geboren in Katwijk op 13 september 1949 en kwam na haar huwelijk met Arie Korpershoek op enig moment in Oldemarkt wonen. De kerk in Katwijk was ook enorm belangrijk in het leven van het gezin van Marijke. Samen kregen ze drie kinderen waarvan de jongste helaas het levenslicht niet heeft mogen genieten. Marijke hield van gezellige en leuke dingen, en van ook uitstapjes naar verschillende vakantieoordn kon zij enorm genieten. Met dochter Lonneke -die enorm veel voor haar moeder heeft gedaan- heeft ze genoten van de vele kopjes koffie in het restaurant met het bijbehorende sigaretje. Ook paarden was een grote liefhebberij van Marijke en Lonneke, waar ze menig uurtje aan besteed hebben. Marijke heeft veel voor de gezinnen van haar kinderen klaargestaan en dat was prachtig. Het geloof was voor Marijke heel belangrijk. Het zat door haar leven heen verweven en daar putte zij ook kracht uit, te weten dat de Here haar Herder was. In 2015 werd zij getroffen door een ernstig herseninfarct. De situatie is heel kritiek geweest en een langdurige ziekenhuisopname in Groningen was noodzakelijk. Daarna volgde nog diverse tegenslagen op gezondheidsgebied, wat heel moeilijk was voor iedereen. Na verloop van tijd kwam zij te wonen in Lindestede. Helaas was het niet mogelijk dat zij terug zou keren naar haar plekje in Oldemarkt. In Lindestede knapte zij wonderwel aardig op waardoor zij nog een aantal jaren zelfstandig begeleid in Berkenstede kon wonen. Daar genoot zij van de mensen om haar heen, maar tegelijkertijd miste zij ook enorm de kerkgang. In de laatste anderhalf jaar werd het voor Marijke steeds moeilijker om alleen te functioneren omdat ook haar geheugen haar in de steek ging laten en het te gevaarlijk werd om in Berkenstede te blijven wonen. Daarom verhuisde zij weer naar Lindestede. Omringd door liefdevolle zorg en de aandacht van haar kinderen en kleinkinderen is zij overleden. Op 20 februari was de rouwdienst in Katwijk en aansluitend is Marijke daar ook begraven.

Uit de Kerkenraad

Op 11 maart kwam de kerkenraad bij elkaar voor een vergadering. We beginnen elke vergadering met een korte toerusting. Op dit moment bespreken we hoofdstukken uit het boekje van Jelle de Kok; 'Ruimte voor de Geest'. We bidden dat de Heilige Geest steeds meer ruimte in mag nemen in de gemeente en in onze harten.

Voorin Kerkklanken kunt u altijd een meditatie lezen. Deze meditaties worden om en om geschreven door Esther Pierik en ds. Jans. We kregen vanuit de Protestantse Gemeente bericht, dat in het kader van verlichting van werkdruk, Esther Pierik de meditaties niet meer verzorgt. Men heeft dhr. Klaas Boeijinga bereid gevonden om, eerst als proef, een aantal meditaties te schrijven. Op zijn verzoek wordt dit dan 'Stof tot nadenken' genoemd.

Misschien is het u opgevallen dat de afgelopen tijd af en toe een bos bloemen wordt bezorgd naar mensen die geen lid zijn van de gemeente. Wij willen graag een kerk zijn die naar buiten treedt. We zijn er niet alleen voor onze leden, maar voor de hele gemeenschap. Zo kunnen wij met het bezorgen van bloemen ook laten zien dat we meeleven met de ander. Wanneer u mensen in uw omgeving hebt, die in aanmerking komen voor de bloemengroet, mag u dit doorgeven aan de ouderlingen.

Naar aanleiding van de teambuildingsdag van de kerkenraad en een inspiratieavond van afgelopen februari, is de kerkenraad zich aan het oriënteren hoe we de jeugd meer kunnen betrekken bij de gemeente. Wanneer we hierin keuzes hebben gemaakt en vervolgstappen gaan ondernemen, zullen we u hier uiteraard over informeren.

De diaconie heeft boodschappenpakketten van de Plus ingezameld in samenwerking met de Protestantse Gemeente en Katholieke kerk. Er zijn 66 pakketten naar de voedselbank gebracht. We willen u hartelijk danken in uw aandeel hier in. Ook zo mogen we omzien naar onze medemens.

De kerkrentmeesters zijn bezig met toestemming krijgen voor een toilet in de kerk van Paasloo. Hiervoor zijn zij bij de monumenten- en welstandscommissie geweest. De commissies waren het erover eens dat er een toilet moest komen, maar de tekeningen en voorwaarden voldeden niet aan hun eisen. Er moet een nieuwe tekening en aanvraag worden ingediend.

Op de begraafplaats in Paasloo zijn verharde en onverharde paden. Voor de onverharde paden wordt een half-verharding met bindmiddel besteld. Dit is een

harde substantie waar geen gaten in vallen en geen begroeiing doorheen komt. Het heeft weinig onderhoud nodig.

Op 12 maart is er een vrijwilligersavond met de vrijwilligers van de begraafplaats geweest. Ook via deze weg willen we hen bedanken voor hun inzet.

De jaarlijkse kascontrole van de *Israëlwerkgroep* is uitgevoerd. Deze is goedgekeurd. U kunt het financieel jaarverslag van de Israëlwerkgroep elders in deze Kerkklanken vinden.

De Israëlwerkgroep heeft veel plannen voor het komende jaar, zoals het organiseren van zangavonden, avonden met sprekers en gezamenlijke maaltijden. Ook houden ze regelmatig Open Huis. Er is veel gezelligheid op de verkoopdagen, een kopje thee of koffie en wat lekkers erbij en als je wilt een praatje. Maar het belangrijkste: prachtige producten uit Israël. Fijne verzorgingsproducten voor huid en handen, heerlijke geuren, ontbijtproducten, prachtige wijnen. Thee, marmelade te veel om op te noemen. En met je aankoop steun je kleine ondernemers in Israël. De volgende verkoopdag is gepland op 18 mei in de Ontmoeting. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom!

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het 'Feest van de Geest' gehouden. Kerken zijn dan open voor publiek en kunstenaars exposeren kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest. Ook de kerk van Paasloo is open en onder andere Harm Visserman zal hier exposeren. Het thema is dit jaar 'Troost'. Op 12 mei is er een kerkdienst in Paasloo. De kunstwerken zullen tijdens de dienst in de kerk blijven staan.

Op 21 april zal er aandacht worden besteed aan het 50 jarig jubileum van Theun Hoen als organist. Na afloop van deze dienst wordt u van harte uitgenodigd om hem de hand te schudden en koffie te drinken in de Ontmoeting.

Op 18 maart is er een Paasviering gehouden in de Landerijen. Deze Paasviering werd georganiseerd door de vrijwilligers van de Bijbelleesavonden.

Op Palmzondag, 24 maart, mochten we er getuige van zijn dat Grietje Bakker belijdenis heeft gedaan van haar geloof. We zijn daar dankbaar voor en we bidden dat er steeds meer mensen voor zullen kiezen om God te dienen.

U ontvangt deze Kerkklanken in de Stille Week. De vespers zijn geweest en we zijn de liturgen dankbaar dat zij deze vespers hebben willen leiden. Het waren mooie ingetogen vieringen waarin we ons mochten voorbereiden op Pasen. We willen u er nogmaals op wijzen dat er op Goede Vrijdag alleen een avonddienst is in Oldemarkt om 19.30 uur. U bent daar van harte welkom.

Met Pasen mogen we vieren dat Gods weg niet eindigde in de dood. Jezus is opgestaan en heeft de dood overwonnen! Alle eer aan Hem!

*Alle macht, alle rijkdom,
alle wijsheid, alle kracht
voor het Lam dat geslacht is.
Alles, alles voor Hem.
Alle eer, alle glorie,
alle adem voor de Heer
tot in eeuwigheid, amen.
(Sela music)*

Namens de kerkenraad,
Mirjam de Graaf, scriba

Bericht van de Kerkrentmeesters HGOP Maart 2024

Ook in deze tweede uitgave van Kerkklanken in 2024 willen wij U over een aantal belangwekkende zaken van de Kerkrentmeesters informeren.

1. Vrijwilligers energiebesparing en divers onderhoud

Op onze oproep van de vorige keer hebben 3 vrijwilligers zich bij ons aangemeld om samen de energierekening van al onze gebouwen nog verder omlaag te brengen. Wij hopen met elkaar in de komende maanden concrete projecten kunnen aanpakken, zoals:

- Het aanbrengen van 12 draairaampjes voor de luchtroosters in de kerk van Oldemarkt. Door deze raampjes -afhankelijk van de windrichting- geheel of gedeeltelijk te sluiten, denken we de “koude valwinden van boven” sterk te kunnen beperken. Voor het aanbrengen en aansluiten van deze draairaampjes op 9,5 m hoogte is binnen wel een spinhoogwerker nodig!
- Onderzoek doen naar beloofbare isolatie op de zolders van beide kerken en/of isolerende beglazing in Oldemarkt.

Wij willen Marcel, Gerrit en Jan bij voorbaat danken voor hun medewerking nog voordat het stookseizoen 2024-2025 weer aanvangt.

2. Kerkbalans 2024

Na het bekendmaken op 28 januari jl. zijn nog een aantal toezeggingen voor de Kerkbalans 2024 nagekomen, waarna het toegezegde bedrag niet op € 61.794 , maar zelfs € 62.138 uitkomt. Nogmaals dank aan alle goede gevers, de lopers en de tellers van Kerkbalans 2024. Klasse!!

3. Nieuwe ontwikkelingen 2024

- Onze start met het administratiekantoor KKA in Drachten is door de medewerking van alle KRM's EN van ons aller Shelley Price zonder grote problemen verlopen. De salarissen werden op tijd overgemaakt en eind februari waren alle boekingen over januari 2024 alweer verwerkt, zodat de KRM's qua financiën nog beter “de vinger aan de pols kunnen houden!”
- Op vrijdagavond 8 maart hield de dorpsvereniging Paasloër Belang haar jaarvergadering. Een van de belangrijkste voorstellen betrof de aankoop van Het Gebouw van HGOP. Omdat de dorpsvereniging vrijwel akkoord is gegaan, zal het bestuur van Paesloe Belang nu z.s.m. een notaris gaan benaderen om de overdracht te regelen. In het koopcontract zal worden opgenomen, dat HGOP Het Gebouw kan blijven huren voor zondagsschool, koffiedrinken e.d. en worden afspraken gemaakt voor bijeenkomsten na een begrafenis.
- Twee kerkrentmeesters hebben bij de gemeente Steenwijkerland op 22/02 toelichting gegeven op onze plannen voor een toilet in de hal van de kerk in Paasloo. De Gemeentelijke Adviescommissie (vroeger Monumentencommissie) was na 45 minuten nog niet overtuigd, dat ons voorgestelde alternatief het beste was. Wordt dus vervolgd!
- Half maart hebben wij zelfs een 2^e vergunningsaanvraag ingediend bij dezelfde Adviescommissie om de zandpaden rondom de begraafplaats te mogen verharderen. Op die manier hoeft in de zomer de baar niet meer door het mulle zand te rijden, in de winter niet meer door de modder en hopen wij minder onderhoud aan de begraafplaats te hoeven doen!

4. Nieuwe koster(s) voor Paasloo?

- Na jaren van trouwe dienst hebben Bertha en Johannes van der Veen [ons kosterechtpaar voor de kerk in Paasloo] laten weten, dat zij per 1 augustus 2024 willen stoppen met deze werkzaamheden. Met gevoelens van veel respect, maar ook met enige weemoed hebben we hun ontslag verzoek geaccepteerd. N.a.v. dit bericht informeren de KRM's nu de gehele HGOP gemeente om zo te onderzoeken, wie er belangstelling heeft om het kosterschap tegen een onkostenvergoeding over te nemen. Een mailtje naar kerkrentmeesters@hgop is daarvoor voldoende.

- Mogen wij tenslotte onze oproep van vorige keer nog 1x herhalen? Het College van Kerkrentmeesters vraagt alle groepen op om voor de start van uw activiteit een begroting te maken en ons hier vooraf toestemming te vragen!

Namens de KRM's : Dank u wel!!



Wegwijs in theologie

Een grondige verdieping in het christelijk geloof biedt de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze driejarige theologische cursus zijn € 270,- per lesjaar van 65 lessen. Eerste lesavond dinsdag 17 september 2024.

Belangstellenden mogen op 9 en 16 april gratis meelopen met de cursus om te proeven of ze die zouden willen volgen. Op het rooster staat van 19.30-20.35 uur 'Judaica' (*kijk op het klassieke Jodendom en Thora*), docent prof. dr. E. van Staalduine-Sulman, en van 20.55 tot 22.00 uur Pastoraat (*aandacht en zorg aan mensen geven met het oog op hun welzijn in alle opzichten*), docent W. Marskamp, kerkelijk werker te Emmeloord. U bent toeschouwer bij de gewone les, er is dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom moet u zich voor 6 april opgeven via kjcoenen@gmail.com. De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

U kunt ook een informatieavond bezoeken op 2 juli en 3 september, aanvang 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk.

Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer informatie: www.tvgijselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland. De cursus TVG is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 17 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.tvg-algemeen.nl.

Stille week

Maandag 25 maart 2024

Paasloo: 19.30 uur door gemeenteleden, *vesper*

Dinsdag 26 maart 2024

Landerijen: 15.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, *viering HA*

Collecte: *onkosten*

Paasloo: 19.30 uur door gemeenteleden, *vesper*

Woensdag 27 maart 2024

Paasloo: 19.30 uur door gemeenteleden, *vesper*

Witte Donderdag 28 maart 2024

Paasloo: 19.30 uur door gemeenteleden, *vesper*

Goede Vrijdag 29 maart 2024

Oldemarkt: 19.30 uur Ds. E.H. Jans, *viering HA*

Collectes beide diensten:

1. Diaconie

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 31 maart 2024, Pasen

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

1. PDC De Herberg

2. College van Kerkrentmeesters

uitgang: instandhouding gebouwen

Ossenzijl: 19.00 uur

paaszangdienst in gebouw Rehoboth

Zondag 7 april 2024

Oldemarkt: 10.30 uur Ds. E.H. Jans
jeugddienst, thema Word Vision,

Collectes:

- 1. World Vision*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 14 april 2024

Oldemarkt in de Rooms Katholieke Kerk:
09.30 uur Diaken André van Boven
Oecumenische viering m.m.v.
het Ceciliakoor en Olga Tavkach

Collecte bij uitgang voor het
Missiewerk van Zuster Lies op de Weegh

Woensdag 17 april 2024

Paasloo: 19.30 uur Ds. E.H. Jans
dienst van genezing en bemoediging

Zondag 21 april 2024

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans
Gezinsdienst, koffie na de dienst
Jubileum Teun Hoen.

Collectes:

- 1. Compassion*
- 2. College van Kerkrentmeesters*
uitgang: instandhouding gebouwen

Zondag 28 april 2024

Paasloo: 09.30 uur Mw H. Kramer-de Jong

Collectes:

- 1. Diaconie*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Zondag 5 mei 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong

Collectes:

- 1. Project 1027, noodhulp*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Donderdag 9 mei 2024

Oldemarkt: 09.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong
gezamenlijk met PG in hervormde kerk

Collectes:

- 1. Het Lichtpunt*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Zondag 12 mei 2024

Paasloo: 09.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes:

- 1. Diaconie*
 - 2. College van Kerkrentmeesters*
- uitgang: instandhouding gebouwen*

Overzicht van ontvangen giften en collecten via de bank in 2023

10-01-23 coll. nov dec jan	€ 15,00
19-01-23 Israel werkgroep col 22 januari	€ 5,00
19-01-23 Roosevelt vakantie week col	€ 5,00
20-01-23 Collectegeld	€ 20,00
19-02-24 Via 18 giften via bank voor Noodhulp Turkije/Syrie	€ 1.670,00
08-03-23 collecte	€ 25,00
16-03-23 collecte	€ 15,00
26-03-23 Collecte	€ 20,00
17-04-23 Collekte PDC Herberg	€ 5,00
03-05-23 collecte	€ 25,00
07-05-23	€ 15,00
26-05-23 Collectegeld	€ 20,00
28-05-23 Gift	€ 10,00
28-05-23 Collectegeld, 28 mei 2023	€ 20,00
28-05-23 Collecte ochtenddienst oldemarkt (diaconie)	€ 25,00
31-05-23 BROOD ROEMENIE	€ 10,00
05-06-23 Roemenie Broodprojekt	€ 10,00
05-06-23 Compassion kerkdienst 28 mei	€ 10,00
05-06-23 Collekte v Zwaantje 4 juni	€ 10,00
18-06-23 Gift Project Roemenie	€ 15,00
20-06-23 Roemenie school Cotus	€ 5,00
21-06-23 collecte	€ 15,00
24-06-23 Gift	€ 25,00
25-06-23 gift Elmer en Hannah	€ 25,00
27-06-23 coll. feb mrt april	€ 15,00
05-07-23 Voor collecte Open Doors op 9-7-2023	€ 25,00
08-07-23 Roemenie School in cotus .	€ 10,00
09-07-23 collecte 7 juli	€ 5,00
09-07-23 Collecten	€ 25,00
09-07-23 compassion	€ 100,00
13-07-23 ZWO opendoors.	€ 5,00
30-07-23 Stichting de Hoop	€ 5,00
04-08-23 Collectegeld	€ 20,00
15-08-23 Collecte	€ 25,00
20-08-23 collecte 20 aug.	€ 5,00
03-09-23 collecte 3 september	€ 5,00
10-09-23 Kollumerzwaag dienst v 10 september	€ 10,00
17-09-23 Collecte 17 september	€ 5,00
27-09-23 Collecte Rechalim in Israel	€ 10,00
30-09-23 collecte	€ 15,00

01-10-23 Collecte	€ 5,00
15-10-23 8 giften via bank voor ZOA Noodhulp Libie en Marokko	€ 1.670,00
18-10-23 Israelwerkgroep	€ 10,00
18-10-23 PDC de Herberg	€ 5,00
02-11-23 Dankdag Dorcas	€ 15,00
25-11-23 Noodfonds Israel	€ 20,00
27-11-23 collecte compassion 12 nov	€ 10,00
29-11-23 collecte	€ 25,00
03-12-23 Collectegeld 03-12-2023:Compassion	€ 15,00
07-12-23 Kerstfeest zondagschool	€ 10,00
19-12-23Goed doel (Bij collecte 1é Kerstdag gedaan voor het vergeten kind)	€ 25,00
25-12-23 Collecte 1e kerstdag	€ 10,00
28-12-23 GIFT	€ 50,00
31-12-23 Collectes 31 dec 2023	€ 10,00
31-12-23 collecte	€ 15,00

Paasviering Op weg naar Pasen.

Op 18 maart j.l. was de Oec. Paasviering in de Landerijen. We begonnen met de woorden:

Zijn dood gedenken wij, Zijn opstanding belijden wij, Zijn toekomst verwachten wij. Wees gezegend.

Met orgelbegeleiding van Theun Hoen, zongen we: Jezus, leven van ons leven en Op die heuvel daarginds.

De meditatie ging over Matth. 16 : 13-26 met een korte overdenking., waarin de discipelen maar moeilijk konden begrijpen, dat Jezus moest sterven, Hij was toch hun Koning? Dat Hij na 3 dagen zou opstaan, zou helemaal een wonder zijn. Voor ons betekent dit dat we mogen leven uit genade, Zijn liefde is gratis, we mogen Zijn liefde doorgeven aan anderen.

Na een korte pauze, met koffie/thee, zongen we o.a. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem en U zij de glorie.

De collecte voor Compassion:" ieder kind telt" bracht 64 euro op.

We kijken met dankbaarheid terug op deze middag.

De vrijwilligers.

“SAMEN 1” (Oecumenische Viering)

*Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!*

Sela

Hoe mooi zou het zijn als alle neuzen één en dezelfde richting zouden gaan c.q. staan op alle fronten. Helaas is dit de wens van de vader van de gedachte, want hier lijkt het nog lang niet op; er gebeuren teveel tegenstellingen in de wereld.

In deze oecumenische viering zal voorganger diaken André van Boven hier zijn gedachten over laten. Olga Tavkach neemt plaats achter het orgel voor de muzikale begeleiding en we gaan luisteren naar én samen zingen mét het Ceciliakoor.



De collecte aan het eind van de dienst is voor het missiewerk in Burundi van zuster Lies op de Weegh. ((Mocht u onverhoopt de dienst niet bij kunnen wonen maar wel een bijdrage willen geven dan kan dit op [NL86RABO 0147 606 608 t.n.v. Missieprocure Sittard](https://www.rabobank.nl/nl/missieprocure-sittard)))

We hopen u zondag 14 april 2024
te mogen ontmoeten om 09.30 uur in de
Rooms Katholieke Kerk te Oldemarkt.

Oecumenische werkgroep Oldemarkt e.o

Financieel Jaaroverzicht Israëlwerkgroep Oldemarkt-Paasloo 2023

Banksaldo	€ 313,93	gift Rechalim	€ 2300,00
Giften	€ 1620,00	Noodhulp Israël	€ 170,00
Nagekomen gift Noodhulp	€ 170,00	aanschaf fotokaarten	€ 261,85
Israël n.a.v. zangavond			
Opbrengst fotokaarten	€ 477,50	Totaalbedrag onkosten	€ 477,05
Vergoed via KR onkosten	€ 534,76	Saldo	€ 256,19
2021/22			
*Collecte opbrengsten	€ 348,90		

Totaal	€ 3465,09		€ 3465,09
=====			

*Collectes	
29-01-2023	€ 165,90
Israëlzondag 01-10-2023	€ 183,00
Rechalim	-----
	€ 348,90
	=====

De uitgangscollecte op Israëlzondag 01-10-2023 á € 108,85 bestemd voor de gemeente van ds. Saleem Shalash in Nazareth hebben wij in januari 2024 gestort gekregen en wordt dan ook afgedragen via Christenen voor Israël.

€ 2500,= is ons streefbedrag dat we jaarlijks bijeen proberen te brengen voor het project Rechalim.

Collectes:

- 28 januari: Israël werkgroep: € 105,20; college van kerkrentmeesters: € 54,40; Instandhouding gebouwen: € 56,90
- 4 februari: Project 10 27 Centraal Azië: € 119,45; college van kerkrentmeesters: € 89,55; Instandhouding gebouwen: € 81,20
- 11 februari: Compassion: € 112,85; college van kerkrentmeesters: € 60,90; Instandhouding gebouwen: € 60,20
- 18 februari: Diaconie: € 99,10; college van kerkrentmeesters: € 72,90; Instandhouding gebouwen: € 66,05;
- 25 februari: Diaconie: € 109,52; college van kerkrentmeesters: € 87,85; Instandhouding gebouwen: € 77,35
- 3 maart: Diaconie: € 91,-; college van kerkrentmeesters: € 89,70; Instandhouding gebouwen: € 86,50
- 10 maart: Stichting Gave: € 103,20; college van kerkrentmeesters: € 60,75; Instandhouding gebouwen: € 54,70

Giften:

- Via mw. H. Kramer: € 10,- voor Diaconie; € 10,- voor Compassion; € 50,- voor de Kerk; € 4,- voor de kerk; € 20,- voor de kerk in Paasloo;
- Via de kerk: € 10,- voor bloemenfonds; € 20,- voor bloemenfonds; € 30,- voor bloemenfonds; €187 voor de Voedselbank; € 10,- voor Compassion
- Via mw. A. Elzenaar: € 20,- voor Diaconie; € 10,- voor de kerkrentmeesters; € 10,- voor de diaconie; € 10,- voor het bloemenfonds; € 10,- voor Diaconie; € 20,- voor Diaconie; € 8,- voor het bloemenfonds;
- Via Mw. M. Veenstra: € 10,- voor Compassion.
- Via dhr. H. Thomas: € 10,- voor het bloemenfonds.
- Via mw. B. van der Steege: € 10,- voor het bloemenfonds
- Via mw. J. Oosterveld: € 10,- voor de kerkrentmeesters

Opbrengst Zendingsbusje:

Boaz de Graaf zijn zendingsbusje geleege. Deze keer ook weer met een mooi bedrag. Namelijk € 109,40. Bedankt namens Compassion.

In verband met de geldende privacyregels mogen wij niet zomaar adresgegevens van verhuizingen opnemen in kerkklanken. Van hen die te kennen hebben gegeven dat het wel mag worden deze gegevens wel vermeld.

WELKOM IN ONZE GEMEENTE Jan. 2024 t/m Maa. 2024

AFSCHEID WEGENS VERTREK NAAR ELDERS

Verhuizen?

Help de ledenadministratie van onze Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Geef uw verhuizing door met deze coupon.

Verhuiscoupon voor de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Naam/Voornaam:.....

Geb.Datum:.....

Huidige adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Gezinsleden:	Geb. datum:
.....M/V
.....M/V
.....M/V

Deze coupon s.v.p. sturen naar:
Leden administratie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

p/a B. van Beek. De Veentjes 8, 8375 GR

Gebed

Te weten dat U bij ons bent,
de dagen van ons leven
geeft zoveel kracht,
biedt uitzicht, geeft ons moed,
wat wij op aarde ook beleven,
het raakt ook U!

U volgt ons op de voet.
Omstraal ons Heer,
Uw heerlijkheid bevrijdt,
met U aan onze zijde
beleven we Uw tijd.

Te weten dat U bij ons bent,
de dagen van ons leven,
of dat nu hier of in Uw hemel is,
te weten dat U ons
voor eeuwig blijft omgeven,
een zekerheid in onze tijd
door Uw geheimenis.

Omstraal ons Heer,
Uw heerlijkheid bevrijdt,
met U aan onze zijde
beleven we Uw tijd.

geschreven door Coby Poelman-Duisterwinkel

HGOP TV Live stream

Alle kerkdiensten, speciale diensten, sing-ins worden rechtstreeks uitgezonden. Diensten wegens familieomstandigheden worden uitgezonden wanneer de familie daar geen bezwaar tegen heeft, ook is er de mogelijkheid om de dienst af te schermen, alleen wie een code ontvangt kan dan meekijken. Elke dienst is op een later tijdstip te bekijken of te beluisteren. Dit kan via de website:

www.hgop.nl of www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop

U kunt de dienst ook downloaden. De diensten blijven één jaar na uitzending beschikbaar en worden daarna verwijderd. Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma (06-52486274) e-mail h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) e-mail aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Adressen

Voorganger:

Ds. E.H Jans, Marktplein 6,
8375 AZ Oldemarkt, tel. 0561-750902
E-mail: ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk werker:

Mevr. H. Kramer-de Jong, Wooldhof 7,
8302 KC Emmeloord, tel. 06-30016897
E-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Kerkenraad:

Voorzitter: Ds E.H. Jans

Vice-voorzitter: G. Keilman

Binnenweg 33

8378 JJ Paasloo

Tel: 06-53753423

Email: g.keilman@hgop.nl

Scriba:

M.L.B. de Graaf-de Vries

Platteweg 31

8375 GM Oldemarkt, tel. 06-22142455

E-mail: scriba@hgop.nl

College v Kerkrentm:

Voorzitter:H. Elgersma

Windsingel 32

8375 EE Oldemarkt tel. 0561-475952

E-mail: h.elgersma@hgop.nl

Secretaris: K. Bult-Boltjes
Hareweg 14
8375 GB Oldemarkt tel. 06-10688972
E-mail: kerkrentmeesters@hgop.nl

Kerkebalans:
bankreknr: NL31INGB0000825708
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Collectemunten:
bankreknr: NL14RABO0361236727 t.n.v.
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
M. Veenstra-Blaauw,
Kruisstraat 80 8375 BH Oldemarkt
(graag van tevoren even bellen, tel.06-13931052).

Overige:
bankreknr: NL23RABO0139001611
Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo
E-mail: penningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl

Diaconie:

Voorzitter: Mevr. H. Oord-Los
Weidekamp 4
8375 JG Oldemarkt
Tel: 0561-452297
e-mail: h.oord@hgop.nl

Secretaris: Mevr. H. Boltjes
Frieseweg 38
8375 AJ Oldemarkt
Tel: 06-38896392
e-mail: diaconie@hgop.nl

Bankreknr. NL92RABO0361230958 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo

Israël-werkgroep: Penn.m.: J. Bouwer-Muis,
Frieseweg 9,
8375 AH Oldemarkt, tel.0561-452171
Bankreknr. NL21RABO0322029007
Fambouwer9@gmail.com

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo:

Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Website: **www.hgop.nl**

Kerkelijk bureau Contact: open op afspraak scriba
Adres: Marktpllein 9, 8375 AZ Oldemarkt,
tel. 0561-451924
E-Mail: **scriba@hgop.nl**

Kosters Oldemarkt: Ina Bootsma-Wagenaar, De Hare 71,
8375 GG Oldemarkt, tel. 06-21933628
E-mail: **koster.oldemarkt@hgop.nl**

Kosters Paasloo: Bertha en Johannes v/d Veen,
H. Nijholtstraat. 10,
8375BV Oldemarkt,
tel. 06-53202537

Oppasdienst Mevr. D. Hakvoort-van den Berg
De Klokkemaat 1
8375 HC Oldemarkt
Tel: 06-27264903
e-mail: **daantje_bergje@hotmail.com**

Vervoer naar kerkdiensten: P. Dekker tel. 0561-451538

Redactie Kerkklanken: **Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.**
Lettertype Times New Roman, grootte16.(Word)
Schriftelijk p/a Redactie Kerkklanken
De Hornlanden 7 Oldemarkt
E-mail: **kerkklanken@hgop.nl**

KOPIJ INZENDEN VÓÓR: 6 mei 2024 18.00 uur.

Nr.2 maart 2024